

Milli Bir Tehdit Olarak Paralel Devlet Yapılanması

PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON
THE PARALLEL STATE AS A NATIONAL THREAT

Sempozyum Kitabı
15 Aralık 2015



● TÜRKÇE ● ENGLISH

www.sdu.edu.tr

İlham veren üniversite



**SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ**



SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ

MİLLİ BİR TEHDİT OLARAK PARALEL DEVLET YAPILANMASI

SEMPOZYUMU

Ferhat ÜNLÜ

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı

Sabri UZUN

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı

Hanefi AVCI

Eski Emniyet Müdürü

Ruhi ABAT

İnönü Üniversitesi Akademisyeni

Emin ARSLAN

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

Agil ALESGER

Gazeteci

Osman SOFTİC

Gazeteci



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Kurumsal İletişim Araştırma
ve Uygulama Merkezi
(KİMER 2017)

Kıtabın adı

Milli Bir Tehdit Olarak
Paralel Devlet Yapılanması

Editör

Ruhi Abat

Redaksiyon

Arş. Gör. İlker Özçelik
Uzman Müge Sucu Polat
Arş. Gör. Emine Candan İRİ

Fotoğraf

Orhan Yalçın

Tasarım & Uygulama

Durmuş Ali Gürtoklu

Baskı

Adım Matbaacılık
Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Matbaacılar
Sitesi Dergi Caddesi 4. Blok No :18
KARATAY / KONYA
Telefon: 0 (332) 342 01 95

ISBN: 978-605-9454-10-0

Kasım 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi yayınıdır.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM
15 ARALIK 2015

MİLLİ BİR TEHDİT
OLARAK
PARALEL DEVLET
YAPILANMASI

GİRİŞ

Ruhi ABAT

Tespit edilebildiği kadarıyla Paralel Devlet kavramının ilk kez Robert O. Paxton'ın 2003 yılında Türkiye'de yayımlanan "Faşizmin Anatomisi" isimli kitabında kullanıldığı görülmektedir. Paralel Devlet kavramı sempozyum boyunca, teorik düzeyde sosyal, siyasal ve felsefi konteksi açısından yatay, Türkiye'de gerek Devlet olarak gerekse millet olarak büyük bedel ödenmesinin müsebbibi olan spesifik bir örgüt pratikleri açısından ise dikey olarak ele alınmış-



tır. Bir diğer ifadeyle burada konu edilen yapı, bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Paralel Devlet Yapılanması ve/veya Fetullahçı Terör Örgütü (PDY/FETÖ) olarak tespit edilen, devletin bütün kurumlarına/toplumun bütün katmanlarına sızmış illegal bir yapıdır. SDÜ tarafından 15 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Milli Bir Tehdit Olarak Paralel Devlet Yapılanması” Sempozyum’u Üniversite düzeyinde Türkiye’de bir ilktir. Bu nedenle sempozyum, sonuç değil başlangıç olarak görülmelidir.

Her ne kadar teorik düzeyde Paralel Devlet kavramının Türkiye’de kullanıma sunulması -tespit edilebildiği kadarıyla- 2003 yılı ise de, Sempozyuma konu edilen örgüt pratiği açısından bakıldığında, devlete sızma gerek idari gerekse mesleki ve sosyal kitle örgütleri içerisindeki yuvalanma sürecinin 1960 yılına kadar gerilere gittiği anlaşılmaktadır.

Paralel Devlet kavramı ile, meşru bir devlete karşı, devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, devlet hiyerarşisini baz alıp, bir düşünce, ideoloji veya örgüt elemanlarınca devletin her kurumuna kendi elemanlarını yerleştirmek suretiyle devletin işleyişini Anayasa, kanunlar veya geleneksel devlet hiyerarşisi ile değil de örgüt liderinin talimatlarıyla idare etme olgusu kastedilmektedir. Bir başka ifade ile meşru bir devletin yapısal niteliğine ve kurumsal hiyerarşisine alternatif olarak bir şahsın ya da örgütün, yine örgüt elemanlarından seçtiği şahısların sözde atanması suretiyle devletin bütün kademelerinde illegal olarak yetki sahibi olmak amacıyla yapılanması, paralel devlet yapılanması olarak adlandırılmaktadır.

Örgütün yapısal özelliği itibariyle eklektik bir yapıya sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira “yeni ahitte” de söylendiği üzere, “onları meyvelerinden ta-



nırsınız”denilmiştir. Türkçemizde ise bu anlam “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” şeklindeki bir vecize ile anlatılır. David Hume’un da haklı olarak dediği gibi “bazılarının söylemlerine bakarsanız kendilerinden daha dürüst başka insan yoktur ancak eylemlerine bakarsanız sözlerinden emare yoktur.” Bu nedenle insanların eylem ve söylemleri arasında çelişki olduğu zaman söylemleri değil eylemleri tercih edilmelidir. Bu açıdan bakıldığı zaman burada söz konusu edilen örgütün yapısal muhteviyatı içerisinde bölgesel, ülkesel, kıtasal ve küresel öğeler aramak gerekmektedir. Örneğin bu yapının Türkiye açısından Ege, İç Anadolu ve/veya Doğu Anadolu bölgelerindeki yapısal özelliklerinde farklılıklar görülebileceği gibi eylem, söylem ve davranış kalıplarında da farklılıklar görülebilir. Aynı şekilde Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında, Müslüman Ülkelerde ve Gayrimüslim ülkelerde, gelişmiş, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde de eylem söylem ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceğini söylemek örgütün doğru anlaşılması için bir gerekliliktir.

Yapısal olarak bu farklılıkları gösteren örgütün, içine sızdığı yapıyı tasfiye etme metod ve yöntemlerinde de farklılıklar göze çarpmaktadır. Harbiye, tıbbiye, terbiye, adliye ve mülkiye başta olmak üzere, devletin bütün kurumlarına; başta meslek grupları olmak üzere sivil hayatın her alanına sızma metodları ile, içine sızılan yapıları tasfiye etme metodları ya da tasfiye de kullanılan argümanlar konjektürel duruma göre farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla PDY/FETÖ’nün eylem, söylem ve davranış kalıplarını, içinde bulunduğu yapının eylem, söylem ve davranış kalıplarından ayrı düşünmek, onların tespitlerini zorlaştıran en önemli etkenler arasındadır. Zira PDY/FETÖ, kendisine hedef seçtiği dini, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve kriminal yapılar hakkında önceden titiz bir fizibilite çalışması yapmakta, daha sonra o yapıya uygun eleman yetiştirip içine sızdırmakta görev zamanı gelinceye kadar uykuda kalmasını sağlamaktadır. Amaca ulaşmak için her yolu mübah gören bu elemanların, içine sızdırılan hedef kitlenin bütün eylem ve söylemlerini bihakkin taklit etmede son derece profesyonel oldukları da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer almaktadır.

Eğitimle uğraştığı iddia olunan bu yapının, 50 yıldan beri insanlığı etkileyebilecek bir tane bile bilim adamı yetiştiremediği, Türkiye’nin en zeki çocuklarını kapanına kısırdığı halde, onları çalma sorularla örgütün istediği bölümlere yönlendirdiği, o zeki çocuklara seçme hakkı bile vermediği, en zeki çocukları çalma sorularla üniversitelere yerleştiren bu örgütün böylece en zeki çocukları mankurtlaştırdığı, zihinsel gelişiminin önünde engel olduğu, dolayısıyla bu örgütün herhangi bir başarısından söz etmek yerine başarılı ve potansiyeli olan öğrencileri ataletle sürüklediği, o beyinleri dumura uğrattığı gerçeği ile özel de Türkiye genelde 160 ülke insanı yüzleşmelidir. Dolayısıyla PDY/FETÖ, en zeki beyinleri örgütten bir değirmen işlevi görmektedir. Bu nedenle nesilleri uyuşturulması gereken ülkelerin FETÖ’ye destek vermeleri anlaşılabilir bir tutum iken nesillerini özgür yetiştirmek isteyen ülkelerin de FETÖ ile mücadelesi

kaçınılmazdır. Çünkü bir ülkede PDY/FETÖ'yü barındırmak evde hırsız beslemekten farkıdır.

Kısa ve orta vadede Türkiye için, uzun vadede ise bütün insanlık için ciddi bir tehdit olan bu örgütü, sadece "dini bir yapı" olarak görmek yanıltıcıdır. Zira din, bu yapı için ekonomik bir araç olduğu kadar aynı zamanda örgüte eleman devşirmenin de önemli bir enstrümanıdır. Bir an için "dini bir yapı" olarak görülse bile, hangi dini merkeze koyan bir yapı olduğuna karar vermek oldukça zordur. Çünkü bu örgütün dünyada 160'dan fazla ülkeye sirayet ettiği ve bu ülkelerin hepsinin Müslüman ülke olmadıkları dikkate alındığında yukarıdaki tespit anlam kazanmaktadır. Ayrıca sözde dini bir yapı olarak algılanması hem aldatıcı hem de örgütün işini kolaylaştırıcı niteliktedir. Bu bağlamda gnostik düşünce tortusu olan ezoterik eylem ve söylemlerin ya da örgüt elemanlarına ilişkin pragmatik motivasyon araçlarının, din ile karıştırılmaması gerekir. Ayrıca bahse konu örgütün, içine sızmayı düşündüğü her yapıya karşı bir kimliği, eylem, söylem ve davranış kalıplarının olduğu da yeniden hatırlanmalıdır. Dolayısıyla bunu sadece dini bir alana indirgemek, hem örgütün ekonomik bekasına hem de insan tabanının genişlemesine hizmet edeceğinden dolayı örgüt hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak anlamına gelir.

Bu yapının en önemli özelliği, içine sızmayı planladığı sosyal, siyasal veya dini hedef kitlenin özellikleri hakkında önceden çok ciddi fizibilite çalışmaları yapmasıdır. İçine sızılan yapının yapısal özelliklerinden tutun davranış kalıplarına ve kullandıkları kavramsal çevreye varıncaya kadar tespitler yapılır, bunlar analiz edilir, bunlara uygun elemanlar yetiştirilir ve bu formasyona sahip olan elemanlar hedef yapının içine sızdırılır ve kamufle olur, ikinci emre kadar sızmış olduğu yapının mütevası bir

elemanı gibi görünür. Bu elemana emir geldikten sonra da, o yapının içine sızmadaki amaçları her ne ise onu icra etmek için onlardan birisi gibi görünerek icrayı faaliyete başlar. İçine sızdığı yapının elemanlarından ayırt edilebilmesi için çok ince çalışmalar yapılmalı özellikle eylemlerinin neticeleri dikkate alınmalıdır. Bir diğer ifadeyle inkültürasyon metodunu kullanmada son derece profesyonel elemanlar marifetiyle bahse konu sızma ve içerden fethetme, karıştırma veya kaos çıkartma gibi faaliyetler icra edebilmektedir. Önemli bir hususun altını kalın çizgilerle çizmek gerekmektedir. O da bu yapının dünyanın hiçbir örgütünde görülmeyen yapısal bir özelliğe sahip olmasıdır. Gerek motivasyon araç ve seviyesi, gerek yükleme ideal ve hedefleri, gerekse kamufle olmaktadır profesyonellikleri açısından son derece organize bir örgüttür. Zira bu örgüt elemanlarının taklit kabiliyeti son derece yüksektir. Bu kapsamda bireysel açıdan transa sokma, hipnoz ve çarpık bellek oluşturma kullandıkları en önemli yöntemler arasında yer alırken, algı manipülasyonları ile toplumları manipüle etmek de en profesyonel oldukları özellikleri arasındadır.

Bu örgütün en fazla inceleme yaptığı organizasyon ya da örgütler arasında bütün türevleriyle birlikte misyoner örgütleri ilk sıralarda gelir. PDY/FETÖ'nün Türkiye'de yayım yapan yazılı ve görsel medya organları incelendiği zaman, Misyonerler hakkında en ciddi, ısrarlı ve sürekli araştırma, inceleme ve yayımları aracılığıyla ülkemizde yaşayan Gayrimüslimleri, azınlıkları ve misyonerleri hedef gösteren, ötekileştiren bir örgüt olduğu da görülecektir. Yapısal özelliklerinde misyoner yapılanmalarının emarelerini görmek mümkün olsa bile misyonerler dahi bu örgütün kendi içlerine sızdığını anlayamaz. Çünkü buradaki etkileşimi boynuz kulak ilişkisi olarak düşünüp boynuz olmanın avantajlarını

hatırlamak yeterlidir. Haklarında uzun süre inceleme ve yayım yapan PDY/FETÖ'nün, Misyonerlerin içine sızmadıklarını söylemek ciddi bir iddia olur. Dolayısıyla misyoner örgütlerin yapısal özelliklerini de bu örgütte görmek mümkündür. Ancak misyonerlerde dönme, vazgeçme, satma olur fakat bu örgütte olmaz. Bunun sebebi motivasyon araçlarının yüksekliği ve örgüt elemanları arasında süreç içerisinde oluşturulan "suç kardeşliği"dir. Şayet bir suç işlenmişse bu suç eşit miktarda pay edilmiştir. Bu nedenle bir tanesinin itirafçı olması tamamının deşifre edilmesi anlamını taşıyacağından bu örgütte "itirafçılık" sadece zaman kazanma amaç ve stratejisinden başka bir anlam taşımaz.

Kaos'dan düzen çıkarma metoduna aşına olan ya da küresel korelasyonları gereği bu yöntemi de uygulayan PDY/FETÖ'nün, ülkemizi kaosa sokma, halkın devlete olan güvenini sarsma, halkı devlete karşı mobilize etme, Türk Hükümetini içerde ve dışarıda yalnızlaştırma operasyonlarının altyapısı olarak anlaşılmaya müsait siyasi cinayetlerle bağlantısı mutlak surette PDY/FETÖ'den arındırılmış kolluk ve yargıçlar tarafından araştırılmalıdır. Özellikle 1990'lı yıllardan 2009 yılına kadar ülkemizde işlenen siyasi cinayetlerle ve faili meçhullerle bu yapının bağlantısının olup olmadığı net olarak ortaya konmalıdır. Gayrimüslim ve azınlıklara yönelik şiddet ve ötekileştirme süreçleri içerisinde PDY/FETÖ'nün başta süreli yayınları olmak üzere, icraatları özellikle 1988 yılından 1998 yılına kadar olan süreç başta olmak üzere, bir bütün olarak incelenirse, bu yapının bir başka özelliği daha deşifre edilmiş olacaktır. Çünkü bu yapının azınlıklara ve Gayrimüslimlere karşı nasıl çok yüzlü bir tavır içerisinde olduğunun fotoğrafını bu dönem yayınları çok açık olarak ortaya koymaktadır. Bu dönemin objektif olarak tespit edilmesi, PDY/FETÖ'nün Müslümanlara karşı Hristiyanlara mı yoksa Hristiyanlara karşı Müslümanlara mı çok yüzlü davrandığını ortaya çıkartacaktır. Bu bağlamda Ortodoks Ermeni olan Hrant Dink, Katolik olan Rahip Santoro ve Protestan olan Zirve Yayınevi'ndeki misyonerlere yönelik gerçekleştirilen kriminal olaylar ve bu olayları manipüle etmek için PDY/FETÖ'nün can hıraş bir şekilde yaptığı manipülatif yayınlar, bu davalara ilişkin şu anda yürütülen soruşturmalar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Ortodoks, Katolik ve Protestan mezheplerinin topyekun olarak Türkiye'nin karşısına çıkartılmaya çalışıldığı bu sürecin nihai amacının Hristiyan dünyası ile Türkiye'nin arasını açmak suretiyle Türk Hükümetini başta Avrupa olmak üzere bütün Hristiyan dünyası nezdinde ve küresel ölçekte yalnızlaştırmayı amaçladığı hakkında bir fikir verecektir. 15 Temmuz 2016 tarihinde PDY/FETÖ tarafından gerçekleştirilen mesiyani kanlı devrim girişimi ile yukarıda mezkür gayrimüslimlere yönelik kriminal olaylar birlikte değerlendirildiğinde, PDY/FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihli mesiyani devrim girişimine dünyadan destek toplamak için altyapı oluşturmaya çalıştığı görülecektir. 17/25 Aralık 2013 tarihinden itibaren sistemli bir şekilde PDY/FETÖ'nün bütün Hristiyan dünyasında Türkiye ve Türk Hükümeti hakkında yapmış olduğu lobi faaliyetleri de buna eklendiğinde ortaya daha ayırt edilebilir bir fotoğraf

çıkacaktır. Manipülatif eylem ve söylemlerin, bu yapının temel niteliği olduğu gerçeği dikkate alındığında, 2006 yılından 2014 yılına kadar, bu yapının elemanları tarafından hazırlanan fezleke, iddianame ve mütalaalarda söyledikleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptıkları ile karşılaştırılmak suretiyle, söylediklerini ters okuyup yaptıkları üzerinde odaklanmak PDY/FETÖ'nün deşifre edilmesinde önemli bir adım olacaktır.

Türkiye en az % 99'u Müslüman olan bir devlettir. Buna bağlı olarak Türkiye'de ekonomik yardım toplarken, kendilerinin mutlaka yurtdışına ve dünyaya açılması gerektiğini, Yahudi ve Hristiyanları Müslüman yapmak istediklerini söyleyerek ekonomik çıkar sağlamaktadırlar. Buna karşın Halkı Hristiyan olan Devletlerde de kendilerini sunarken "İnsan Hakları, Demokrasi, Eşitlik, Diyalog ve hoşgörü" temsilcisi maskeleri ve kalıpları içinde sunmakta, hatta birçok Müslüman ülkeyi de "Siyasal İslam'ın ve Fundamentalizmin temsilcisi söylemleriyle" nitelemekte, kendilerinin Batı'ya en uygun Müslüman kitleyi oluşturduğundan bahisle İslam ve Müslümanları tehdit olarak gösterme çok yüzlülüğünü gösterebilmektedir. Bir başka ifade ile içerde "din, iman, mukaddesat gibi manevi değerleri" kullanan bu örgüt dışarıda Türkiye'deki sade Müslümanları bile "Hizbullah", "el-Kaide" yaftalarıyla yaftalayıp tehdit olarak sunabilmektedir. Böylece hem Türkiye'deki alternatiflerini elimine edebilmekte hem de Batı toplumlarına kendilerini kabul ettirebilmektedir. Kısaca söylemek gerekirse her toplumun içerisinde varlığını sürdürebilmesi ve çıkarlarını devam ettirebilmesi için o toplumun dilini kullanma profesyonelliği gösterebilmektedir. Zira reel programının hiçbir kısmında diyalog ve hoşgörü buldurmeyen, hatta monolojik yapısal doğası gereği diyaloga başından kapalı olan bu yapı, sadece vitrinin de bu kavramlara

yer vermektedir. Bu kavramlar aracılığı ile de kendi monolojik yapısının sürümünü diyalogik kodlarla yapmaktadır. Buna bağlı olarak PDY/FETÖ'nün, ne İslam dışı yapılara ne de İslam içi sosyolojik ve teolojik yapılara karşı hoşgörülü olduğu ikna edici delillerle söylenemez. Zira yakın geçmişine bakıldığı zaman, Hristiyan dünyasına karşı gerçekte son derece önyargılı, ayrımcı, ve nefret söylemlerine sahip olan bu örgütün diyalog söylemlerine sarılması sadece kendilerinin hedef seçtiği Hristiyan ve gayrimüslim toplumlarına sızmak için kullandıkları bir maske ve görece verimli bir yöntem olarak görülmelidir. Örneğin, Türkiye'de yıllarca Hristiyan misyonerlerini tarihi eser kaçakçısı, uyuşturucu ve silah kaçakçısı, terörün kaynağı ve darbelerin yegane müsebbibi olarak sunmuş olan bu PDY/FETÖ'nün daha sonra diyalog ve hoşgörü temsilcisi olarak anlaşılması için çok daha önemli delillere ihtiyaç vardır. Bu yapının, kendilerini Müslüman bir cemaat olarak konumlandırmalarına rağmen İslami cemaatlere karşı bile başarılı bir diyalog ve hoşgörü içerisinde olduğu bile söylenemez. Hatta Sünnilik ve Şiilik içerisinde bulunan cemaatlerle bile sağlıklı diyalog kuramayan örgüt, yeri geldiğinde cemaatlerin bu yapısal özelliklerini bile birbirlerine karşı şantaj aracı olarak kullanabilmektedir. Bu yönüyle de PDY/FETÖ, Müslüman cemaatler ve toplumlar içerisinde de komplocu, ezoterik ve karanlık işlerin içinde olduğu makul şüphesine bağlı olarak güven telkin etmeyen bir örgüt olarak görülmektedir. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminden sonra İslam dünyasında herhangi bir güvenilirliliği de kalmamıştır.

PDY/FETÖ'yü objektif olarak bütün dünyanın tanınması, uzun vadede insanlığın geleceği açısından bir zorunluluktur. 160'ı geçkin ülkede varlığını göstermiş olması bu tanımayı zorunlu hale getirmektedir.

Bu örgütü tanımak, içinde doğduğu ve ilk darbeyi vurup ilk ihanetini gerçekleştirdiği Türkiye üzerinde ciddi bir inceleme ile mümkün olabilecektir. Zira bu örgütün, bütün varlığını borçlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bile öncelikle kendisine biat edenler ve etmeyenler olarak tasnif ettiği anlaşılmaktadır. Kendisine biat etmeyenleri şeytanlaştırarak tasfiye etmek amacıyla dönemin konjektürüne uygun olarak İslamcı, Ulusalıcı, Atatürkçü ve Milliyetçi gibi kategorilere ayırarak kamplaştırmış ve haklarında hukuku da istismar ederek iddianameler düzenlemiştir. Kendisine hedef seçtiği bir çok mazlumu, kolluk ve yargıdaki elemanları aracılığı ile evlerine şafak baskınları yaptırıp hapislere atmış uzun ve hukuksuz tutuklamalar ile birçok masum insanın hayatlarını karartmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sivil ve resmi bütün kurumlarının kılcallarına kadar sızmış olan elemanları aracılığı ile devletin de imkanlarını kullanarak insanların özel hayatlarına varıncaya kadar nüfuz etmiş, elde ettiği bilgilerde tahrifatlar ve montajlar yaparak şantaj ve tehdit aracı olarak kullanmıştır. Demokratik seçimle iş başına gelmiş olan Hükümet Üyelerine, Modern Türk Ordusuna, Aydın Bilim Adamlarına, İş Adamlarına, İlahiyatçılara, Diyanet Personeline, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Siyasi Partilere, Yerel Yönetimlere karşı hazırlanmış oldukları komplo davalar, ürettikleri yalancı şahitler, sahte delillerle linç kampanyası uygulamışlardır.

PDY/FETÖ'nün organizeli bir şekilde yaptığı sahte ihbarlar, şantaj ve tehditlerle, devlet imkanlarını kullanarak üretilen sahte deliller, bahse konu sosyal kesimlerin her birine, dönemine ve dünya görüşüne göre çağdaş harcama aygıtlarını gözeterek iftiralar atıp, bu iftiraları da kendi basın yayın organlarında kara propaganda enstrümanları yaparak yargısız infaza dönüştürüp mahalle baskısına maruz bırakmışlar, hedef seçtiği insanlara sosyal tecridi iliklerine kadar yaşatmışlardır. İnsanlara yapılan mobingler, karartılan gelecekle ve hayatlar, söndürülen ocaklar, parçalanmış aileler, bireylere salınan korkular, uygulanan sosyal tecrit ve mahalle baskılarının odağında PDY/FETÖ ismiyle müsemma olan örgüt vardır. Bahse konu örgütün istihbarat, kolluk ve yargıdaki kurtarılmış üniteleri, bir başka deyimle Harbiye Tıbbiyi Mülkiye, Terbiye (Milli Eğitim) ve Adliye'deki elemanları aracılığı ile halka saldırdığı korku nedeniyle Türkiye'yi açık hapisane haline getirmiştir. Açık kaynaklara ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre PDY/FETÖ'nün, idari ve her bir meslek grubu bazında; Köy, mahalle, semt, kasaba, ilçe, il, bölge, ülke, kıta ve kainat bazındaki örüngüsü ve sözde atanmış imamları aracılığıyla kurduğu hiyerarşik yapısı ve istihbarat ağı aracılığı ile dinamik bir bilgi ağı kurduğu anlaşılmaktadır. Bu yapısal özelliğine ve elemanlarının içinde buldukları yere, zamana ve kişiye göre davranabilme, uyum sağlama, şartlara göre değişebilme, adaptasyon yeteneği, psikolojik motivasyon gücü, adanmışlık ve sadakat gücü noktasındaki yüksek performansları, kendilerini hiçbir dini, ahlaki ve hukuki kayıpla sınırlandırmayan yapıları ve aralarındaki hukuksuz ilişkiler ağı bazındaki suç kardeşliği bir bütün olarak değerlendirildiğinde başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere

bütün insanlığın nasıl bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu söylemenin en azından insani bir görev olduğu söylenmelidir. Dolayısıyla ayrıntılarda farklılıklar gözlemlense bile, örgütün ana çatıdaki yapısal niteliğinde bulunan müştereklik, bu yapının sadece Türkiye için değil içine sızdığı bütün devlet ve ülkeler açısından bir Paralel Devlet kurma amacında olduğu fikrini besleyici niteliktedir.

Sonuç olarak bu örgüt ulusal ve uluslar arası ölçekte tamamen kendi örgütsel çıkarları için faaliyette bulunmasına rağmen içinde bulunduğu bölge, ülke ve kıtaya göre tavır belirleyebilen bir örgüttür. İçinde buldukları bölgenin dini, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapısı her nasıl ise oranın rengini alabilmekte son derece mahir bir yapıdır. Buna bağlı olarak içinde yaşadıkları toplumun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre hümanist, sosyalist, liberal, laik, özgürlük savaşçısı, dindar, mistik, Sünni, Alevi, deist, ateist, panteist kısaca aklınıza ne gelirse o kimlikle karşınıza çıkabilmektedir. Omurgasız olmalarına bağlı olarak istenilen şekle girmekte son derece deneyimli ve profesyoneldirler. Bu nedenle tespitleri çok zordur. Tespit edildiğinde o ülke çoktan elden çıkmış olabilir.

Hedef seçilen ülke ve Toplumunu kanser gibi saran bu örgüt, içinde bulunduğu organik yapıdan, tasfiye etmek istediği şahıs veya gruplar için her organın içine önceden sızmış olan hücreleri harekete geçirmek suretiyle tasfiye hareketini başlatır. Nihayetinde her organın içinden harekete geçen hücreler hedefe hücum ettiğinden hedef organın mefluç olmaması mümkün değildir. Örgüt üyelerinin kendilerinden

olmayanlara karşı muhabbet ve sadaketi “Karadul”¹ muhabbet ve sadakati gibi çıkarıcı ve menfaatçidir. Bunu anlamak için kendilerinden olmayanlarla ilişki grafiğine bakmak öğretici olacaktır.

Bu nedenle PDY/FETÖ ile mücadele sadece Türkiye’nin değil bütün küresel sistemin ve ülkelerin meselesi olmalıdır. Çünkü bu yapı kısa ve orta vadede Türkiye için bir tehdit olsa da, uzun vadede bütün insanlık için tehdit olacağı aşikar gözükmektedir. Bu nedenle PDY/FETÖ ile mücadele sadece kolluk ve yargı aracılığı ile yapılmamalıdır. Bu eksik kalacaktır. Zira bireyden dünyaya uzanan böylesi bir yapı sadece kolluk ve yargı aracılığı ile çözülemez. Bir problemin hukuk içerisinde çözülmesi ile sadece hukuk aracılığı ile çözülmesi farklı şeylerdir. Bu nedenle hukukun sosyoloji, psikoloji ve felsefe ile olan ilişkisi de göz önüne alınarak PDY/FETÖ ile mücadelenin de teolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarının olduğu unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak konuya bilimsel yaklaşılmalı, sosyolojik, teolojik ve psikolojik terapi merkezleri kurulmalı ve bu örgüt enstitüler bazında uzun vadeli olarak ele alınıp analiz edilmeli ve buna göre çözümler üretilmelidir. Bu örgüt ile mücadele varoluşsal bir mücadeledir. Örgüt hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların ülkede 15 Temmuz 2016 tarihinde nasıl bir felakete sebep olduğu milletçe görülmüştür. Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması, milletimizin ve ülkemizin bekası, bireylerin hak, hukuk, özgürlüklerinin ve mahremiyetlerinin korunması için PDY/FETÖ kanserinin Devlet’in bütün kılcallarından tamamen temizlenmesi zarurettir.

23.03.2017

1- Karadul; bir örümcek türüdür. Çiftleşme zamanında kur yaparak erkeği yuvasına çeker. Çiftleştikten sonra erkeğini zehirleyerek öldürür.



Sunucu: Milli bir tehdit olarak paralel devlet yapılanması konulu sempozyuma hoş geldiniz. Programımızın hemen başlangıcında sizleri Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin huzurunda saygı duruşuna davet ediyoruz. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mızı hep birlikte söyleyeceğiz. Değerli konuklar, sempozyumun birinci oturumunu başlatmak üzere moderatör Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Ferhat Ünlü'yü oturum masasına davet ediyoruz. Eski Emniyet Müdürü ve yazar Sayın Hanefi Avcı, Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sayın Sabri Uzun, Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı sayın Emin Arslan ve İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi sayın Ruhi Abat'ı oturum masasına davet ediyoruz.

Moderatör Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Ferhat Ünlü: Evet,



sevgili Ispartalılar, bir milli tehdit olarak paralel devlet yapılanması sempozyumuna hoş geldiniz. Hey şeyden önce bu sempozyumu tertipleyen Sayın Rektör başta olmak üzere tüm üniversite yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada bulunan insanlar olarak böyle bir panel, sempozyum daha doğrusu, akademide, üniversitelerde düzenlenmedi. Bu yönüyle çok yeni, cesur ve önemli bir çıkış. Zira bu mücadelenin akademik boyutu var. Birazdan konuşmacıların size izah edeceği gibi pratik yönü olduğu gibi bir de teorik yönü var. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Şimdi panelistlerimizden başlayalım. Önce ben Emin Beyle başlamak istiyorum. Emin Bey Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptı uzun yıllarca. Kaçakçılık ve istihbarat başta olmak üzere, paralel devletin zamanında hedef seç-



tiği, örgütlendiği birimlerde etkin görevlerde bulundu. O grupla, yıllara dayanan bir mücadelesi var. Ve bunun bedelini de cezaevinde bir süre kalarak ödedi, pasifize edildi ardından cezaevine konuldu. Kendisinin deneyimleri çok kıymetli. Emin Bey buyurun, bu arada ilk oturumdan sonra, bir yirmişer dakikalık ilk oturumlardan sonra, sözlü ve yazılı sorular alacağız. Buyurun Emin Bey.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun:



Sayın konuklar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle bir günde, bu konuya gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca da üniversite çapında hakikaten Türkiye’de bir ilk olarak SDÜ’nün böyle bir konuya el atması ve böyle bir sempozyum düzenlemesi için de başta sayın Rektör Bey olmak üzere bütün ilgililere teşekkür ediyorum. Ben

yirmi dakikalık konum içinde sizlere farklı bir boyutuyla bu konuyu aktarmaya çalışacağım. Böyle yapılar ortaya çıkıp, tutuklamalar oldukça konuyu bilen bilmeyen kişilerin “ya bu konunun terörle ne ilgisi var” şeklinde serzenişlerini ve açıklamalarını görüyoruz. Neden bu örgüt bir terör örgütüdür? Bunu izah etmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi ülkemiz uzun yıllardan beri marjinal terör gruplarının hedefidir. Bu terör gruplarını yönlendiren iç ve dış etkenler, farklı sempozyumlarda ele alınabilecek hususlardır. Bugün bizim üzerinde duracağımız konu, bir kanser gibi, ülkemizin her kurumunu, her hücrelerini etkileyen, sinsice saran bu örgütün bir terör örgütü olup olmadığını irdelemek olacak. Bu nedenle önce size terör nedir? terörizm nedir? Doğrultusunda bir bilgilendirme yapıp, yürürlükteki yasalar doğrultusunda bazı açıklamalarda bulunacağım. Bu konuda kafanızda müphem kalan bir husus olursa ikinci turdaki sorularınızı da cevaplandıracağım. Ülkemiz neden terör örgütlerince hedef seçiliyor? Sadece satır başlarıyla bu konuya kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, ülkemiz üç kıtanın

kesişme noktasında bir köprü konumundadır. Ayrıca, güncel olarak da her an çatışmalara gebe olan, dengesizlikleriyle boğulan, Orta Doğu petrol kaynaklarına yakınlığı, ülkemizin bu konuda hedef seçilme nedenlerinden biridir. Ayrıca boğazlara hakim olmamız, bu nedenle de Basra Körfezinden Doğu Akdeniz'e, Ege'ye, bütün bu sahaları kontrol edebilecek olmamız nedeniyle de ülkelerin güvenlik ve ulaşım faaliyetlerini çok yakından ilgilendiren bir noktadayız. Bir diğer özellik de Müslüman bir ülke olarak cumhuriyet ve demokrasiyle idare edilen bölgedeki tek ülkemiz. Ayrıca, besin ihtiyaçlarını kendimizin karşılaması, enerji ve diğer alanlardaki belirli atılımlarımız bizim ülkemizi hedef haline getirmekte, bizi kendi çıkarları için hedef seçen devletler, terörü amaçlarına ulaşmada bir araç olarak görüyorlar. Ülkemizde son yıllarda çeşitli davalar adı altında medya mensuplarını, siyasetçileri, asker, sivil bürokratları ve hedef aldıkları kişileri, şimdi kumpas denilen uydurma operasyonlarla, bu örgütün ne hale getirdiğini biliyoruz. Bize sık sık toplantılarda da soruyorlar, ilk önce size kısaca onu da izah edeyim. Arkadaşlar neden sen hedef seçildin? Neden sizler hedef seçildiniz diye sorulara muhatap oluyoruz. Bilmiyorum, arkadaşlar, Hanefi Avcı Bey'in "Haliç'te Yaşayan Simonlar" kitabını okuduysa bunun cevabı orada net bir şekilde verilmiştir. Gerçekten 2003 yılında, bunların hukuksuz terfiine emniyet içindeki ayağına terfilerde muhalefet şerhi koymam, ondan sonra listeler halinde belirli sınavlarda kazanmalarına engel olmam, ayrıca da kurum içi toplantılarda o günlerde güncellenen Ergenekon, Balyoz gibi uydurma bir sürü uydurma operasyonların yanlış olduğunu söylemem nedeniyle hedef seçildim. Benim gibi arkadaşların da hedef seçilmesi hakikaten bizler bu görevde olduğumuz sürece, bu uydurma operasyonları yapacak ekiplerin yerleştirilmesi, bu sahte belgelerin üretilmesi zor olacağı için bizler hedef seçilerek teşkilattan uzaklaştırıldık. Ayrıca bizim üzerimizden teşkilatta belirli bir korku yaratıldı. Yani biz Emin Arslan'a, Hanefi Avcı'ya bunu yaptıktan sonra sizlere haydi haydi neler yaparız, ayağınızı denk alın. Yani, burada örgütün amacı bellidir. Kendilerinin yaptıkları hukuksuzluklara, iftira ve kumpaslara karşı çıkacak, şantajla veya başka vaatlerle saflarına çekemeyecekleri, hatta kendi aleyhlerine yetkilileri uyuracak kişileri, engelleri ortadan kaldırmışlardır. Bu örgüt, ele geçirdiği hukuk, emniyet ve telekomünikasyon kurumlarındaki etkinliğiyle hedef seçtiği her kişiyi sahte gerekçe ve isimlerle dinlemeye aldı. Topladığı bilgilerle kişilerin özel hayatını deşifre ederek bir korku toplumu oluşturdu, siyaseti dizayn etmek istedi. Bu bilgileri açıklayarak haklarında şantaj yapacağı bilgi topladığı kişilere gözdağı verdi. İsteğimiz doğrultusunda hareket etmezseniz sizin başınıza da bunlar gelebilir imajını yarattı. Şuna emin olun şu anda dahi siyaset ve medya dünyası başta olmak üzere pek çok kişi bu şantajlara uygun hareket ediyor, bütün direktiflerini yerine getiriyor, şantaj yapacak bir açığı bulamadığı kişileri de sahte delillerle operasyonlara tabi tutarak bertaraf ettiler. Bu günlerde peş peşe mahkemelerin yaptığı suç duyurularından, bunların yaptığı sahteliklerin ortaya çıkmalarından yakından izliyoruz zaten gelişmeleri. Hatta çoğunuzun bilgisi vardır veya olmayanlara da söylüyorum. Ben yıllar-

dır uyuşturucu kaçakçılığıyla dünya genelinde madalya ve taltifler alan bir kişiyim ama uyuşturucu örgütüne monte edildim. Ama bu yaz, bertaraf edilen, iflas ettirilen bu örgüt davası nedeniyle iş adamları da dâhil 24 kişi hepsi beraat etti. Bilerek veya başka etkiler altında veya tehditler altında bu örgütün yaptıkları ortaya çıkınca veya tutuklamalar olunca dediğim gibi çok kişi ya bir yanlışlık yapılmış ama bunlara da terörist gibi davranılır mı veya neden terörist deniyor diye. O nedenle Türk ceza hukukundaki terör örgütü nedir? Terör tanımı nedir? Bunları satır başlarıyla geçeceğim. Türk Ceza Kanunu 1991 yılına kadar kronolojik ve normatif olarak terör örgütleri, 91'den önce Türk Ceza Kanunu kapsamında, 91'den sonra çıkan terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirilmiş, buna göre kovuşturulmuş, cezalandırılmıştır. 1991 yılında çıkan Terörle Mücadele Kanunu günümüze kadar 29 ayrı değişikliğe uğramış, 2006 yılında esaslı bir değişiklik yapılmış, bir de 2014 yılında değişiklik yapılmıştır. Gerek 2006 öncesi gerek 2006 sonrası 1. Maddesinin düzenlenmiş biçiminde örgütlü yapılanma esas alınmıştır. Yasanın 1. Maddesindeki tanımını özellikle üzerine basa basa vurgulayacağım ki devam eden süreçte yapılanların bu tanıma uyup uymadığını zaten sizler kendiniz göreceksiniz. Yasadaki terör tanımı şu şekildedir: “Baskıcı bir şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa’da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girilecek

her türlü eylem terör eylemidir.” Terörizm de nedir arkadaşlar? “Terör yöntemlerinin siyasi bir amaçla örgütlü ve sürekli olarak kullanılmasıdır.” Yani, terör dehşet ve korkuyu belirtirken, terörizm süreklilik ve siyasal içeriği kastetmektedir. Savaşla, diplomasiyle elde edilemeyen sonuçları almak için bir ülkenin diğer bir ülkeye uyguladığı yöntemlerden biridir. Peki, şimdi terör eylemlerinin neler olduğunu yasanıza göre anlattık. Terör örgütü nedir? Terör örgütü de bu saydığım her türlü suç teşkil eden eylemleri işleyecek kişi ve kişilerin mensup olduğu örgüt, terör örgütüdür. Dikkat ederseniz özellikle hep vurgulanan örgüt. Günümüzde örneklerini gördüğümüz gibi hem dikey hem de yatay yapılanması ortaya çıkan örgüt. Bu tanımda örgütü, terör örgütünü.....(16:00)(ses duyulmuyor) yöntemleriyle bu eylemler yapılacak ki, birinci amaç yasanın aradığı yöntemler gerçekleşsin. Peki, ikinci amaç nedir? Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, deminki saydığım konuları, genel sağlığı bozmak, devletin iç ve dış güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi saiklerden biriyle, yani bu amaçla baskı, şiddet, cebir kullanarak terör eylemini gerçekleştirmektedir. Bu yukarıda izah ettiğim terör tanımıyla ilgili yasanın geçirdiği sürece bağlı olarak çok değişik, farklı görüşler de ileri sürülmüştür. Denmiştir ki 2006 öncesi dönemde bir örgüte terör örgütü denilebilmesi için bu örgütün silahlı olması gerekir. Silahlı olmasının gerekçesi de şu baskı, cebir, şiddet, tehdit, sindirme, korkutma uygulanabilmesi için, yani bu silahla yapılırsa insanlar korkar. Bu nedenle bizim 2006 yılı öncesi marjinal terör gruplarıyla ilgili değerlendirmelerde, mahkeme kararlarında, terör örgütü ve silahlı terör örgütü diye sınıflandırma yapılmıştır. Ama 2006 yılında kanunun 7. Maddesinde yapılan değişiklikle silahlı, silahsız terör örgütü ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Diğer bazı hukukçular ise bir örgütün terör ör-

gütü sayılabilmesi, baskı, cebir, şiddet, tehdit, sindirme, korkutma, yıldırma metotlarının uygulanabilmesi için silaha gerek olmadığını, bu baskı, cebir, şiddet ve tehdidin her türlü yöntemle yapılabileceğini, bir insanı bir örgütün tamamen ele geçirdiği polis, hâkim ve savcılık teşkilatıyla istediği zaman tutuklatıp yıllarca hapisanelerde tutmak ve çoluk çocuğunu mağdur etmek, mallarına tedbir konularak iflas ettirmek veya bunları yapmakla tehdit etmek, korkutmak herhalde silahla tehditten daha az bir korku değil demektedirler. Ki takdir ederseniz çoğu silahtan korkmaz ama senin çocuğuna şu yapılacak, sana böyle yapılacak, hapisanelerde süründürüleceksin deyince insanların üzerinde böyle bir baskı, şiddet, korku oluşturmak silahtan başka da her metotla yapılabileceğinin açık göstergesidir. Bunu ben size şöyle anlatayım baskı, şiddet, cebir, korkutma metotlarıyla yapılabileceğinin. Hanefi Bey kitap yazdıktan sonra, bir örnek vereyim, Emniyet müfettişleri, İçişleri Bakanlığı müfettişleri 50'ye yakın polis amiri ve kişinin ifadesini aldılar böyle bir yapı var mıdır diye. Hanefi Bey zaten kitabında demişti; böyle bir yapı olduğunu, ben, Sabri Bey, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya dışında teşkilatımızda kimse bilmiyormuş böyle bir örgüt olduğunu. Şimdi o arkadaşları da kınamıyorum içlerinde çok iyi, çok çalışkan, çok kaliteli arkadaşlar var. Ama yasanın söylediği bu baskı, cebir, şiddet, korkutma, sindirme yöntemiyle öyle bir ürkütölmüşler ki Hanefi Avcı içeri atılmış, Emin Arslan tutuklanmış, hepsi içerde, artık böyle bir ifade vermekten, korkarak, başka şansları kalmamış. Bir diğer örnek de Hanefi Bey tutuklandıktan sonra, onun koordine ettiği, göz kulak olduğu ildeki Roman okullarından birinde Hanefi Bey'e mektup yazılıyor. İlkokul 3. Sınıftaki çocuk dahi amcasına 'amca, Hanefi Bey'e mektup yazıyorsun ama bak seni de tutuklarlar' diyor. Yani, nasıl bir korku yaratıldığını hepimiz çok yakından görüyoruz. Yine, bunların yaptıklarıyla ilgili, elinizi vicdanınıza koyun. Bu örgütün yaptıkları, bu tanıma uyuyor mu uymuyor mu? KPSS'de, KPSS puanı alınacak, geçmiş yıllarda, cemaatin yaptıklarından, devletle bir iş mi yapacaksın mutlaka cemaatten geçiyor. Her bakanlıkta, her devlet kurumunda, kritik noktalarda bunlar vardı. Belirli bir işe mi gireceksin, polis mi olacaksın, bunların dershanelerinden geçmen lazımdı. Şimdi, bunlar ortaya çıkıyor, işte milletimizin böyle muhtaçlara yardım etme ve dini duygularını sömürerek topladıkları paraları, şu son yapılan operasyonlarda, şirketlerde gördük, danışmanlık adı altında F. Gülen'in akrabalarına ve üst yöneticilere nasıl dağıttıklarını, hepsini gördük. Kaynak Holding'in muhasebesinde bunlar ortaya çıktı. Ayrıca dini duyguları istismar ederek Bank Asya'nın önünde, tutuklamaların önünde, cevşen okumalar, Kur'an okumalar veya Hakan Şükür'ün Bank Asya konusunda dediği gibi 50 liranız olsa dahi Bank Asya'ya yatırım derken kendisinin 600 milyondan fazla parasını aynı günlerde bankadan çekmesi. Bunlar, bu yapının samimiyetsizliğini, nasıl duyguları sömürdüğünü, nasıl çocukları oyuncak hamuru gibi her şeyle her kılığa girdirdiklerini, her ideolojiyi her siyaseti her dini duyguyu kullandıklarını göstermektedir. Şimdi arkadaşlar, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek şeklinde yasada tanımlanan özelliğin bu örgüt

tarafından tam yapıldığının örneklerini görüyoruz. Bir ülkenin başbakanının odasını dinlemek, Dış İşleri Bakanlığında yapılan Türkiye'nin güvenliği ile ilgili toplantıyı dinlemek, MGK'yı dinlemek, ülkenin Genel Kurmay Başkanı'nın toplantısını kayda almak, askerleri, askeri makamları dinlemek, yine MİT müsteşarını, diğer konularda örnekler çok fazla, soru ve cevap kısmında değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu eylemlere bir örgütsel plan dâhilinde yapıldıktan sonra bunlara bir terör örgütü faaliyeti denemeyecekse hangisine denecektir ki yasa açıktır. Bu yapılar Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesi doğrultusunda, hepsi terör eylemidir. Bunları gerçekleştiren örgüt de terör örgütüdür. Saygılar sunarım.

Ferhat Ünlü: Evet, değerli Emin Arslan bize mevzuata dayanarak bu yapının neden bir terör örgütü olarak tasnif edilmesi gerektiğini anlattı. Bu örgüt, son derece post-modern yöntemleri kullanan ve silahlı terör örgütlerinden farklı, silahlı olmamakla beraber başka cebir yöntemlerini, bilhassa hukuk yoluyla uygulayan bir örgüt. Bu yüzden sadece Türkiye'de değil dünyada da bu örgütün tanımının, nasıl bir örgüt olduğunun, bu sürecin anlaşılması biraz zaman alıyor. Bir istihbaratçı bana şunu söylemişti: devletin silahını devlete karşı kullanabilen bir örgüt tanımını yapmıştı. Bunu Ocak 2014 yılında MİT tırları meselesinde görmüştük. Dolayısıyla silah dahi kullanabilecek ve bunu devlet yetkileri üzerinden yapabilecek potansiyele sahip bir örgüt. Zaten silaha ihtiyaç duymadan Emin Bey'in de çok güzel izah ettiği üzere hukuk yoluyla pek çok operasyon yürüttüler. Şimdi ben sözü Sabri Bey'e bırakmak istiyorum. Sabri Bey, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını üç farklı dönemde yürüttü. Bu örgütü çok iyi tanıyan isimlerden biri. Malumunuz olduğu üzere "İN" kitabının yazarı. Örgüt tarafından doğrudan mağdur edilmiş ve

görevden aldırılmış, çeşitli kumpaslarla, mülki müfettişlerinin içinde bulunduğu bir kumpasla görevden aldırılmış bir isim. Sabri Beyi buyurun. Yine yirmi dakika süreyle ilk oturumda görüşlerinizi serdedin.

Sabri Uzun: Ben ilk başlangıç olması sebebiyle, ilk teşhisi koyup ilk tedaviyi başlatan Sayın SDÜ Rektörümüze ve ekibine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Dağın arkasını görmüş bir ekip olarak görüyorum kendilerini. Müteşekkirim. Diğer üniversitelere de örnek olmasını arzu ediyorum. Benzeri bir durumu da biz Cumartesi-Pazar günü Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisiydik. Onlar da aynı duyarlılığı gösterdiler ama üniversite olarak, eğitim kurumu olarak yarını yakalamak adına SDÜ'nün yaptığını adlarına yakışır bir eylem olarak görüyorum, tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum kendilerine. Efendim bizim burada bulunmamızın bir sebebi de hep ağabey-kardeşlik duygusu içerisinde, mesleki terbiye içerisinde ben istihbaratçılığı bir terbiye olarak görürüm. Her zaman bunu ifade ettim. Kendi kendisini disipline edebilen bir ekibiz. Öyle öğrendik. Bu sebeple, Sayın Emin Arslan, Sayın Hanefi Avcı ve ben aynı terbiyenin içinde büyüyüp oradan geliyoruz. Bu terbiye bizi sizlerin karşısına getirdi. Efendim, not alma imkanı olanlar isterse alabilirler. 2 Nisan 2007 tarihinde Ahmet Hakan'ın imzasıyla bir yazı yayınlandı. Yazı burada yanımda da var. 'Cemaat, ey cemaat!' diye başlıyordu yazı. 2007'de sonraki aşamada birkaç gün sonra bir yazı daha yayınlandı. Bir başkası bu yazının hedef aldığı kişi 'o açıklamayı yapan bakan bizi kastetti' diyor. 'Niye sizi kastetti?' diyor. 'O bakan' diyor, 'terörle mücadele kanununda değişiklik yapıp, silahlı ve silahsız terör örgütü tanımını sokmak istedi terörle mücadele kanununa' diyor. Yazının içerisinde açıklanmıyor da Sayın Cemil Çiçek, o tarihte Adalet Bakanı olarak, cemaatin bu tehdidini hissediyor ve terör-

le mücadele kanununda böyle bir değişiklik yapmayı düşünüyor. Ve cemaat o zamanki imkânlarını kullanıp kanunda bu değişikliği yaptırmadı. Sayın Emin Arslan başkanımızın da açıkladığı gibi o tedbirin o zaman alınamayışı Türkiye'yi bugüne getirdi. Diğer bir konu, eyleme dönüşme aşamasını anlatmak istiyorum burada. Biz fikir olarak, düşünce olarak, yetki olarak, polis olarak, hiçbir vatandaşımızı inancına göre tasnif etme yetkisinde değiliz. Ödüllendirme veya cezalandırma yetkimiz yoktur. Takip etme, suçlama, böyle bir şeyi asla düşünemeyiz, yapamayız. Şunu söyleyeyim, 1984 veya 1985 yılında, Yehova Şahitleri isimli bir grubu polis takip etti, yakaladı ve adliyeye çıkarttı. Ve polise denildi ki, Savcı, ki çok doğru bir karar, bir daha inanç gruplarının üzerine gitmeyeceksiniz dedi. Çok yerindeydi. Hangi inançta olursa olsun, hatta inançsız dahi olsun, hiç kimse polisin takibine giremez inancından dolayı. Bu bağlamda, 13 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ankara'ya çağrıldı, bir evde, kendisine söylenen söz şu: 'Derhal İstanbul'u terk et.' Ve o zamanki Daire Başkanına gidiyor 'Ben böyle bir tehdide maruz kaldım' diyor. O da 'Arkadaşların bana söylediklerine ben uyarım' diyor. Buradaki bu sözden, belki, işin içinde olmayan sizler bir şey anlamayabilirsiniz. Bu cümlelerin anlamını biraz açmak istiyorum. Dört kişi çağırıyor İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nü. 'Burayı terk et, İstanbul'u terk et' dediklerinde, bunun anlamı şu; 'Biz bir şura oluşturduk, yani devletin kurduğu organın dışında, biz bu dairede bir organ oluşturduk. Bu organın yapacağı illegal işler için, yasadışı işler için seni engel görüyoruz. Derhal İstanbul'u terk et' diyorlar. Şube Müdürü, o zamanki Daire Başkanına gidiyor. Böyle bir tehdide maruz kaldım diyor. O da 'Arkadaşlar ne söylerlerse ben ona uyarım' diyor. Onun anlamı da şu: 'Şuranın kararına ben uymak zorundayım.' Şuna gelmek istiyorum. Herkes inancını yaşayabilir, tarikatti, cemaatti herkes yaşayabilir. Yaşayacaktır da. Burada, yapıya müdahale var. Anayasal kuruluşa müdahale etmek var. Bunun başlangıç tarihi de bana göre 13 Ocak 2007'dir. Bu örgütün yapısını yakın bir tarihte inceledim. Para toplama mantığı olarak ve sorgusuz sualsiz, hesap vermeksizin eyleme geçmek olarak baktığımızda ben, Hitler'le birebir örtüşürüyorum. Hitler döneminde bir işçi maden ocağında maaşını ocağın kapısının önünde alıyor, hiç saymadan etmeden hemen Nazi Partisi'nin görevlisine teslim ediyordu. Niçin? Üstün Alman ırkı dünyaya hakim olacaktı onun için veriyordu. Bir makbuz filan da yok. Daha sonraki dönemde bakıyoruz, 1943 yılında, şimdi birisi faşist öbürü komünist, Stalin döneminde de Sovyetler Birliği'nde de aynı model bir yönetim ortaya çıkıyor. Her ikisinin ortak özelliği de şu: Hitler döneminde, Almanya'daki Kilise en zengin dönemini yaşıyor, Stalin döneminde de Rusya'daki kilise en zengin dönemini yaşıyor. Gelmek istediğim konu şu. Ben kilise yönünü anlatmak istemiyorum. Her komünist veya faşist yönetimi kurmak isteyen kişiler, gruplar buldukları ülke insanının inançlarını da kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Bunu kendi yanlarına çekecek papazları da yanlarında bulunduruyorlar. Bunu ortaya koymak istiyorum. Irak modelini ele almak istiyorum. Irak'ta, Saddam Hüseyin, 1979'da iktidara geliyor. Ve yaptığı iş silahlı kuvvetleri ele geçirmekle

başlıyor. Daha sonra Devrim Komuta Konseyini kuruyor. Yani, yaşamayı, yürütmeyi, yargıyı hepsini kendi elinde topluyor. Bunun adı da konsey oluyor. Emirle yapılan bir konsey. Ve bu konseyin üye sayısı 500.000. Yani, askerleştirilmiş, sistemden beslenen 500.000 kişiyle bir ağ örmüş, bir otorite oluşturmuş. Suriye'ye bakıyoruz. Suriye'de de BAAS partisi, yine aynı şekilde, orada da Esat yönetimi işbaşına geliyor. Onlar da Ulusal Cephe diye bir cephe oluşturuyor. Tıpkı, Irak'taki Devrim Komuta Konseyi modeli gibi. Aynı model. Orada da yine askeriyeyi elde etme modeli var. Buradan başka bir yere geleceğim. Bir gazetede yakın bir zamanda yayınlandı bu. Yukarıda mütevelli heyeti var. Aşağıda, bu mütevelli heyetine aşağıdan paraları toplayıp getiren insanlar var. Son Ankara'nın yaptığı operasyonla bunların birçoğu aranır duruma düştü şimdi. Yani, bu mütevelli heyet, bizim cemaat dediğimiz bu terör örgütündeki bu mütevelli heyet, Saddam'ın Devrim Komuta Konseyi gibi bir görev görüyor. Oraya gelmek istiyorum esasında. Aşağıdakiler kimler, yönetimde olanlar? Yönetimde olanlarda bu parayı paylaşanlar. Anadolu tabiriyle parayı uylanlar. Ve çok enteresan bir şey gördüm. Burada, yönetimde bulunan kişilerden birinin kızı öbürünün oğluyla evli, öbürünün oğlu öbürünün kızıyla evli filan. Bunların arasında tam bir evlilik organizasyonu oluşmuş. Yani, para paylaşımı artık aile arasında para paylaşımına dönüşmüş. Yani, bir yerde, Türkiye'ye bu örgütün getirmek istediği model bir Saddam modeliydi, bir Hitler modeliydi, Esat modeliydi. Bunlar nasıl örgütleniyorlar? Çok önemli bir bölümü burası. Onüç, ondört yaşındaki çocuklara, ortaokulda, lisede, onbeş, onaltı, hatta üniversite çağındaki çocuklara, yurt sorunu, ev sorunuyla bunlara yaklaşım yanlarına çekiyorlar. Önce evde yemek yemeye başlıyor, sonra ders yapmayla başlıyor, adı ders oluyor. Dersi yapmanın anlamı, beyin yı-

kama aşamalarından geçiriyorlar. Sonuçta o gençleri biat eder hale getiriyorlar. Düşünemez hale getiriyorlar. Müstakil insan değil, tabi olan insan haline getiriyorlar. Bir yerde, özgür birey veya yurttaş olmaktan çıkartıp cemaat yurttaşı haline getiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurttaşı olmaktan çıkartıyorlar. İkinci aşama, yaşam biçimi olarak, cemaatçi olarak yaşamaya başlıyorlar. Karakter olarak uyumu sağlıyorlar. O karakter biçiminin dışına çıkamıyorlar. O arkadaş çevresinin de dışına çıkamaz hale geliyorlar. Gidecekleri okulları seçme özgürlükleri yok. Sahip olacakları meslekleri seçme hakları yok. Evlenecekleri eşleri seçme hakları yok. Ben buna bu kitabımda katalog evliliği diyorum. Kızlara erkeklerin fotoğraflarını taşıyan bir albüm götürüyorlar, erkeklerle de kızların fotoğraflarını taşıyan bir albüm götürüyorlar. Bunların içinden seç, beğen birini al, başkasını alma hakkın yok diyor. Mesleğini, işini, okulunu, eşini seçemeyen bu gençler daha sonraki hayat aşamasında çocuklarını da cemaatçi yapmak durumunda kalıyorlar. Çocuklarını da aileden cemaatçi olarak yetiştirmeye başlıyorlar. Ve buradan bir gelirleri var, o da şu: 1990'lı yıllarda polis kolejine alındıktan sonra, cemaat okulunda, ışık evlerinde tabi birey haline getirilen o 13-14 yaşındaki çocukların hepsi şimdi birer ana oldu baba oldu. Bunların çocukları polis koleji için yapılan imtihanı kayıtsız şartsız kazanıyorlar. Bir başkasının kazanması mümkün değil. 500 kişi kazanacaksa 500'ü de cemaatçi olmak durumunda.

Sabri Uzun: 500 kişi kazanacaksa 500'ü de cemaatçi olmak zorunda. 499'u değil. Hepsi cemaatçi olmak zorunda. Aileden cemaatçi gelen çocuklar kazandırılıyor. Ondan sonra ne oluyor? ÖYSM sınavında hile yapılıyor. Sorular öğrencilere veriliyor. Ondan sonra da Hoca Efendi okudu, üfledi, rüyaya yattı, size dua etti, öyle kazandınız oluyor. Oysa sorular önceden

veriliyor. Çalınıp veriliyor. Daha sonra meslek sahibi olacakları zaman ne oluyor? Meslek sahibi olacakları zaman da yazılı sınavı kim kazanırsa kazansın, sözlük sınavı kazanacak olanlar bunların şakirdi olan gençler kazandırılıyor. Sonra ne oluyor? Maaş almaya başladığı zaman bekarsa maaşının %20'si evliyse %10'u cemaate gidiyor. Biraz önce anlattığım gibi bir para cemaati doğuyor ortaya. Paraya sahip olanlar cemaati doğuyor ortaya. Affedersiniz ben buna para demeyeceğim artık. Bu bir para kazanma yöntemi değil; bir hırsızlık yöntemi doğuyor. Artık himmet döneminden, hizmet döneminden çıkıp hırsızlığa doğru gidiyor işler ve yine bu kitabımda anlattığım bir şey var. “Şike davası değil, para davası diye” bas bas bağırdım o zaman. Daha bu adliyeye intikal etmemişi konular. Şunu gördüm. Son yıllarda hepiniz gördünüz. Futbolda şike diye bir şeyler çıkarttılar. Futbolda şike her zaman olur. Her spor dalında olabilir. Bu istihbarat örgütleri de spora bulaşırlar. Orası ayrı bir konu; ama Türkiye’de yapılan şike operasyonu cemaatin 8,5 milyar dolar yıllık para hareketini yaşadığı futbol piyasasını ele geçirme yöntemiymişti. Dikkat edin. Devlet kadroları bir taraftan ele geçiriliyor. Bir taraftan da para ele geçiriliyor. Yani geleceğimiz nokta Saddam modeli. Devlete el koyup, askeriyeyi ele geçirip yönetime el koymanın alt yapısı oluşturuluyordu. Şu ortaya çıktı. Daha sonraki hukuki mücadelede bunu gördüm. 3 Temmuz 2011’de şike operasyonu başladı. Bir spor kulübünün başkanı bir avukata, cemaatin avukatı bu, 700.000 dolar para verdi. Şu anda da aranıyor o kişi ve 12 Temmuz tarihinde aralarında bir hukuki sözleşme, yani vekalet verdi. Bu arada 3 Temmuz’la 12 Temmuz arasında o spor kulübünün başkanı tutuklanmadı. Başkaları tutuklandı; ama o tutuklanmadı ve 12 Temmuz tarihinde vekalet verdikten sonra o spor kulübünün kasasından o avukata 840.000 dolar para gönderildi. Avukat da bu paranın %20’sini vergi karşılığı olarak kesti. 700.000 doları geçmişte nakit olarak aldığı kulübün başkanına havale yaptı. Bu da devletin kayıtlarında ortaya çıktı şimdi. Şunu anlatmak istiyorum: Biz sanıyoruz ki futbolda şike var, operasyon yapılıyor, temiz toplum. Hayır, öyle değil. Bu adalet adı altında avukatlarıyla, bilmem neleriyle hepsi beraber parayı götürdüler. Bu cemaatin elinde hepimizin istisnasız yeni doğan çocuklarının dahil hepimizin kaydı nüfus kaydı olarak, tapu kaydı olarak, ehliyet kaydı, diploma kaydı, oto tescil kaydı olarak her ne ad altında olursa olsun hepimizin kaydı bu cemaatin arşivinde var. Ben şunu diyorum: “Dünyanın en güçlü arşivi bunların elinde.” Biz bu konuları anlatırken bir kast unsuruyla yola çıkmadık. Bizim kimseyle adlımız, verdimiz, kastımız asla yok, olamaz da. Bizim aradığımız, demokrasiyi arıyoruz biz. Hukukun üstünlüğünü arıyoruz. Temel insan haklarını arıyoruz. Anayasal bağlılıklarını arıyoruz. Bunun tesis edilmesini istiyoruz. Gerek insan kaynağı olarak, gerek para kaynağı olarak bunların eline geçmesini istemiyoruz. Vaktim kalmadı, çok kısaca bazı yerleri atlayıp şuraya geleceğim. Bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti’nin başarabilmesi için öncelikle bir ortak karargah oluşturulması lazım. Kurumlar, birimler, kişiler arasındaki bilgi birikimlerini alıp birbirlerine transfer etmesi lazım. Emir vermesi lazım. Takip etmesi lazım. Oradan aldığı bilgileri de siyasi karar verici makamlara aktar-

ması lazım. Karargah olmadan mücadele olmaz; çünkü karşınızdaki cemaat örgütü bir karargah gibi hareket ediyor. Birey aklıyla bunlarla baş edilemez. Dikkatinize getireceğim iki belge var. Hemen kısaca keseceğim burada. Efendim, 2009 tarihinde, yılında 19 Şubat 2009'da Hizbullah örgüt mensubu olduğum için benim telefonum imei numarası üzerinden dinleniyor. Dinlemenin gerekçesi de şu belge. Hiçbir isim, imza, tarih falan olmayan bir belge eklenmiş gönderilmiş. Bu belgeye dayalı olarak, gerekçesiz olarak benim telefonum dinleniyor. Ben Hizbullahçım ve o tarihte ben görev başındayım ve emniyet genel müdür yardımcılarının lojmanında oturuyorum. Aynı gün, benle aynı gün 1176 sayıyla bir numara yükseğinden bir karar daha almıyor. O zaman halen Özel Hareket Daire Başkanı görevini yürütmekte olan Behçet Oktay'ın telefonunu gene Hizbullah'tan dinlemeye alıyorlar. O da Hizbullah mensubu. O nerede oturuyor biliyor musunuz? İstihbarat Daire Başkanlığı içindeki kampüs içindeki istihbarat lojmanında oturuyor. Onun oturduğu lojmanın daire başkanının makamında mesafesi 20 metre ve bunun telefonunu dinlemeye başlıyorlar. O da Hizbullahçı ve cumhurbaşkanında iki defa üstün hizmet madalyası almış bir kahramandı bu. Derken 26 Şubat 2009 tarihinde Behçet Bey ödü veya öldürüldü. O adli boyutu bizim dışımızda. Bunu dinleyen kişiler, bizim elimizde altı gün süreyle telefonunu dinlediğimiz bu ölen şahsın telefon kaydı var, sesi var ve bizim tape yaptığımız metin var. Biz bunu memuriyetine gönderiyoruz diye Cumhuriyet Savcılığı'na göndermediler. Halen göndermediler. Anlatmak istediğim şu: sonuca geliyorum, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık birliğini korumak, devam ettirmek isteyen her kim var ise bunların hedefindedir. İşte örnek bu. Teşekkürlerimi sunuyorum efendim.

Ferhat Ünlü: Evet değerli Sabri Uzun bu

örgütün yapılanma modelini, hem baskıcı bir rejim kurma amacıyla Baas rejimleri, hem Irak ve Suriye'den örneklerle dile getirdi hem de özellikle gençlik örgütlenmesi ve askeriyeye de dahil aslında birçok devlet bürokrasisinde örgütlenmesiyle biraz Nazi modelini de andırıldığını da anlattı. Ayrıca, Sabri Bey'in öteden beri bu mücadelenin başladığı dönemden hatta evvelinden beri biz sürekli görüşürüz söylediği şey şu: bunu ısrarla dile getiriyor, bence çok önemli bir nokta, karargah aklı meselesi. Yani devletin bu mücadeleyi yürütmesi için bir karargah aklına hakikaten ihtiyacı var. Bilgi havuzuna ihtiyacı var. Tam koordinasyona ihtiyacı var. Bunu sayın il müdürümüz İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere buradaki polis, emniyet yetkilileri de bilirler. Bu konudaki eksikliğin de varsa sıkıntılar zamanla daha iyiye gideceğini düşünüyoruz; ama devlet er ya da geç bu örgütle mücadelesini çok kararlı biçimde sonuçlandıracaktır başarıyla. Öyle umut ediyoruz. Şimdi Hanefi Avcı'ya sözü vermeden önce birkaç cümleyle onu da anlatmak istiyorum. 2010 senesinde Ağustos 2010'da, kendisiyle de sık sık görüşüyorduk o dönemde, bir kitap yazdı. Çok önemli bir kitaptı: "Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün

Devlet Bugün Cemaat" diye. Örgüte kimsenin ses çıkaramadığı bir süreç. Bugünkü gibi düşünmeyin. Bugün herkes konuşuyor; ama buradaki insanların hepsi ayrı ayrı bu işin ciddi mağduru olmuş ve daha o dönemden bu sorunu dile getirmiş insanlar. Zaten o yüzden mağdur oldular. Hanefi Bey bu kitabı yazdıktan sonra "Bana hayatı zindan edebilirler." Gibisinden açıklamalarda bulunmuştu; ama bu kadarını kendisi de beklemiyordu. 97, 28 Şubat'ta sadece 10 gün cezaevinde yattı açıklamalarından ötürü; ama cemaat denen örgütün hukuksuzluklarını dile getirdiği için dört sene cezaevinde kaldı. Eğer 17-25 Aralık süreci olmasaydı, devletin le-

hine sonuçlanmakta olan bu savaş başlamasaydı belki tahliye de olmayacaktı. Şimdi Hanefi Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Hanefi Bey.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Sözlerime başlamadan herke-



si saygıyla selamlıyorum. Biz tabii Isparta küçük bir vilayet diye 5-6 kişi geldik, kısa bir süre konuşuruz diye beklemiştik. Bu kadar bir kalabalığı beklemiyorduk açıkçası. Üniversite, bu konuları en iyi anlatan, en iyi fikirlerini söyleyebilen öğretim görevlilerinin ve herkesi sorgulayan öğrencilerin karşısında konuşmak çok kolay değil. Bundan dolayı eksik ve noksanlarımız olursa baştan özür dileriz. Bazı hatalı ifadelerimizi siz düzeltin. Her karşılaştığımız sorunu akıl ve bilim ölçüğünde çözersek, akıl ve bilim ölçüğünde inceler, masaya öyle yatırarsak daha iyi çözümler üretiriz; yoksa hep geleneksel kalıplara

baktığımız zaman sorunlarımız daha da büyüyor. Bugün toplumumuzda, özellikle Batı dünyası ülkeleri karşılaştığı her türlü sorunu bilim ölçüğünde çözüyorlar. Sadece fen sahasında, tarımda, ticaretle, sanayide, sanatta değil bütün güvenlik olayları da üniversitelerde inceleniyor ve yapılıyor. Yurt dışında eğitim için giden arkadaşlarımız bazı ülkelerde gördüklerini anlatıyorlar, diyorlar ki: "İngiltere'de polis araçlarının rengine, karakolların rengine kadar her şey önce bir akademik araştırma yapılıyor. Bunun toplum üzerinde etkisi nedir? Suç ve suçluluk üzerindeki etkisi nedir? İnsan psikolojine etkisi nedir? Ondan sonra karar veriliyor. Yoksa o ilin emniyet yetkilileri benim hoşuma mavi renk gitti. Karakolları maviye boyayacağım. Öbürü kırmızıya boyayacağım diyemiyor. Yani bırakın şeyi bir takım olayları, alınacak tedbirleri değil, bir binaların rengi bile önce bir akademik araştırmayla başlıyor." İşte bugün bizim de ülkemizde yaşadığımız birçok soruna aslında bu ölçekte bakılması lazım. Yıllardan beri terörle yaşıyoruz veya ülkenin içerisinde meydana gelen bu devlete yönelik yapılar dediğimiz, işte tarihsel süreç içerisinde birçok defa olmuş, sonuncusu da paralel devlet yapılanması dediğimiz bu örgütle karşı karşıyayız. Bunlara bence önce üniversiteler boyutuyla, akademik araştırmalar yoluyla bakılması lazım. Neydiler? Ne oldular? Nasıl bu hale geldiler? Nasıl dönüştüler? Bunlara karşı neler yapılması lazım? Hangi tedbirler üretilmesi lazım? Bu konu bizim değil, bence daha çok akademisyenlerin olması gerekiyor. Belki bu toplantılar da bu tip olayların başlangıcı için bir vesile olur diye düşünüyorum; ama ülkemizde nedense geçmiş dönemde yaşadığımız bunca olaya rağmen, bunca terör faaliyetlerine rağmen hiçbir akademik araştırma olmadı. Olaylara bir akademisyen gözüyle bakarak, objektif bilim ölçüklerinde analiz edilerek orta yere konması gerekirken maalesef bunu yaşayamadık ve bundan dolayı yıllardan beri bir yanda Güneydoğu'da bir yanda Batı illerinde olan bu olaylarla boğuşuyoruz. Temennimiz o ki bunlar üniversiteler ölçüğünde, akademisyenler ölçüğünde bakılır ve orada yapılan analizlerle çözüm üretilir ve bunun uygulamacıları olarak da devletin diğer kurum-

ları uygular diye düşünüyoruz. Tabi ki genel ölçekte baktığımız zaman dünyada bu tip olayların olduğu ülkelerde hangi veriler var, bu tip terör olayları ve ülke içi siyasi kargaşaların olmadığı ülkelerde hangi ölçüler var? Yani o ülkelerin hukuk nizamından ekonomisinden, siyasetinden, yasalarından her şeyi yan yana koyduğunuz zaman bazı ölçüler ortaya çıkıyor. İşte hürriyetlerin alabildiğince geniş olduğu, fikir ve düşünce özgürlüğünün alabildiğince açıldığı, insan haklarına saygı duyulduğu, hukukun üstünlüğü olduğu ülkelerde ve bunun içselleştirildiği, gerçekten toplumsal hayatta yaşandığı ülkelerde terör olayları asgariye iniyor. Siyasi kargaşalar asgariye iniyor. Bugün bizim gibi Doğu ülkelerinde yaşanan birçok kaos bu ülkelerde olmuyor. Olursa bile birazcık dış kaynaklı oluyor; ama kendi içinde bir bütünlüğü var. Demokrasinin yerleşmediği, fikir ve düşünce içselleştirilmediği, hukukun gelmediği, insan haklarının yerleşmediği ülkelerde ise maalesef bir kargaşa ve terör olayları devam edip gidiyor. Yani bugün içinde paralel yapının da olduğu bu ülkelerdeki özellikle ülkemizde yaşanan kaosun terörün her türlü ülke güvenliğine, insan huzuruna yönelik olan bütün yapılanmaların temelinde Türkiye'deki demokrasi eksikliğinin, hukuk eksikliğinin, fikir ve düşünce eksikliğinin, hürriyet ve özgürlüklerin eksik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunları sağlarsak, bunların olduğu ortamlarda birçok şey daha düzgün oluyor. Bu biraz iklime benziyor; yani bu salonu ısıtırsanız herkes ceketini çıkarıyor. Bu salonu soğutursanız herkes de tekrar paltosunu giymeye başlıyor. Yani biz fikir ve düşünce özgürlüğünü, demokrasi ve hukuku bu ülkede içselleştirir ve genelleştirirsek ve yaygınlaştırırsak bu ülkede terör de azalacak. Öyle olmadığı müddetçe de bunu önlemek maalesef zor. Bugün yaşadığımız olayı gerçekten tanımlamak ve anlatmak çok kolay değil. Bu olayların uzağında kalmış sıradan insanlarımız bunu

kavramakta zorlanıyor. Hele yurt dışı insanı hiç anlayamıyor. "Nasıl olur?" Bir cemaatin, bir dini teşkilatın insanları bir devleti içine girip yerleşerek, o devletin en ciddi kurumlarına, bütün insanlarına komplo operasyonlar yapabilir. Bütün ülkeyi denetlemeye kalkabilir. Hatta ileri gidip iktidarı devirmeyi düşünebilir. Bu kadar güçlü bir iktidarı devirmeye kalkar. Bunu bizim mantığımız almıyor." diyor. Kimse de bunu anlayamıyor. Gerçi öğleden sonra pek anlayamıyor diyor ama anlayan bir yabancı arkadaş sizinle konuşacak. O biraz anlamış bu olayı gördüğümüz kadarıyla; ama genel insanlarımız gerçekten anlamakta zorlanıyorlar. Bizim yaşadığımız bu olayları anlamak için bence önce bu olayları var eden ortama bir bakmak lazım. Hani derler ya olayları kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Sizler de bir laboratuvar deneyi yaparken diyorsunuz ki oda sıcaklığında 25 derecede şu ışık ortamında deney yaptım ; ki neticelere ona göre bakmak lazım. Biz de ülkemizi bugüne getiren paralel yapıyı var eden, bugün bu kadar aktif ve güçlü hale getirilmesini sağlayan ortamlar neydi? Ona bir bakmak lazım. Türkiye yakın tarihine baktığımızda hep darbelerle uğraşmış. İşte 60 İhtilali, 80 İhtilali. 72 Darbesi, 28 Şubat Darbesi, yok Dijital Darbe gibi bir ton darbelerle uğraşmışız. Sürekli asker sahip olduğu güce dayanarak siyasete müdahale etme hazırlığı içerisinde olmuş. Çeşitli bahanelerle, "Türkiye'ye irtica geliyor.", "Tehditler var.", "Terör var." bahanesiyle sürekli siyasetin ensesinde yumurta pişirmeye başlamış. Her zaman siyasete müdahale etmeyi kendine hak ve görevli görmeye başlamış. Bunu gerektiği zaman da sokağa kendisi çıkarak hakimiyeti kurmuş. Bunun yarattığı insanlarımızdaki travma var. Siyasette yarattığı ortam var. Türkiye'de insanlar demokrasiyi bekliyor. Gerçekten Batı ölçeğinde bir demokrasi olsun. Halkın seçtiği insanlar karar versin. Bu militarist güçler veya askerler veya buna benzer güçler ülkeyi yönetime her

zaman karışmasını diye bir demokrasi beklentisi var. Bunun paralelinde böylesi bir ortam varken dünyada radikal bir İslam hareketi uyanıyor. İşte Hizbullah dediğimiz, El-Kaide dediğimiz farklı ülkelerde farklı adlarla çıkan birtakım radikal İslami hareketler şiddet kullanmaya başlıyor. Hem kendi ülkelerinde, hem de dış dünyada Batılı devletlere karşı ciddi bir silahlı şiddet var. Bu Türkiye'yi az ilgilendirdi; ama Batı dünyası bunu 1990'larda görmeye ve tedbir almaya başladı. Bu ciddi anlamda başına gelen her türlü kazayı ve belayı Batı ülkelerinde kendi yönetimlerinde gören İslam ülkelerinin, Doğu ülkelerindeki şiddet yanlısı grupların yarattığı şiddet ortamına karşı şiddete dayanmayan, daha çok barışçıl yöntemleri savunan İslami hareketler dünyada destek görmeye başladılar. İşte bizim ülkemizde de cemaat silahı kullanmayan, şiddeti tasvip etmeyen daha böyle sufi bir İslam'ı öngörüyordu. Bundan dolayı destek gördü. İşte gene ki siyasi partilerde İslam anlayışı olan, barışı savunan siyasi partiler de ülkemizde destek gördü. Böylesi bir ortam onları daha hoşgörülü, daha böyle diğer şiddet savunulara karşı beğenilen bir hale getirdi. Dünya Türkiye'deki gibi laik, seküler, demokratik ülkelerin olmasını istiyor; çünkü Batı'da uyanan insan anlayışı Doğu'daki radikalizmden korkuyor. İslam ülkelerindeki radikal anlayış Batı ve Doğu arasındaki köprüleri atacak hale geliyor. Bundan dolayı da onlara örnek olacak hem İslam, hem laik hem de demokrat bir Türkiye Batı dünyasının desteklediği var olmasını istediği örnek bir ülke. Yani, İslam ülkeleri bakarken Batı'yı örnek almıyor; ama hiç olmazsa Türkiye'yi örnek alabilirler diye Türkiye'yi örnek görüyorlardı. Böylesi bir ortamımız vardı. Yine 2000'li yıllara geldiğimiz zaman Türkiye'de 2002 seçimleriyle birlikte İslami anlayışa sahip olan bir parti, AK Parti, iktidara geldi; ama iktidara gelmesine rağmen rejimin sahibiyim diyen militer güçler onunla iktidarı tam paylaşmak istemiyordu. "Her ne kadar çoğunluğu da sağlasanız belli bir şeyler yapmanız gerekir. İşte 28 Şubat anlayışı 1000 yıl da sürebilir. Gerektiği zaman hükümet üyelerine selam vermeyebiliriz. Milli güvenlik toplantılarında sıkıştırmalar, hatta hakarete varan toplantılar" gibi davranışlar gibi olaylar vardı. Yani iktidar hükümet; ama hükmedemiyor. Başkaları hükmetmek istiyor. Türkiye'de demokrasi bir türlü kabullenilmek istenmiyor veya iktidarın laiklik aleyhine faaliyetler getirecek diye ona karşı bir tepkisel duruş, onu da sivilde destekleyen, sivilde bazı kendisini yakın bulduğu gruplarla beraber hareket etmek isteyen bir anlayış vardı. İşte böylesi bir ortamda cemaatin ortaya çıkışı ve cemaatin yaptıklarını değerlendirmek ve görmek gerekiyor. Bu ortam da tam onların yaptıkları birçok şeyi meşrulaştırmıştı. 2000'li yıllara gelinceye kadar da cemaate genelde baktığınız zaman kendi anlayışlarına göre eğitim faaliyetlerine önem veren, hoşgörüyü yaygınlaştırmak isteyen, Türkiye içerisinde ve yurt dışında okullar açan, sadece iyilik perisi bir hal ve görüntü vardı. Kendilerinin de dillendirdikleri dokümanlarına yansıyan eğitime baktığınız zaman, işte "Dövene elsiz olacaksın. Sövene dilsiz olacaksın. Herkese hoşgörülü davranacaksın. Kimseyi kırmayacaksın. Dökmeyeceksin" gibi bir mantık ile topluma yanaştılar ve beğeni kazandılar. Herkese bu mantıkla ve bu felsefeyle yanaştılar. Hatta kendileri dışındaki

insanlara onlar “Ehli Dünya” diyorlardı. Yani, makam, mevki isteyen, ekonomik güce sahip olmak isteyen, dünyada maddi refah isteyen insanlar bunlar ehli dünyadır. “Bizim bu dünyada beklentimiz yok, biz sadece Allah rızası bekliyoruz. İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Böylesi bir anlayışla varız.” diyorlardı ve bu anlayışı dillendirdikleri için insanlardan destek buluyorlardı. Cemaati kim destekliyordu?: Bu ülkedeki insanlar destekliyordu. Ülkenin iş adamları onlara himmet adı altında, zekat adı altında, kurs adı altında, kurban adı altında, zekat adı altında dünya kadar para aktarıyorlardı. Devlet yetkilileri, siyasi yetkililer, birçok insan bunların kadroları çalışkan, namuslu, dürüst, insan diye birtakım kadro atamasında da rahatlıkla gönül birliğiyle destek veriyorlardı. Böylesi bir güçle, böylesi bir havayla güçlenmeye başladılar. Herkesin beklentisi daha adil, daha düzgün, daha dürüst bir anlayışta bulunacaklar, öyle gözükcekler, öyle faaliyet gösterecekler zannediyordu veya kamudaki mensupları da böyle hareket edecek bekleniyordu. Belki bu bundan sonraki dönemde demin arz ettiğim gibi üniversitelere araştırma konusu olacak. Böylesi bir anlayışta olan bir cemaat nasıl oldu da çok farklı bir noktaya evrildi ve bugün karşımıza gelen paralel devlete dönüştü? Bunun hayat seyrini anlatmak çok uzun sürer; ama kısaca özetlemek gerekirse biraz önceki konuşmacılarımız kısmen değindiler; ama 2002’lerden sonra mevcut iktidarın hükümete gelmesiyle birlikte işte dini teması, dini duyguları daha fazla olan insanları görevde tercih etmeleri, o insanları biraz daha görevlere getirme konusunda gayretleriyle birlikte cemaat mensupları da süratle bütün kurumlarda birtakım makam ve mevkileri elde etmeye çalıştılar. Geçmişte de kurumlarda yerleşme, kurumlarda dayanışarak kurumlarda birtakım görevlere gelmek istiyorlardı; ama yeni iktidarın, yeni siyasi anlayışın düşüncesiyle demin anlattığım ortamın etkisiyle de ce-

maat mensupları süratle devlet kadrolarına, üst makamlara tırmanmaya başladılar. Tabi onlar kendi sıraları gelerek tercih beklemediler, bir yandan siyaseti etkilemeyi bir yandan da kendi önlerinde bulunan insanları çeşitli bahanelerle harap etmeye başladılar. İşte biz bunun emniyet tarafını biraz daha iyi görüyorduk, emniyet bölümünü. Emniyette süratle üst makamları elde etmeye çalıştılar; ama emniyetin birtakım gelenekleri var. Birtakım kanun ve kurallar var. Terfi ederken bir kurulda geçersiniz. Terfi ederken birtakım kurallara tabi olursunuz ve bir komisyon sizi atayabilir. İşte o komisyonda olan, o kurallar, o kurullarda olan emniyetin üst yetkilileri “Emniyette kıdem var. Liyakat var. Belli esasa göre gelirsiniz. Her istediğiniz zaman gelemezsiniz.” deyip engel koyduklarında önce bu emniyetin üst yetkililerini harcamaya başladılar. İşte bunlardan bir tanesi örnekleri: “Emin Arslan” müdürümüzdü. Onlar terfilere mani olunca, mani olma da değil aslında hak ve adalete uygun gelmeniz lazım; o zaman hak ve adalete göre gelmeyen geliyorsa bir anda cemaat mensuplarının terfilerine mani oluyorsun. “Onların haksızlık yapmasına, diğer emsallerinin önüne geçmesine mani oluyorsa o zaman Emin Arslan gibiler uzaklaştırılmalıdır.” dediler ve onlar aleyhinde ihbarlar, şikayet mektupları yağmaya başladı. Bir müddet sonra siyaseti etkileyip,” İnsanlar zaten sizin düşüncenizden değil, bunlar farklı siyasi düşüncelerin insanları, işte solcudurlar, şuncudurlar, buncudurlar.” deyip onları görevden almayı denediler. Bir müddet sonra siyasi iktidar benzeri atamalar yaptı; ama idari mahkeme kararları tekrar döndüklerinde cemaatin önüne yine engel oldular. Cemaatin kendilerinden olmayan ama siyasi kimlikleri nedeniyle biraz daha muhafazakar olan, mevcut iktidara daha yakın, islami duyarlılığı olan emniyet görevlileri vardı. Onları şikayet ve ihbarla aldırıyorlardı; çünkü siyasi iktidar onları iyi tanıyordu. Onları kendilerin-

den görüyordu. İşte o tip insanları veya Emin Bey idari mahkeme kararıyla gelenlere bu defa madem ki şikayetle, ihbar mektuplarıyla, ufak tefek komplolarla aldırıyoruz işte emniyetteki ve yargıdaki mensupları cemaatin komplolarına başladılar. Bunlara basit, uydurma gerekçelerle “Örgütlerle irtibatları var, suçları var.” diyerek komplo kurdular. Normalde bir emniyet mensubu, üst düzeydeki bir emniyet mensubunu yargılayabilmeniz için birtakım idari kademelerden geçmesi gerekir. Yani, önce 4483’e göre idari soruşturma yapılması gerekir. İdari makamlara itiraz edeceksiniz. İdari yargı devreye girecek. Uzun bir süreç; ama özel yetkili mahkemelerin görev sahasına girerse hemen insanları kısa sürede tutuklayabilirsiniz. İşte özel yetkili mahkemelerde elde edilen cemaat gücü bu insanlara kimine özel yetkili mahkemelerin görev sahasına giren terör mensubu, yardım etmek, kimine uyuşturucu suçu, kimine organize suç mensuplarıyla irtibatlıdır deyip bu komploları hazırladılar; çünkü o mahkemeler sadece bu suça bakabilir ve emniyet mensupları bu tür komplolarla bertaraf edildikten sonra emniyette güçlenmeye başladılar. Aynı şey yargıda oldu. Özel yetkiyle yargıda namuslu çalışan hakim ve yargıçlar teker teker elendiler. Her birine farklı bahaneler, farklı suç istinatları, onların geçmişlerinin, ailelerinin, kendilerinin, üniversite yıllarındaki öğrenciyken olayları bile basına servis edilip teker teker ayıklandılar. İşte yargıda, emniyette bu güce erişen cemaat ondan sonra kendi hedeflerine koydukları operasyonlara başladı. Demin de arz etmeye çalıştığım gibi Türkiye’de geçmiş mazi yaşandığından dolayı militarizme karşı, işte Susurluk çetesi benzeri kirli yapılanmalar var, devlet içinde kirli yapılanmalara karşı bir beklenti vardı: “Toplum ayıklansın. Ülkemiz demokrasiyle yönetilsin. Ülkeden militarizm kalksın. Her şey hukuk önünde olsun.”. İşte böyle beklenti içerisinde cemaat de destekli yargı “Ergenekon Operasyonu”, “Balyoz Operasyonu”, “Casusluk Operasyonu”, “Poyrazköy Operasyonu” adı altında onlarca tahkikat başlattı. Türkiye’deki aydınlar, Türkiye’deki basın, Türkiye’deki iktidar dahi böyle bir beklentiyi olumlu karşıladı ve desteklediler. Evet, Türkiye geçmişiyile hesaplaşıyor. Türkiye kirli geçmişiyile hesaplaşıyor. Darbelerle hesaplaşıyor. Cuntacı zihniyetlerle hesaplaşıyor. Susurluk zihniyetiyle hesaplaşıyor diye bunları alkışladılar. Toplumda böyle yılların verdiği beklenti vardı; ama bir müddet sonra bunların gerçekten bir hukuk adına, demokrasi adına yapılmadığı, tahkikatların sahte olduğu gözükmeye başladı. Haksız tutuklamalar olduğu başladı. Onların yaptığı bir Balyoz Operasyonu, bir Balyoz Planı veya o benzeri askeri operasyonların, askeri planların sahte olduğu, o tarihte Türkiye’de bir Balyaz Operasyonu, bir Balyoz Planı içinde yer aldığı toplantılara katıldığı iddia edilen insanların o tarihte yurt dışında oldukları anlaşıldı. Hatta o toplantılara katılmadıkları anlaşıldı. O tarihte eğer bir askeri müdahale olursa, bir cunta faaliyeti olursa burada görev alacak, askerlerin destekleyeceği, askerlerin el koyacağı dedikleri kurumlar, kuruluşlar, isimler vardı onların hepsinin kiminin 2007’de kiminin 2008’de kurulduğu ortaya çıktı. 2003’te planlanmış cunta planlamasında destek alınacak, el konulacak veya bilinmesi gereken yazılanların 2007, 2008’de kuruldukları ortaya çıktı. Sonra bu

Balyoz askeri planlarının yazıldığı bilgisayar dilinin, yazıldığı bilgisayar karakterinin, Calibri'nin Türkiye'ye 2007 yılında geldiği anlaşıldı. Halbuki bu plan 2003'te yazılmıştı. Yani, cemaatin yaptığı şey aslında kendinin hazırladığı sahte plan olduğu ortaya çıktı. Evet, Türkiye'de cuntacı vardı. Militarizm vardı. Yanlış askeri anlayışlar vardı; ama orta yere konan, önümüze getirilen o değildi. Hatta, en çok iddia edilen birinci ordudaki yapılan, o plan seminerinde yapılan konuşmalar, orada anlatılanlar, orada hududu aşan, hukuku aşan, hatta siyasete müdahale eden konuşmalar vardı. Onlar yargılanmaya tabi tutulmadı. Cemaat yargısı onu kenara koydu. Kendinin yaptığı planı yargıladı; ama kendinin yaptığı plan sahteydi. Toplumun beklentisi gerçek, adil bir geçmişle hesaplaşmaktı; ama onlar geçmişle hesaplaşmak değil kendileri kadrolaşmak, ordudaki belli yerleri ele geçirmek için önlerine koydukları hedeflere göre kendi mensuplarını terfi ettirmek için oradaki nitelikli birçok insanı göz altına aldılar. O insanları suçladılar. O insanları içeri aldılar. Aynı şeyi "Türkiye'de derin yapılar var. Ergenekon zihniyeti var. Her zaman iktidarları devirmek isteyen derin devlet var. "deyip biz Ergenekon'u yargılıyoruz dediler; ama oradaki belgeleri kendilerinin sahte hazırladıkları ortaya çıktı. Birbirine benzemeyen, birbirine düşman insanları aynı potaya koyarak bir tek ölçü vardı: cemaatin kendi düşmanlarıydı. Kendinin sevmediği unsurları ortaya koydu. Onların hepsini yargılamaya başladı ve insafsız, hukuksuz bir yargı. hiç kimseyi dinlemeyen, hiçbir ölçüye uymayan, herkesi tutuklayan, herkese her şeyi yapabilen, hatta herkesin evine birtakım askeri belge koyarak, herkesin evine birtakım ahlaki değerleri aşağıya düşen insanların kullanabileceği görüntüleri, bantları, CD'leri koymak suretiyle böylesi bir anlayışla hareket ettiler. Yavaş yavaş aydınlar bu hukuksuzluğu gördü. Mevcut iktidar hukuksuzluğu gördü. Türk basını da hukuksuzluğu gör-

dü. Bu defa yapılan operasyonların desteğini çekmeye başladılar ve geri adım attılar; ama cemaat öyle güçlenmişti ki sadece bu yargıyla değil; kendi politikalarını dayatmaya başladılar. Hükümet Güney Doğu'ya yönelik bir barış süreci politikası yürütüyor; ama cemaatin Güney Doğu'ya yönelik farklı bir çözüm anlayışı var, onu dayatıyor. Mevcut hükümetin dış politikası farklı; ama cemaat kendi farklı dış politikası var. İşte bildiğiniz Mavi Marmara'daki açıklamalar var. İç güvenlikle ilgili hükümetin veya devletin parlamentoda oluşturduğu bir anlayış var; ama bir de cemaatin anlayışı var. Cemaat kendi anlayışlarını dayatmaya başladı. İşte bu dayatma sonunda yavaş yavaş toplumu susturduktan sonra iktidarla karşı karşıya kaldı. Cemaat söyleminde bir şey vardı. Diyor ki: "Bir hakimiyetin şendi müdahaleyi reddeder." Yani, bir yerde bir hakim olur. İki hakim olmaz. İşte ülkede bir yanda bir hükümet var hakim olmaya çalışan; ama bir de cemaat oluştu. O da devlet içinde yerleştiği personeli, kurumları, örgütlülüğüyle dayanışarak hükümetin karşısına çıkmaya başladı. Hükümet yetkilileri, devletin açıklamalarına rağmen bildiklerini okudular. Belki bunlar çok açık gözükmedi; ama küçük küçük okuyanlar iyi okuyorlardı. Özellikle hükümet birtakım yargı paketleri çıkardı. Birinci, ikinci, üçüncü yargı paketleri tutukluluğu azaltmak, uzun süre tutukluluğu azaltmak, şiddeti gösteren olayları azaltmak, fikir ve düşünce özgürlüğü önündeki engelleri azaltmayı düşündüler; ama cemaat tam tersine cevap verdi. Hiçbir yargı paketine rağmen, hiç kimseyi tahliye etmedi. Kimse rahat davranmadı. Olmadı. Cemaat bu defa kendilerini eleştiren basın üzerine yoğunlaşmaya başladı. Oda TV davasıyla Ahmet Şık ve Nedim Şener'i içeriye almak suretiyle tüm basını da susturmak doğrultusunda bir faaliyet, politika izledi. İşte hükümetle karşı karşıya kaldıkları, hükümet en sonunda bu operasyonlarda aşırıya giden bazı emniyet

mensuplarını görevden aldı. Bazı cemaat savcılarını görevden aldı. 7 Şubat MİT operasyonu ile birlikte özel yetkili mahkemeleri görevden aldı, kapattı. Yani cemaate yavaş yavaş dur demeye başladı. Açık şekilde değil ama dolaylı bir şekilde dur demeye başladı. İşte dersaneler operasyonu ile biraz onların ekonomik kaynaklarına müdahale etmeye başladı. İşte bu defa cemaat tüm hükümeti devirmeye yönelik plan, program hazırladı. Çok basit gibi görünür; ama detayına iyi baktığınızda gerçekten bazı şartlar onları durdurdu ve engelledi; yoksa 17 ve 25 Aralık operasyonları bir müddet daha sonra yani 2014'ün Şubat ve Mart'ında aynı anda başlatılacaktı onların hesabına göre. Hem 17-25 Aralık hem de beraberinde bazı operasyonlar aynı anda başlayacak ve onlar başladığı zaman gerçekten hükümetin ayakta kalmasının imkanı yoktu. Şimdi düşünün kendi ülkeniz içerisinde kendi kurumlarınıza, kendi insanlarınıza komplo yapan, onlara yönelik her türlü hukuksuz ve adaletsizlik yapan bir örgüt sadece kendi devlete yerleşmek otorite olmak istiyor. Bu yetmiyor. Mevcut, beğenin veya beğenmeyin, mevcut seçtiğiniz iktidarı alaşağı etmek için her türlü yöntemi kullanıyor. Tabi cemaat şunu öğrenmişti. Aslında yargıyı çok iyi kullanmasını öğrenmişti. Yargı onun elinde en güçlü silaha dönüşmüştü. Önünde hiçbir gücün duramayacağı bir hale gelmişti. Polislerin hazırladığı birtakım belgeler yargının verdiği birtakım kararlar, hiç madde gereksinimine gerek yok, delile de gerek yok. Onun verdiği karar her şeyi yerle bir edebiliyordu; çünkü geçmişte bunu denedi. Olmazları olur kaldı. İşte hiç kimsenin ihtimal beklemediği devletin yüksek bürokratlarını tutukladı. Kimse ses çıkarmadı. Herkesin güvendiği, temiz olduğunu bildiği basın mensuplarını, Ahmet Şık ve Nedim Şener'i tutukladı. Kimse bir şey demedi. 26. Genelkurmay Başkanı'nı, hükümetle beraber çalışmış genelkurmay başkanını terör örgütü kurmaktan hem de bir internet sitesi dolayısıyla içeri attı. Kimse bir şey sesini çıkarmadı. Milli İstihbarat'a yönelik operasyon yapmaya kalktı. Yine kimse sesini çıkarmadı. O kadar büyük suçlarına rağmen kullandığı yargı dolayısıyla kimse karşı koyamadı. Artık kendini öyle güç gördü ki "Ben madem bunu öyle kullanıyorum. Bu silahımın önünde kimse duramıyor. Herşeyi yapıyorum o zaman iktidarı alaşağı ederim. Kendime uygun bir yönetim dizayn ederim." Bu gücü gördü ve bunu denedi. Tabi 17-25 Aralık süreci bir aksamayla birlikte kendilerinin hesap etmedikleri bir aksama oldu ve bazı insanların tavrıyla da artık yargının verdiği kararlar uygulanmamak suretiyle cemaatin planı Aralık ayında bozuldu. O bozulmayla birlikte bir ger dönüş başladı. Şimdi geri döndüğümüz noktada baktığımız zaman neler oldu diye bakıyorsunuz. Türkiye'de dinlenmeyen siyasi parti yok. Mensuplarının izlenmediği, onların mahrem hayatlarına girilmediği siyasi parti yok. Dinlenmeyen, izlenmeyen holding yok. Dinlenmeyen, izlenmeyen Türkiye'de etkin kurum yok. Bütün dini gruplar, bütün tarikatlar, bütün cemaatler, bütün cemiyetler ve tüm bürokratlar izlenmiş, bakılmış. Sadece sokağa yansıyanlara bakın başbakan ve bakanın kendi konuşmaları sokakta. Devletin Dışişleri Bakanlığı'ndaki en gizli toplantısı basına sızdırılıyor. Zannetmeyin ki sadece basına sızdırılanlar var. Onlar bir numune. Zaten siz yüz tane konuşmayı dinlerseniz bunların

içinde on tane işe yarayacak olur. On tane-den de birini kullanabilirsiniz. Yani sadece internete sızdırılan, cemaatin sızdırdıklarına bakarsanız devletin tüm bakanları dinlenmiş. Devletin sadece dışişleri bakanı değil, tüm toplantıları izlenmiş. Tüm bürokratları izlenmiş. Dünya en büyük güç bilgi. Toplum böyle izlerseniz, basını, medyayı, iş adamlarını, bürokratları, bakanları böyle izlerseniz az sayıda insanla koca bir ülke yönetirsiniz. İstedığınız gibi hareket edebilirsiniz. Bugün deniyor ya: “Nasıl olur, cemaat bunu yapar? Mutlaka arkasında bir güç vardır. Mutlaka bir devlet vardır. Mutlaka Amerika vardır. Mutlaka İsrail vardır.”; ama gerçeği görmek lazım. Suçu başkalarına atarak kurtulamayız. Bu cemaati var eden bu toplumdur. Bu toplumun şartlarıdır. Bu toplumun dinamikleridir ve onların yükselmesine bugün yaptığı bütün tahribatı yapması için lazım olan bütün şartlar bu ülkenin iç dinamikleriyle sağlanmış. Elbet dış güç mutlaka vardır ve şimdiden sonra çok daha önemli hale gelecektir. Şimdiye kadar ülke içinde vardı, meşru gücü; ama şimdi tüm meşruyetlerini yitirdiler. Yurt dışında yaşamak mecburiyetinde ve daha çok yurt dışına bağımlıdılar; ama bugüne kadar geldikleri noktaya bakarsanız Türkiye'nin kendi şartları bunları var etti. Kendi iç dinamikleriyle bu hake geldiler. Bunu da görmemiz gerekir ve bizler yarattık. Bu ülkenin şartları bunları yarattı. Onu açık olarak görmek gerekiyor. Sadece dış desteğe bağlayarak bunu izah etmekle de zorlanırsınız. Moderatörümüz süre daraldı dediği için ben konuları atlayarak geçmek mecburiyetinde kalıyorum. Kusura bakmayın. Belki sizin sorularımızla biraz daha açabiliriz. Zamanınızı çalmak diğer arkadaşların konuşmalarına mani olmak istemiyorum. Burada sözlerimi bitiriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ferhat Ünlü : Hanefi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu örgütün kendisinin kitabının

alt başlığı az önce belirttiğimiz üzere “Dün Devlet, Bugün Cemaat” ‘ti. Cemaat için de dün cemaat bugün paralel devlet. Hatta giderek “Gülen Örgütü” gibi bir tasnif yapılabilir. Tarihsel süreçler içerisinde kendisini devlet zanneden organizasyonların, örgütlerin nasıl yani tarihsel süreç içerisinde devlet tarafından bir örgüte dönüştüğünü hep beraber müşahade ettik.

Ferhat Ünlü: Rahip Santaro cinayetiyle birleştirilebilecek bir olay. Hepsinde de cemaatin dolaylı biçimde veya doğrudan etkisinin olduğu olaylar. Ama operasyonu da yine onlar yaptılar. Bu operasyonları Ergenekon sürecini başlatmak için bir vesile olarak kullandılar açıkçası. Ruhi Bey bu süreçte bir ilahiyatçı olarak hedef seçildi ve 5 yıla yakın ceza evinde yattı, bu işin mağduru oldu. Zirve Davasının paralel devletin konseptinin çekirdeği olduğunu düşünüyor. Bugün yaşadığımız bütün süreçleri kendileri ile ilgili davanın dosyasında görebileceğimize inanıyor. Sözü Ruhi Bey'e bırakmak istiyorum. Buyurun Ruhi Bey.

Ruhi Abat, İnönü Üniversitesi: Te-



şekkür ederim sayın moderatör. Öncelikle sayın rektörüm başta olmak üzere bu programda emeği geçen herkese protokol gereği değil içimden gelerek gerçekten teşekkür

ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar eksik olmasınlar. Şimdi sevgili gençler, üniversitemizin çok değerli gençleri, öncelikle bir cümle ile başlamak istiyorum. Hz. Peygamber yani Hz. Muhammed (sav) vahyin son halkasıdır. Yani Hz. Muhammed ile birlikte vahiy bitmiştir. Yani Allah'ın bilgi düzeyinde insanlara müdahalesi Hz. Peygamberle

son bulmuştur. Bundan dolayı hiçbir düşünce, hiçbir paradigma, hiçbir kuram asla eleştirilemez, “Amenna ve saddakna” ön kabulüyle, baş tacı edilecek bir düşünce değildir. Bunu neden söylüyorum? Lütfen bundan sonra hayatınızın hiçbir döneminde kardeş gel fetih okuyalım diyerek hırsızlık soru elinize tutuşturulursa ve bunu da bazı muhteremlerin rüyasında gördüğü sizlere telkin edilirse ve ömrünüz sabote edilirse ve edilmek istenirse, çünkü şöyle yapıyor bunlar size soru veriliyor, ama orda sadece soru çalınmıyor. Sizlerin hayatı da çalınıyor, özgürlüğü de çalınıyor. Siz listeye, kara listeye giriyorsunuz. Onun için bugün, paralel paradigmanın içerisinde yer alan hakiminden, savcısından, polisine kadar bunların hepsi geri zekalı değil. Bunların hepsi mankurt da değil. Dolayısıyla bunlar bir şeyleri biliyorlar. Ama onları kullananlar daha fazla şey biliyor. Niye çünkü kurbanlık toklu seçer gibi, katalogdan eş seçmişlerdir. Sorular paketten gelmiştir. Rüyasında birileri görmüştür. Orda bunla listelenmiştir. Everirkende, okuturkende efendim TEOG'a girerken de, üniversiteye girerken de, mesleğe atılırken de, kpss'ye varıncaya kadar hepsini bir muhterem rüyasında görmüştür arkadaşlar. Dolayısıyla el atına binen tez iner amma bunların atına binen kolay kolay inemez. İşte şimdi paralel yapı çözüldümü çözülecekmi ne zaman çözülecek beklentilerimizin cevapsız kalan kısmında üzerinde durmamız gereken nokta burası. Yani bu adamların çoğu hala bu paralel çetenin şebekesinin içerisinde duruyorsa burada tercihen durduklarını düşünmüyorum. En azından ben düşünmeyenlerdenim. Öyleyse biz meseleye şöyle bakalım. Şimdi paralel yapı denen musibeti, paralel yapı denen pislği tam olarak anlayabilmemiz için bütün parça ilişkisini hiçbir zaman değerli arkadaşlar gözden irak tutmayalım. Çünkü küresel hesapları bilmeyenler kendi ülkesinde gazete başlıklarını dahi anlayamaz. Bir yerden bir tokat yersiniz ama bu tokadın nerden geldiğini bilemezsiniz. Ve Türkiye bugün birileri aracılığıyla şimdi siz Yugoslavya'yı Balkanizm'i Ukrayna'yı Suriye'yi anlamazsanız asla ve asla ne 7 şubatı ne GES olayını, Genel Kurmay Elektronik Sistemlerine dünür gelmişlerdi ya hatırlarsınız, ve o zaman işte uzun adam ona hayır dediği için bugün hedef oldu. Ondandır sonra orduya yapılan kumpası ve orduya atılan iftiraları bir bütün olarak Ergenekon'dan ve Ergenekon türevi olan bütün davalardan tutun Zirve davasına kadar, hatta ve hatta bu da çıkacak rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak kazasına varıncaya kadar lütfen Tekse Marksın birkaç tane kitabı var bu küresel çeteyi anlatan lütfen Yale'li bir profesör. Biliyorsunuz bu Yale Üniversitesi küresel entrikaların pişirildiği üniversitelerden biridir. O bakımdan Tekse Marx'ı çok önemsiyorum. Mesela orada şu önerilir, denilir ki bu çete küresel bir çete, bir olayı yapmadan önce bunun hakkında açıklama yapar. İşte şöyle bir olay olacak der. Ondandır olay olduğu zaman kimse onların üzerine gitmez. Zaten biz söylemiştik. Hanı var ya kurtlar vadisinden biliriz sevgili gençler, bir cinayet işlendikten sonra ilk geçmiş olsuna gidene iyi bakın, ilk geçmiş olsuna kim gidiyor. Buna dikka ederseniz bazı şeylerin çözümlenmesini daha iyi yaparsınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın ay altı alemde aşılamayan tartışılmayan ve tartışılmayacak olan hiçbir fikir yoktur. İnsan veh-



minden çıkmış insan lisanına dökülmüş hiçbir fikir tartışılmaz değildir. Dolayısıyla siz analitik bakmak zorundasınız analitik aklı kullanmak zorundasınız efendim rasyonel aklı üst seviyede kullanmak zorundasınız sevgili gençler. Eğer bunu kullanmaz isek yarın başımıza kimlerin ne gibi bir bela açacağını belalar açacağını şimdiden tahmin etmemiz bile çok zor. Bunlar televizyonlara Allah'a şükür bir çok televizyonları gitti de. Bir çok televizyona gazeteye çıkıp cıyak cıyak bağıryorlar. Ne oluyor, düşünce özgürlüğüdür diyor, insan

haklarıydı diyor işte şu şu şu bir sürü o küresel emperyalistlerin virdi var ya sürekli o virdleri çekmeye başladılar. Peki güzel İlahiyat Fakülteleri'ne operasyon yaparken ilahiyat fakültelerinde akademisyenlerin din ve vicdan özgürlüğü yok muydu? Gazetecileri toplayıp hapse atarken onların fikir ve düşünce özgürlüğü yok muydu? O zaman nerdeydiniz? O zaman kaval çalışırdunuz tabi. Ama bu millet koyun olmadığını size öyle bir güzel gösterdi ki. Şimdi konuşmanın son konuşmacısı olmanın dezavantajını da yaşayarak zihinleri topl-

mak amacıyla bir küçük fıkra anlatacağım. Hoşgörünüze müsamahanıza sığınarak bunu yapacağım. Hani diyorlar ya 17-25 aralık bir darbe girişimi değildir ya neymiş yolsuzluk girişimiymiş. Kim yapıyor bunu? Soru çalıp fetih okuyoruz diye öğrencileri toplayanlar yapıyor. Bakınız devletin her bir hücreğine her bir organına kanser gibi nüfuz eden bir çete yapıyor. Arkadaşlar bu çok çok önemli. Peki sen bu kadar güzel şeyler yapıyorsun ondan sonra diyorsun ki yolsuzluk. Ya senin kanında her zerresinde alyuvarında yolsuzluk ürünü haram lokma var. Peki nasıl yapacaksınız siz bunu? Bu resmen küresel darbe lobilerinin elinde şamar oğlanına çevrilmiş bir adamın uşaklarının darbe girişimidir. Tıpkı Ukrayna gibi tıpkı Yugoslavya gibi tıpkı Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi oradakiler kadife devrimdi buradaki gülen devrimi olacaktı. Tebessüm eder anlamında kullanıyorum. Mütebessim darbe olacaktı. Ha bunu başarmayınca bunu beceremeyip ellerine yüzlerine bulaştırınca efendim biz yolsuzluğa gittik gördünüz mü başımıza bunlar geldi demeye başladılar. Şimdi fıkra şu: aslan ormanda gezerken tilkiye rastlamış ve demiş ki gel beraber gidelim avlanalım. Tilki aslanın peşine düşüp gidiyor. Tepenin yakasına varınca bakmış aşağıda çayırdaki at yayılıyor. Demiş ki tilki kardeş şu atı yıkayım burada yiyelim. Nasıl yapacaksın sen at büyük. Demiş ki ben yıkarım bana iyi bak demiş. Gözlerim kızarmış mı kızarmış, yelelerim kalkmış mı kalkmış, arka bacaklarım titriyomu titriyo. Sonra aslan hamleyi yapıyor atı yıkıyor birlikte yiyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Tilki bu defa yola çıkıyor yolda kediyeye rastlıyor. Diyorki kedi kardeş acıktık avlanalım bir şeyler yiyelim. Nasıl yapacağız ben yapacağım sana da ikram edeceğim diyor. Varyorlar yine büyük bir at çayırlıkta yayılıyor. Demiş ki kardeş şu atı ben yatırayım beraber yiyelim. Demiş ki ya at nere sen nere. Nasıl olacak bu iş? Demiş ki iyi bak gözlerim kızarmış mı? Demiş yok. Ya demiş kızarmış diyeceksin. Peki. Yelelerim kalkmış mı? Demiş hayır. Kalkmış diyeceksin. Demiş arka bacaklarım titriyor mu? Demiş hayır. Kardeşim titriyor diyeceksin. Neyse dinlememiş titriyor demiş. Tilki ata bir hamle yapıyor. Tabi at çiftteyi yapıştırınca alnın ortasına bu sefer bu gidiyor ardıcın dalına çamaşır gibi asılıyor. Kedi aşağıdan bakıyor şöyle Tilki kardeş gerçekten şimdi gözlerin kızarmış yelelerin kalkmış arka bacaklar da fena halde titriyor diyor. Bunların halini bu fıkra kadar güzel anlatan bir şey olmadığı için değerli vaktinizi işgal ederek bunu yaptım. Hakkınızı helal edin. Şimdi bunu anlamak için Sabri Başkan şeyden bahsetti Stalin uygulamalarından bahsetti. Çok güzel ama inanın bakın paralel yapının uygulamış olduğu yöntemlere lütfen iyi bakın. Ve bu insanlar hangi iddia ile kimi suçluyor ise ki buna kulpalizeyşin deniyor onu kendileri yapıyordur o anda. Dikkat edin mutlaka onu kendileri yapmışlardır, yapıyorlardır, hedef saptırmak amacıyla bunu öne sürüyorlar. O bakımdan Stalin dönemi uygulamaları bire bir yani sadece Stalin dönemi uygulamaları değil Karun'dan tutun Çavuşesku'ya varıncaya kadar dünyada ne kadar kötülük abidesi ve kötülük varsa bu insanlar bu paralel çete maalesef bu kötülükleri bu millete layık gördüler. Uyguladıkları bu. Yani siz kalkacaksınız Türk Silahlı Kuvvetlerine bir operasyon yapacaksınız. Ne zaman? Türkiye'nin 4 bir tarafı ateş çembe-

riyle çevrildiği bir dönemde. Türk silahlı kuvvetlerine ne dicesiniz? İşte aman fuhuştur ama şudur aman budur... Çünkü eğer bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız hem bileğiniz hem de yumruğunuz sert olmak zorunda. Yoksa bin yıldır haçlı seferlerinin hali pür melalini cemaziye evvelini ve ahirini çok iyi biliyoruz biz. Onun için birileri dediler ki tilki ye hadi sen yap dediler. Ama tilki sizlerden yani milli iradeden öyle bir çifte yedi ki... çamaşır gibi ardıcın dalına asıldı. İnşallah ordan kıyamete kadar inmesinler. Şimdi değerli misafirler, değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler... Zirve Davası diye bir davayı hepimiz duymuşsunuzdur. Ben o davadan 4 yıl hapiste yattım. Dertlerimi anlatarak sizleri üzmemekte istemiyorum, ayrıca bu ilim irfan ortamını ağlama duvarı gibi kullanmak istemiyorum. O yüzden özel sorarsanız hepsini anlatırım program sonunda, çünkü çok değerli konuklarımız var onların zamanını çalmamak için. Ama iki tane örnek vereceğim. Yüzbinlerce sayfa oluşturmuşlar. Bu zirve davasında ne biliyor musunuz? 2049 yılında hazırlanmış dijital malzeme, bakınız ilk oluşturma tarihi ve son erişim tarihi 2049 yılı. Lütfen bakınız. Ya iyi kehanet olur da bazı muhteremler rüyasında bir şeyler görür de 2049 yılında benim bu evrakları hazırlayacağımı nasıl gördü ya? Ben şimdi sevineyimmi üzüleyimmi 2049'a kadar yaşayacağım demekki. 1601 yılında çıktısı alınmış dijital malzemeler beyler lütfen bakın. Bana MİT çi dediler. Polisin haber elemanı dediler. Jandarmanın haber elemanı dediler. Bende dedim ki tama eyvallah. Bakın dedim ben kim çağırırsa gider orda konuşurum. Ama hayırlı işlerde haber elemanlığı yapanları tenzih ederek söylüyorum ama ben haber elemanlığını bir üniversite bir ilahiyatçı akademisyen olarak lütfen beni sayın müdürlerimiz başlasın zül olarak görürüm arkadaşlar. Ben hafiyeci olamam. Ha beni çağırırlarsa ben konuşurum, fikirlerimi açıkça söyleyirim yazarım. Hiç bunda sıkıntı kaygı yok.

Ama buna rağmen dedikki MİT'e yazın lütfen MİT ne derse ona razıyım ben. Siz de razı mısınız? Yazmadılar. En sonunda bu 250. Madde ile görevli olan hukuk cinayeti işleyen mahkemeler kaldırıldı da çok şükür taleplerimiz karşılanmaya başladı ve yazıldı. MİT'e, emniyete, jandarmaya dedilerki ya bu adamın sizle ne işi var bakın bakalım. Hepsinden gelen yazının ortak noktası şu: Ruhi Abat diye bir şahıs kayıtlarımızda bulunamamaktadır. Tusad diye bir örgüt varmış. Hiç duyan oldu mu? Şaşırmanın mit te duymamış çünkü. Genel kurmay başkanlığı da duymamış. Çünkü beni Ergenekoncu diye aldılar, sonra balyozcu yaptılar, sonra kafesçi yaptılar, onun için pardon filmini lütfen izleyiniz. Pardon dediler bu Malatya'dan geldi zirveyle alakalıdır dediler oraya gönderdiler. Ve zirveye geldik ki nur topu gibi bir örgütümüz olmuş: tusad, Türkiye Ulusal stratejik Harekat Dairesi. Peki neymiş bu örgüt bakalım arkadaşlar burada eğer zirve dosyası yüzbinlerce sayfadan oluşan zirve dosyasından bahsediyorum. Bu paralel çetenin paralel ahlaksızların TC. devletinin kafasına geçirmeye çalıştığı bir çuvalın yol haritasıdır. Niye biliyor musunuz? Bakınız bu şeyin içinde ne var biliyor musunuz? Şu gördüğünüz rengi aslında bunun çok kırmızıdır kanamalı hasta bezi gibi. Bu tusad belgesiymiş. Çıktı alınırken kırmızı tam çıkmamış. Bildiğiniz kan kırmızısı bunların rengi. Tusad denen sözde örgütün tek delili buymuş. Sevgili gençler hepimiz böyle bir örgüte üye olabilirsiniz. Şimdi dedik ki böyle bir örgüt az önce bahsettik yok. Peki bu evraklar var bu belgeler var. Sahte belgeler. Bu nedir? Bunu dedik bilirkişiye gönderelim. Ne zaman gelmiş bunlar 2005'te gelmiş. Bilirkişiye göndereyim dijital bunlar. Bilirkişiye gönderdik ne zaman hazırlanmış biliyor musunuz? 2005'te geldiği iddia edilen bu belgenin hazırlanma tarihi 5 ocak 2012, 13 ocak 2012. Bu tarihte ben nerdeyim hapisteyim. Ben hapisteyken bile belge düzenliyorum. Hani 2005 idi bu belge? Ee pardon! Oradan da

pardon çıktı. Peki bu belgelerde ne var? Ona baktığımız zaman Alevi ve Kürt'lerin TC devletine karşı mobilize edilmesi var. Peki başka ne var. Bütün Türkiye'yi bölmek istediklerini anlatmak var. Onlar da eklerde mevcutmuş. Bakın şimdi devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışıyormuş. Daha sonra ne yapıyormuş? Siyasi parti liderleriyle ortak çalışıyormuş. Daha sonra jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğüyle ortak çalışıyormuş, mitle ortak çalışıyormuş, yerel yönetimlerle ortak çalışıyormuş, diyanet işleri başkanlığıyla ortak çalışıyormuş, üniversitelerle ortak çalışıyormuş. Bunlar nerde varmış? Bunlar eklerde varmış. Altında da diyor ki ekler, faaliyet çizelgesi, ek a, ek b, teknik destek, ek c iletişim bilgileri. Biz de dedikki şu ekleri bir verin bize sayın başkan. Bir verin ki, ne yapacaksınız? Örgütümüzü öğreneceğiz dedik ya kim varmış bu örgütte. Devletin tüm birimleri eklerde mevcuttur lütfen bu ne demek biliyor musunuz? Bu yerel yönetimlerin kimlerin fişlendiğini bu ne demek jandarmadan kimlerin fişlendiği emniyette kimlerin fişlendiğinin devlet kurumlarında kimlerin fişlendiğinin üniversitelerde, diyanette ve diğer bilim devlet kurumlarında kimlerin fişlendiğinin listesiydi. Ama bu arada 17-25 aralıkta ardıcın dalına asılınca bunlar çamaşır gibi dediler ki yalancı şahit ekleri bulamamış dediler. Siz iddianame düzenlemişsiniz takoz gibi elma sandığı gibi iddianame düzenlemişler 800 sayfa. Yüzbinlerce sayfa ek. Yani normal bir akli beşerin bunu anlaması mümkün değildir. Şimdi bunlar anlaşılardan saygı-değer izleyiciler zirve anlaşılardan GES de anlaşılabilir, mit operasyonu da anlaşılabilir 7 şubattan 17-25 aralığa kadar devlete yapılan operasyonların hiçbirisi anlaşılabilir. O yüzden zamanı müsait olanların zirve dosyasını incelemesini bir kardeşiniz olarak hararetle öneriyorum.

Ferhat Ünlü: Ruhi Bey birkaç dakika içinde toparlar mısınız lütfen?

Ruhi Abat: Hemen toparlıyorum bitiriyorum sayın moderatörüm. Şimdi paralel yapı denen yani paralelmi dikeymi karemi yamukmu artık ona siz karar verinde ama bu paralel yapı kavramı biliyorsunuz bunu da sayın cumhurbaşkanına ihale etmeye çalıştılar. Oysa hiç ilgisi alakası yoktur. İlk kavramın tedavüle girişi kullanıma sürülüşü Mao'nun Çin devrimi yapmasıyla tedavüle girmiştir. İkinci olarak bu kavram 2004 yılında Robert Pakson isimli bir şahsın yapmış olduğu doktora tezinde kullandığı bir kavramdır paralel devlet kavramı. Dolayısıyla bu kavramın menşei de bellidir çıkışı da bellidir. Ama biz genel olan paralel devletten ziyade özel olan paralel devletin özelliklerini birkaç maddeyle sizlere arz edip sözlerimi bitiriyorum. Yani Suntuzu'unun söylediği gibi insanların başarıya ulaşmasında biliyorsunuz hem kendini hem de rakibini tanımak fevkalade önemlidir. Öyleyse bizim karşımızdaki paralel yapı denen çetenin özelliği nedir. Üyelerinin psikolojik motivasyonu güçlüdür. Bir, bu nedenle adanmışlık sadakat ve bağlılık düzeyi yüksektir. İki gizlilik esastır. Örgütün sınırları ve gücü her zaman bir muammadır. Üç daima işe yarar bir stratejileri vardır. Dört adaptasyon yetenekleri yüksektir. Yeni duruma hızla uyum sağlarlar. Yani her duruma uyum sağlarlar. Bu

konuda hiçbir problemleri yoktur. Küreselleşme çağında bu tür hareketler isteseler de yerel kalamazlar. Öğleden sonraki katılımcılar bunu anlatacak biz de ordan yerel olmadıklarını öğreneceğiz. Asimetrikler güçleri az etkileri yüksektir. Yedi hukuki ve ahlaki kurallara uymak zorunda değildir. Şimdi ben hakikaten sayın rektörüne ve kadrosuna sonsuz teşekkür ediyorum ama bu lütfen bu ilk olsun son olmasın. Çünkü sevgili Aristo der ki bilgi güçtür. Lütfen akademiya bu ülkede çocuklarına güzel bir ülke ve üniversite bırakmak istiyor ise lütfen bunu akademiyanın ilgi alanına çalışma alanında merkezi konuma oturtmak zorundayız. Herkese saygılar sunuyorum teşekkür ediyorum. Sağ olun iyi ki varsınız.

Ferhat Ünlü: Evet biz de Ruhi Bey'e teşekkür ediyoruz. Son derece ciddi bir konuyu zaman zaman ironik anekdot ve benzetmelerle bize salonu güldürerek anlatmayı becerdiği için. Şimdi sorulara geçeceğiz. Soruları beşle sınırlı tutmayı veya beş altı diyelim en fazla. Yazılı soru da gençlerden gelebilir. Önce soruları alacağız ardından ikinci oturum sorularla birlikte gerçekleşmiş olacak, buyurun... Bu arada soruları kime sorduğunuzu muhatabı da bildirirseniz cevaplama daha kolay olur. Teşekkürler.

Aziz Bayrak: İsmim Aziz Bayrak. Öncelikle böyle bir toplantıya katılan ve moderatör olan şahsınızı ve bu panelde mağdur insan olarak geçmişte paralel yapıyla mücadele eden değerli katılımcılara ve bu paralel mücadeleyle ilgili kendini hayatını gövdesini taşın altına alan uzun adama takdir ve şükranlarımı arz ediyorum hoş geldiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 yılı Mayıs'ında paralel çete tarafından işgal edilmiştir. Paralel çetenin işgali 15 nisan tarihindeki rektörlük seçimiyle başlamış bu rektörlük seçimi öncesinde paralel yapının Isparta imamının organizasyonunda

öğretim üyelerinin de katıldığı bir platformda paralel yapının adayı rektör adayı olarak ortaya konulmuştur. Ve arkasından da 9 Mayıs 2011 tarihinde atanan paralel yapının rektörüyle SDÜ ülkede emsali görülmemiş şekilde işgal edilmiştir. Bu işgal sırasında şahsım Aziz Bayrak üniversitede genel sekreter olarak görev yapmaktaydı. Daha rektörlük seçimleri öncesinde 18 Mart 2011 tarihinde paralel yapının imamı Osman Demirhan denilen şahıs gazetelerde biz rektörlük seçimlerini hallettik, artık SDÜ bundan sonra cemaat üniversitesi haline gelecek ama bu üniversitede bizim yapılanmamıza kadrolaşmamıza en büyük engel olarak genel sekreter Aziz Bayrak vardır bunun bir şekilde ortadan kaldırılması ayak altından çekilmesi lazımdır diye iddialarda bulunuyor. Ve rektör seçildikten sonra ertesi gün şahsımı çağırarak bak kardeşim ben cemaatin desteğiyle Fethullah Gülen cemaatinin desteğiyle rektör oldum, cemaat seni istemiyor sen kendine yer bul derhal ya emekli ol ya da kurum değişir, kabul etmemem üzerine de aklınıza gelebilecek her şeyle 2011 Mayıs tan itibaren başıma gelmeyen kalmadı. Paralel yapılanmanın kadrolaşmasına engel oldum paralel yapının iş adamlarına çekilen mali peşkeşlere engel oldum.

Ferhat Ünlü: Aziz Bey soruya gelirsek...

Aziz Bayrak: Bunu anlatmam gerekiyor. Bununla ilgili 30'un üzerinde soruşturma ve 26'nın üzerinde ceza aldım. Cezaların 25 tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. 1 tanesi ise olmayan bir soruşturmaya verilen ceza ile genel sekreterlikten alınarak fakülte sekreterliğine sürüldüm. Şu anda seyrettiğiniz insanlar içerisinde geçen paralelci yönetimde görev alıp paralelci yönetimle çalışan paralelci rektörle birlikte Tuskon'un Antalya'daki toplantılarına giden dekanlarımız da mevcut. Yani zannetmeyin ki artık üniversitelerde kamu kurumlarında paralel yapı bitti. Hayır sadece



şekil değiştirdiler. Paralel yapı şu anda özellikle kriptoları şu ana kadar kendini belli etmeyenleri yada belli edenleri bakan beyefendilerden bir tanesi söylemişti şu anda şekil değiştirdiler. Nasıl şekil değiştirdiler biliyor musunuz? Top sakal bıraktılar hepsi şu anda top sakallı. Hepsi şu anda liberal görünümlü insanlar. Bu dönemde üniversitelerde ve kamu kurumlarında çok insanlar mağdur oldu. Şahsım da bu mağdurlardan bir tanesi. Mesela benim genel sekreterlikte yazı işleri şube müdürüm hanımefendi beni emekliye sevk etmek için rektör tarafından çağırıyor, Aziz Bayrak'a söylerin emekli olmazsa sizi süreceğim deniliyor. Kadını nereye sürdüler biliyor musunuz? Bir yemekhanenin bodrumuna kalorifersiz penceresiz telefonu bir yere, -10 derecede altı ay kış günü o kadını orda yaşamaya mahkum ettiler. Ve bunu yapanlar hala daha geziyor. Yani kamu kurumlarındaki bu paralel yapı mağdurlarıyla ilgili özellikle ben Hanefi Bey'e sormak istiyorum. Çünkü damdan düşenin halinden damdan düşen bilir. Kendileri inanılmaz mağduriyetler yaşadı. Diğer beyefendiler de sevgili Ruhi Hocam da. Ne yapmak gerekiyor? Yani benim sormak istediğim bu. Bir de kamu kurumları paralelle mücadele etmek için illaki 1 Kasım'da AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesini beklemek zorunda mıydı? Ben bunlara cevap istiyorum teşekkür ederim.

Ferhat Ünlü: Teşekkür ederiz Aziz Bey. Evet ikinci soruyu alalım. Şu arkadaki arkadaşımız kırmızı montlu. Sorunlar bitmez biliyorsunuz. Sorularla sınırlı tutarsak çok daha verimli oluruz zaman yönetimi açısından.

Katılımcı/İzleyici: Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim sormak istediğim soru şöyle. Paralel yapının, kendisi TBMM'de çalışmalarını kolaylaştırmak için herhangi bir

kanun çıkarmış mıdır? Kanun altyapısını kendileri hazırlamış mıdır? Paralel yapı bertaraf edildikten sonra kanun uygulanıyor mu uygulanmıyor olabilir böyle bir durum söz konusu mu? Sizin bilginiz var mı bu konuda acaba?

Ferhat Ünlü: Teşekkür ederiz sağolun. Bir soru... öndeki iki öndeki arkadaşım...

Katılımcı/İzleyici: Turgay Akunal, Ziraat Fakültesi. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Benim iki adet sorum olacak. Biri zaten çok kısa. Hapishaneye girmiş olan Kaşif Kozanoğlu benim bildiğim kadarıyla biraz soruşturulmadan hala ki soruşturulduğunu da düşünmüyorum. Bir şekilde vefat etti. Kendisinin de çalıştığı yerler en son baş müşavirlik yaptığı yeri de düşündüğümüzde ve vefat etme şeklini de düşündüğümüzde bu konuda kendisiyle çalışan katılımcılar varsa onlardan yorum almak isterim. Kendisi ne biliyordu ki ve mahkemeye çağrıldı onu da mahkeme içine aldılar? Ne söyleyecekti ki söylemesine gerek bile kalmadan kitap yazdı daha doğrusu notlarını aydınlık yayın evinde yayınladı biliyorsunuz.

Ferhat Ünlü: Onun bir kısmında dezenformasyon var denilir ama bir kısmı doğru da deniliyor...

Katılımcı/İzleyici: Tabi kendi yazdığına ben kitaba istinaden söylüyorum. O konuda yorumlarını almak isterim özellikle çalıştığı yer hakkında artı şunu da sormak istiyorum bu yapılanma şimdi ben 81 doğumluyum 90'lı yıllarda liseye başladığımızda yapılanma gayet güzel gizli bir biçimde özellikle Ankara'da yapılanma gerçekleşiyordu. Halı saha turnuvaları futbol turnuvaları ve bunlar biliniyordu aslında. Şimdi doksanlı yıllardan itibaren düşündüğümüzde özellikle 95-2005 arasında baktığımızda yirmi yıllık süreçte bu yapılanma bilinirken bu insanlar ki benim

arkadaşlarım da var. Üst düzey görevlere gelmişken bunlardan temizlenme durumu nasıl olacak.

Katılımcı/İzleyici: İsmim İbrahim Güngör. SDÜ'de araştırmacıyım. Bu üniversitede ağaçtan düşen çok insan var. Onlardan biri benim. Isparta Belediyesi'ne yapılan operasyonda 4 ay ceza evinde yattım. 6 yıl ceza aldım. İki tane sorum olacak. Birincisi, geçtiğimiz akşam bir tv programında İzmir'den bir vatandaş önceki dönemde cemaatin asker imamı olduğunu elinde çok yüklü miktarda bilgi ve belgenin olduğunu gerçi bunları soruşturma savcısına hakimine ilettiğini söyledi ama cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamlarından muhatap bulamadığını, defalarca ulaşmak istediğini ama ulaşamadığını söyledi. Acaba hala oralara iletişim kaynaklarında malum örgüt etkin mi? O iletişimi engelliyor mu? İkinci sorum, özellikle Necip Hablemitoğlu ve o dönemde olan malum tevhid selam davasıyla birilerinin üzerine yıkılan cinayetlerde cemaatin etkinliği olduğunu düşünüyor musunuz? Saygılar sunuyorum.

Ferhat Ünlü: Evet bir soru daha alalım son olarak. Buyrun. Zaten yazılı sorular da geldi.

Hasan Balaman: Öncelikle teşekkür ediyorum. İlimize hoş geldiniz. Bu programı tüm Türkiye genelinde yapmanızdan dolayı yapmaya devam etmenizden dolayı cesurlüğünüzden dolayı sizleri tebrik ediyorum kutluyorum. İsmim Hasan Balaman, Isparta eski belediye başkanıyım. Ak Parti döneminde 5 yıllık belediye başkanı, ikinci dönem adaylık daha sonra kaybetmemiz neticesinde ilimizde yaşıyoruz. Benki şimdi sizlerde bahsettiniz paralel yapının ne zamandan başladığını. 2008 yılından bu yana o paralel yapının örgütün ilk mağdurlarından bir tanesiyim. Sözde zaman gazetesinin muhabirlerini belediye başkanlığı makamında dövüldüğü kumpa-

siyla karşı karşıya kalmış, daha sonra yargılanarak neredeyse belediye başkanlığımın düşmesi noktasına gelmişiz. Daha sonra bunu da başaramayınca farklı türlü belgeler uydurma dosyalar hazırlanarak hapis cezalarına çarptırılmış şu anda da yargıtayda dosyası bekleyen bir kardeşinizim. Aynı sizler gibi. Sizler gerçi hapse girmişsiniz ama biz kapının eşliğinden zannedersem döndük. Nedir Hak İş sendikasını desteklememişiz. Nedir belediyenin kendi şirketinden kilit taş almamız vs. almamızdan dolayı ihaleye fesat karıştırmak ve 3 yıl 9 ay hapis cezası vermek, sendikayı desteklemekten ...

Hasan Balaman: En zor anında Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy aldı. Nerede bu paralel örgütün mensupları? En son seçimlerde yüzde 57'lik bir oy alındı. Nerede? Çünkü halk desteği olmayan bir örgüt. Onun için çok da gözümüzde abartmamıza gerek yok. Halk desteği olmayan mutlu bir azınlık tabakası. Bunlar çok rahatlıkla gerçekten bilgi kirliliği de olmadan diğer arkadaşımız Nazmi Bey'in de dediği gibi devletin tüm kurumlarındaki hala oranın emir komutası içerisinde olan kişilerin ayıklanması lazım. Emniyet camiası içerisinde sizler de biliyorsunuz iyi bir ayıklama oldu. Yeterli mi değil. Tabii iyi emniyet müdürü kardeşlerimizi tenzih ediyoruz. En önemli ayaklarından bir tanesi yargı ayağıdır. Yargı ayağında sadece tepede bazı ayıklamalar yapıldı. Fakat yerel bazda henüz bir ayıklama onlarla ilgili bir temizleme çalışması yapılmadı. Bakınız ben yargılanırken 17 Aralık tarihine 25 Aralık tarihine duruşma günleri verildi. Israrla o gün için bize ceza verme kararları uygulandı. Hala bu hâkimlerimiz savcılarımız maalesef görev yapıyorlar -bu devletin parasıyla. Bizlerin verdiği vergilerin parasını alıyorlar ve ihanet ediyorlar. Şimdi benim sizlerden istediğim -bunları ben her platformda söylüyorum Cumhurbaşkanımız hükümetimiz yetkililerine kadar- sizler de ülkeyi karış karış dolaşacaksınız bunu biliyorum her yerde bunu dile getirmelisiniz. Gerçekten onlar bir algı operasyonu yaptılar ya yanlış bir şekilde ama sizlerin aracılığıyla böyle bir algı operasyonu doğru bir algı operasyonu yapılmasını istirham ediyorum. Ve ya böyle bir çalışma devam edecek mi? Teşekkür ediyorum.

Ferhat Ünlü: Sayın başkana teşekkür ediyoruz. Birkaç yazılı soru da var onları da okuyalım ve cevaplara geçelim. İlk soru Sayın Hanefi Avcı'ya yöneltilmiş. İsim yok. Deniliyor ki bu kadar stratejik ve akıllı bir örgütün mensupları nasıl hala Kafsını kuma gömen deve kuşları misali tedbir adı altında üniversiteye başörtülerini çıkartarak giriyorlar ki gerçekten tedbir mi alışkanlık mı diyor onlar açısından. Ruhi Abat'a bir soru var. Paralel yapının her zaman doğru bir stratejisi var demişti şuan ki stratejisi nedir diyor. Paralel yapıya yönelik yapılan girişimler neden daha önce yapılmadığını öğrenmek isterim diyor. Genele yöneltilmiş bir soru. İsteyen panelistimiz cevaplandırabilir. Hanefi Bey'e yine bir soru var. Paralel örgütün bu faaliyetlerini devlet ne zamandan beri biliyor. Hangi olaylardan sonra ya da ne zaman cemaatin bu faaliyetlerine tepki vermeye başladı diyor devlet. Bir soru var. Bir başka soru da şu: İktidar partisinin

cemaat ile yakınlığı biliniyordu. Ne oldu da bu kadar düşmanlığa kadar giden bir ilişki süreci ortaya çıktı. Devlet büyüklerinin dinlenmesi evet yanlış bir şey ama bu süreçte işte yolsuzluk vs. ayakkabı kutuları üzerinden bir yorum yapmış arkadaşımız. Söz konusu değil mi? İktidar ve cemaatin çözüm sürecini -cemaatin çözüm süreci diyemeyiz ona. Cemaat aksine onu baltalamaya çalıştı. Bunu 7 Şubat ve evvelinde gördük. Çözüm süreci siyasi bir projeydi ama istenen sonucu vermedi. Şuanda terörle mücadele süreci yürüyor. Bunu yanlış buluyormuş arkadaşımız (çözüm sürecini). Zaten tedavülde olan bir süreç değil. İsteyen panelistimiz yine cevaplandırabilir. Son bir soru da Sabri Bey'e -Sabri Uzun'a. Şike operasyonunda Aziz Yıldırım'ın "Ne şikesi? Memleket elden gidiyor?" sözü bu davanın paralel yapılanmanın bir parayı ele geçirme operasyonu yaptığını bir kanıtı olarak görebilir miyiz diyor -Sabri Bey'in

çerçevesini çizdiği şike bağlamında. Yine ben Emin Bey'le başlamak istiyorum. Süreyi onar dakikayla sınırlı tutacağız ikinci turda. Emin Bey buyurun.

Eski Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Emin Aslan:



Şimdi benim cevap verebileceğim konulardan not aldım arkadaşlar. Diğerlerini arkadaşlar verecektir. Eksik olursa yine tamamlarız. Ben Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü konusuna cevap veriyorum. Kaşif

Kozinoğlu'nun ölümü aynı koşu da kalan onunla birlikte subay arkadaşlarla da generallerle de öyle sohbetlerimizde görüştük.



Yani gerçekten şuanda görünen ölüm olarak kalp krizi gördük ama rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nun bu operasyona monte edilmesi örneklerine emsallerine hem bizlerin hem katılımcıların olduğu gibi tamamen düzmece evraklarla düzmece belgelerle yapılmış bir operasyon ki diğerlerinde de örneğini gördük. Bizim çağrılan diğer şüpheli denilen subaylarımız bizler de dahi savcı çağırıyor. Biz kalkıyoruz genel müdürlükten müdür muavini olarak Ankara'dan gidiyoruz. Öbürleri Japonya'dan geliyor. Bir kısmı NATO'dan geliyor. Bir kısmı Amerika'dan geliyor. Kaçma şüphesi yok. Tutuklanıyorlar. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu da Afganistan'dan geliyor. Yine o da tutuklanıyor. Ama buradaki konu gerçekten de deminden beri bir nebze değindiğimiz gibi sadece belirli kişiler yönünden değil hedef seçilen kişilerin bir sistem dâhilinde harcanması. Dinlemelere bile bakın bir şura tarafından hedef seçilen örgütün engel gördüğü kişiler listelenmiş İstanbul'daki bir işadamı spor kulübü başkanı Ankara'dan Ankara'nın İstanbul'dan İstanbul'un Malatya'dan. Farklı farklı dinlemişler. Aziz Yıldırım ve çoğu gazeteci İstanbul'dan İBDA-C örgütünden diye Ankara'daki İstihbarat Daire Başkanlığı dinliyor. Yani belli ki herkesi bir yere monte etme için sıralamışlar. Burada Kaşif Kozinoğlu ve emsallerinin de durumu budur. Önemli olan devletin her kurumlarına en gizli yerlerine sızabilmek. Önemli olan mesela Bülent Arınç'a suikast denip kozmik odadaki bütün gizli belgelere el kondu. Gizli belgeler devletin bütün savunma stratejisi ele geçirildi. Bilinmeyen nerelere servis edildiğini Allah bilir. Deniz Kuvvetlerimiz başta olma üzere ordumuz hedef seçildi. Tabii demin dediğimiz gibi her zaman her kurumun içinde yanlış insanlar vardır. Ama yanlışlıklar bahane edilerek, yanlışlıkların üzerine gidilmedi. Kurumlar yok edildi. Eskiden bizim Deniz Kuvvetlerimiz Girit ile Malta Adası arasında tatbikat yapabilecek bir kabiliyeteydi. Ve bu ihtilafı sahada Güney Kıbrıs hiçbir zaman bırakın bir ülkeyle sözleşme yapmayı araştırma yaptıracak yabancı ülkelerden gemi dahi bulamıyordu. Şimdi ne oldu? Bütün Akdeniz'deki ihtilafı sahayı bu operasyonlardan sonra pazarlamaya başladı. Yine operasyonların Kaşif Kozinoğlu gibi direk diğer boyutunu alalım arkadaşlar. Bizim Deniz Kuvvetlerinde milli gemi projemiz vardı -MİLGEM. Bunun yazılımları da dâhil tamamen Türk Devleti tarafından yapılan bir projeydi. Ve ASELSAN da bir savunma kuruluşumuz buna destek veriyordu. Bu yapılan operasyonlarla Deniz Kuvvetleri'ndeki bu milli gemi MİLGEM projesindeki subayların yüzde 90'ı tutuklandığı gibi ASELSAN'ın da EEGENEKON'du BALYOZ'du POYRAZKÖY'dü fuhuş çetesiydi gibi genel müdürü ve mühendisleri dahi tutuklandı ve bu operasyonda akim kaldı. Bunlar o gözle bakarsak belirli bir kurumun sistemin ele geçirilmesi, bunları ele geçirirken de bu kurumlardaki kendi adamlarının önünün açılması; yani bu polis olsun asker olsun diğeri olsun kendilerinin ileriye terfi edip kilit noktalara gelmesi gereken militanlarını önünü açtılar. İlk etapta birinci soruya vereceğim cevap bu. İkincisi de -ben soruya daha cevap vereyim mi?-

Ferhat Ünlü: Buyurun buyurun

Emin Aslan: Yolsuzluk operasyonu konusu. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yolsuzluk operasyonu adı altında başlattılar ama bunun içinde şimdi ortaya çıkıyor SELAM TEVHİD örgütü mensubu diye MİT müsteşarı Hakan Fidan Bey'in dinlenmesi de dâhil bir dizi daha önceden sıralanmış kurgulanmış bu kumpas operasyonu var. Ben bunu kısaca kronolojik sürecini size deşineyem. Ondan sonra da takdiri tekrar size bırakayım. Bakın arkadaşlar. MİT müsteşarı Hakan Fidan Bey MİT müsteşarı olmadan daha önce 7 Haziran 2010 tarihinde İsrail'deki HAERTZ gazetesinde MOSSAD kaynaklı bir haberde Hakan Fidan İran'a Türkiye'nin ve İsrail'in bilgilerini verecek diye haber çıktı. Dikkat edin sonra da İran'la bağlantılı SELAM TEVHİD örgütü operasyonu çıktı, bu 17 – 25 Aralık olayında. Evet ikincisi Hakan Bey müsteşar olduğundan hemen üç ay sonra gene 2010 tarihinde bu defa İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak Hakan Fidan'ı İran yanlısı olmakla suçladı. Tel-Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika araştırmaları merkezi müdürü ve araştırmacı Ethan Coen onlar aynı mahiyette Hakan Fidan Bey'i hedef alan yayınlara başlıyor. Akabinde 13 Eylül 2011'de bu defa bizim paralel yapı devreye giriyor. Oslo konuşmaları sızdırılıyor. 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan tutuklanmak için mahkemeye çağrılıyor. En son da bildiğiniz 2013 yılında 17 ve 25 Aralık darbe operasyonları başlıyor. Ve şimdi de ortaya çıkıyor ki bu SELAM TEVHİD örgütü bahanesiyle hükümetin, devletin, ordunun, MİT'in bütün bürokratları dinleniyor. Hele o günlerde başarılı olsaydı bu defa da hepsi SELAM TEVHİD örgütü ve ajan statüsünde tutuklanacaktılar. İkinci bu darbe operasyonundaki Halkbank olayını ele alalım. 21 Nisan 2013 tarihinde pek çok gazetede var. Göz atmışsınızdır. ABD'de vekiller Halkbank'a yaptırım istedi diye Temsilciler Meclisi üyeleri diye bir haber var. Haberin içeriğinde İsrail lobisi AIPAC'ın Türkiye aleyhine

kampanya başlattığı; Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi'nden 47 milletvekilinin İran'la ticarete aracılık ettiği gerekçesiyle Halkbank'a yaptırım istedikleri dikkati çekiyor. Dikkat edin arkadaşlar ondan sonra 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları başlıyor. Hem MİT'e hem Halkbank'a hepsi sanki sipariş adres gibi operasyon yapılıyor. Bu normal bir hayatın olağan akışına uygun mu? Ben yıllarca istihbarat ve KOM daire başkanlıkları yaptım ve buralardan sorumlu emniyet genel müdürlüğü yaptım –genel müdür yardımcılığı. Arkadaşlar gerçekten insan unsurunun olduğu her yerde yolsuzluk yapan var, bunu kötü istismar eden var, kullananlar var. Bu bir realite. Biz olayın belgelerini bilmediğimiz için burada yolsuzluk var mı yok mu; varsa ne kadar, ölçüsü ne, kimler yapmıştır bunu irdeleyecek durumda değilim ama bir konuyu size net söyleyebilirim ki şimdi vereceğim donede de göreceksiniz. Bu bir yolsuzluk operasyonu değil; gerçekten terör yöntemlerinde olduğu gibi yani devlet otoritesini zaafa uğratmak, ele geçirmek, yıkmak operasyonu. Resme bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bu operasyonla ilgili bir resim yayınlandı. Yalnız zannedersen Star gazetesinde üzerindeki gizli kamerayla çekilmiş -tarih 18 Şubat 2009. Peki bu yolsuzluk operasyonu diye lanse ettikleri darbe operasyonunun savcısı ne diyor Aralık ayında? Biz 14 ay önce operasyona başladık. O zaman ne zaman oluyor? 2012'in Haziran ayında operasyona başlamışlar. Peki arkadaş, siz eski İstanbul valisinin oğlunu ve Rıza Zarrab'ı 2009 yılında neden çektiniz? 2009 yılında bir yolsuzluk varsa neden yapmadınız? Neden 4 yıl sonraya başladı? Değil de herkesi arşivliyor; bir gün kullanmak için bunu yapıyorsanız işte bu da foyalarını meydana çıkarıyor. Çünkü ben TBMM telefonları dinleme komisyonunda da -o zaman derdimi anlatamamıştım- dedim ki sadece gazeteciler, muhalif medya mensupları izlenmiyor Komisyon başkanı Sayın Zeyid Bey'e siz de izleniyorsunuz, AK Parti de izleniyor, hükümette izleniyor, arşivleniyor. Uygun za-

manda kullanılacak dedim ve 25 Aralık-17 Aralıkta hepsi kullanıldı. Sonra Zeyit Bey bir televizyon programında Emin Arslan Bey bize doğruları anlattı ama biz gerçeği göremedik bizi yanılttılar demişti. Çünkü gerçekten de karşımızda büyük bir algı operasyonu yapan dezenformasyon yapan herkesi kullanan bir örgüt var. Bizim sesimiz duyulmadı. Örgüt o zaman dikkate alınmadı. Benim ilk etapta izah edeceğelerim bunlar.

Ferhat Ünlü: Evet tekrar teşekkür ediyoruz Emin Arslan'a. Şimdi Sabri Bey'e sözü bırakıyoruz. Buyrun Sabri Bey.

Sabri Uzun: Efendim ben bira kısa gireceğim ama öncelikle Sayın Belediye Başkanımızın sorusuyla gireceğim. İllerde henüz istenilen mücadele yapıldı. Ankara'da, İstanbul'da bugün Adana'da, Mersin'de, İzmir'de yapılan operasyonları takdir ediyorum. Ama illere bu gelmedi. Esas sorun illerde. Evet, oralarda karargâhlar var. İllerde sorun var. Biz öncelikle bu mücadelenin hukuki yöntemlerle yapılmasını istiyoruz. Bir arkadaşımız da oradan sordu. Bu konu gündeme geldiğinden bu tarafa yasal bir düzenleme yapılmadı. Ben evveleminde böyle yasal bir düzenleme yapılmasını istiyorum. İkincisi anti demokrat yöntemlerle değil. Ama bu ışığın altında radyatöre sırtını dayanarak yaptın mı ettin mi sorgulamasını ben kabul etmiyorum. Benim mantığıma biraz aykırı geliyor bu. Ben Mecliste verdiğim ifade "Ben bunları sekiz günde konuştururum" dedim. Bir arkadaş telefon açtı. Sekiz çok uzun süre değil mi dedi. Kendine hakaret etmişsin dedi bana. Bunlar öyle bunlar hırsızlık örgütü hırsızlık. Hırsızın ideolojisi olmaz. Hırsız para ideolojisindedir. Para peşinde koşan adam bülbül gibi konuşur. Kısa kesiyorum Başkanım. Daha ileriye gitmek istemiyorum. Özür dilerim ama bunlar öyle şey değil. Kahramanlık yoktur. Hırsız korkaktır. Siz daha hiç hırsız cesur adam gördünüz mü? Mümkün değil. Onun için hemen kesiyorum. Şike operasyonu ile ilgili arkadaşlar bir şey sormuş. Bir kulüp başkanı "Ne şikesi? Memleket elden gidiyor?" demiş. Bu söz doğru mu diyor. O sözü söyleyen kulüp başkanına ki adını da söyleyeyim. Bunun bir kumpas olduğunu bu cemaatin kumpası olduğu haberi çoktan gitmişti. Elli defa beni tanık gösterdiler. Ben daha bir tane mahkemeye tanık olarak çıkmadım. Yani saymak istemiyorum onları ama...

Ferhat Ünlü: Mahkeme sizi çağırmadı değil mi?

Sabri Uzun: Mahkeme çağırılmıyordu beni. Hatta şunu söyleyeyim. Ben 20 Eylül 2010 tarihinde Mülkiye müfettişlerine verdiğim ifade Hanefi Bey'in kitabında geçen Kozanlı Ömer diye birisini sordular tanıyor musun biliyor musun diye. Tanımıyorum bilmiyorum dedim. Ama burada fotoğrafı var -Osman Hilmi Özdil. Kozanlı Ömer valiler kararnamesini düzenleyen adam dedim. Kozanlı Ömer'in kayınbiraderi son kararnameyle B ilinden B iline vali olarak gitti dedim. Burdur ilinden Bolu iline tayin olmuş olan İbrahim Özçimen'e anlatmıştım. İsmi versem benim hakkımda dava açacaklar. O zaman zaten mahkeme yok.

Ferhat Ünlü: Biz haberini yaptık.

Sabri Uzun: 2014 yılında Sabah gazetesi bunu haber yaptıktan sonra bu B ilinden B iline giden valiyi devlet tespit edip görevden aldı. Ve ben anlattım bu örgütün ne olduğunu. 20 Eylül 2010 tarihinde anlattım. Benim ifademi İstanbul'daki mahkeme Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdı istedi 2011 yılında. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verdiği cevap şu: Benim verdiğim toplam ifade sayfası dokuz. Emniyet Genel Müdürlüğü bir cevap verdi mahkemeye: Sabri Uzun'un hangi ifadesini istiyorsunuz? O 1971'de göreve başladı. 40 senedir bu görevi yapıyor. Hangi ifadesini istiyorsunuz bildirin dedi. Ondan ona ondan ona cevap gelene kadar benim verdiğim ifade Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki dosyamdan mahkemeye gitmedi. Onun bunlar bir merkezi organizasyonla karargâh kurulmak suretiyle sorgulandığı zaman illerde de bu iş tabana kadar inecek. Teşekkür ediyorum.

Ferhat Ünlü: Evet Sabri Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Hanefi Bey'e sözü bırakıyoruz. Buyurun Hanefi Bey.

Hanefi Avcı: Bana yöneltilen sorulardan bir tanesi Aziz Bey sorusu galiba. Kamu kurumlarındaki paralel mağdurlar ne yapmalı. Maalesef bu konuda bir yasa çıkması gerekiyordu. Yani bu kadar büyük mağduriyeti telafi edebilecek ne yapılması gerektiğine dair böyle bir yasa çıkmadığı için klasik yöntemlerle hakkımızı arıyoruz. Yani Türk yasaları bütün bir devlet kurumunun bir yargının polis cemaat tarafından bir örgüt tarafından ele geçirilip insanlara komplo kurulacağını insanların kabul etmediği için bunlara özel bir tedbir düşünmemiş. Sadece hakimler savcılar yanlış karar verebilir hatalı idari karar verirse nasıl düzeltilebilir dendiği için ona uygun müesseseler icat etmiş. O yöntem-

lerle hakkımızı arıyoruz. Ben de halen bütün davalarımdaya yargılanıyorum. Hiçbir davam bitmedi. Hem ERGENEKON davasında hem de Devrimci Karargah davasında – biliyorsunuz Devrimci Karargah davasında mahkumiyet de çıkmıştı ama tabii Türkiye'de iklim değişince kamu kurumları idari makamlar ve adli makamlar olaylara daha makul bakıyorlar ve bundan dolayı bizim sorun çözülmeye çalışıyor ama uzunca bir zaman alıyor. Olması gereken devletin bir yasa çıkarması lazımdı. Bu mağduriyetleri giderebilecek daha seri daha kesin kararlar verebilir. Çünkü hakkınızda idari karar verilmiş. Bu karar kaldırılmadan kamuya dönemezsiniz. Hakkınızda adli bir karar verilmiş. Cemaat de çete de verse bu karar kaldırılmadan yeniden göreve gelemezsiniz. Hepimizin yaşadığı bu çıkmadığı için halen sorunumuz devam ediyor. Ama iklimden dolayı biraz olumlu gidiyor diyoruz. Paralel yapının çıkarttığı kanunlar var mı? Evet, bazı kanunların çıkmasını etkilediler ve mevcut hükümeti etkileyerek yasaların çıkmasını sağladılar. Bunların bir kısmını biliyoruz. Bir kısmında dolaylı atkılar oldu. Kaşif Kozinoğlu'nu soruyorlar. Arkadaşlarımız Emin abi biraz cevap verdi. Ben Kaşif Kozinoğlu ile aynı davada yargılanıyordum. Orada kastedilen galiba ölümü şüpheli mi. Hayır, soruşturma yapıldı ölümüyle ilgili savcılık otopsi de yaptı. İki defa soruşturma da yaptı. Ölümünde şüpheli bir durum görülmedi. Tabii ki anormal bir olaydı. Sporculukla yetişmiş bir insanın cezaevinde böyle spor yaparken ölmesi pek beklenmiyordu ama adli olarak soruşturulduğunda herhangi bir sebep bulunmadı. Fakat şu var Kaşif Kozinoğlu bir buçuk satırlık bir evrakten dolayı tutukluymuş. Bir sahte evrak vardı diyor ki Kozinoğlu'ndan gelen bilgileri kullanalım. Kozinoğlu'ndan gelen raporları işleme koyalım. Bu kadar. Yani o şunu kastediyor: Kaşif Kozinoğlu Orta Asya Cumhuriyetlerinde görev yapıyor MİT temsilcisi dış bölümde. Oradaki cemaat faaliyetleriyle ilgili galiba MİT'e rapor etmiş.

MİT'teki cemaat mensupları bunu öğreniyorlar. Bundan dolayı Kaşif Kozinoğlu hedef seçiliyor. Ve Kozinoğlu ODA TV'ye bağlamak için de bir doküman hazırlanıyor dijital doküman. Kozinoğlu'ndan gelen raporları işleme koyalım. Yani ODA TV oradan gelen raporları işleme koyacakmış. Bunu yazmanıza ne gerek var. Böyle bir dokümana ihtiyaç da yok. Böyle bir rapor gelse zaten ODA TV kullanır. Ama bundan dolayı tutuklandı. Bundan dolayı hapiste kaldı. Bundan dolayı öldü. Yani bir buçuk satırılık hiç içi suç olmayan bir evraktı. Ama ölümü tamamıyla kazaydı. Bildiğim kadarını söylüyorum. Başka bir arkadaşımız SELAM TEVHİD davaları yani daha önceki bazı siyasi cinayetlerden mahkum olan İslamcılar vardı. Bunlarda cemaatin rolü var mı dediler. Hayır, bunların bir kısmı ortaya çıktı. Onların kendilerinin karıştığı olaylar vardı. Ondan dolayı yargıldılar. Ceza da kesinleşti. Bildiğimiz kadarıyla cemaatin bir yolu yok biliyoruz. Bu arada arkadaşların bir tanesi demiş ki ayakkabı kutularındaki olay yolsuzluk değil miydi? Arkadaşlar ben birinci kitabımda bu ülkede yolsuzluklar o kadar fazla ki yolsuzluğu kaldırırsanız ekonomi durur. Ne yol yapılır. Ne köprü yapılır. Çünkü tüm kamu bürokrasisi yolsuzluğa bulaşmıştır. Bu doğru mudur? Belli oranda doğrudur. Bundan dolayı bana ceza verdiler. Hem de cemaatin mensuplarının çoğunluk olduğu kurum beni meslekten ihraç etti. Kamu görevlilerine hakaret ediyor diye beni ihraç ettiler. Cemaatin yolsuzluk diye bir niyeti yoktu. Onu kullandı. Yine aynı şekilde ben Edirne'de görev yaparken Edirne Belediyesi'nin yaptığı yolsuzluklar vardı belgeli. Bunu belediyeye sızdırdılar. Sızdıran da cemaat mensuplarıydı ve tedbir aldı. Bunu ben birinci kitabımda yazıyorum. Diyorum ki bakın beni yaptığım operasyonu cemaat sızdırdı. Sızdıranların kim olduğunu ben gittim söyledim. Dedim ki siz sızdırdınız bakın operasyonu. Yani daha önce yolsuzluk iddiasında bulunan cemaat kendi yolsuzluklarına sahip çıktı. Peki, 2014 yılına kadar bu ülkede yolsuzluk var mıydı? Vardı. Her dönem oldu. Şimdi de oldu. AK Parti'den de yolsuzluklara karışan vardı. Belediyesinde her yerde var. Ama cemaat hiç bunları çıkaracağım diye bir ilkeye sahip olmadı. Hiç böyle bir gayretleri de olmadı. Tersine bu tarikatları baltaladı. Bizi ihbar ettiler. Benim Ankara'da kaçakçılık daire başkanırken Edirne'ye sürülmeme sebep olan olay benim yaptığım enerji operasyonudur. Bu operasyonda size karşı yapıyoruz partiye karşı yapıyoruz diye beni AK Parti'ye şikâyet eden onlar. Hâlbuki biz bu devletin bu hükümetin hepsi karşı diye yaptık. Ama onlar bunu farklı aktardılar. O açıdan burada yolsuzluk görünümüne sahip çıktılar. Gerçek sahipleri olmadıkları için. Dediler ki 17 Aralık operasyonunun gerekçelerini cemaat şöyle koydu: 1-Dediler ki işte Rusya'da yakalanan bir para var -kara para aklama 2- Edirne emniyet müdürüyüm. Benim orada görev yapmış olduğum dönemde yakalanan bir uyuşturucu var. Bu uyuşturucu dolayısıyla bizim bulduğumuz bir kuyumcu var. Bu kuyumcu da Rıza Razzab ile bağlantılı. Bundan dolayı başladık dediler. Yani, biz değiliz. Gerekçe onlardan kaldı deyip bizi kendilerine gerekçe kullanıyorlar. Hâlbuki yalan söylüyorlar. Ben 2008-2009'da onlarca yazı yazdım İstanbul emniyetine. Gelin beraber operasyon yapalım. Kara para aklaması var, uyuşturucu var diye. Gelip sahip bile çıkmadılar. Temsilci bile göndermediler. Şimdi operasyon yapınca evveli-

yatta yapılmış operasyonu alıp altına koyarak gerekçe onlar gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama şu var. 17 Aralık'ta ortaya çıkan olaylar yolsuzluk mudur? Olabilir. Fakat biz önce şunu iddia ediyoruz ki devletin Başbakanı ile bakanını dinliyorsanız, bakanlar arası konuşmaları dinliyorsanız ben önce bunu sorarım. Kim, hangi güce dayanarak devletin Başbakanını bakanını dinliyor? Sen kimsin? Kendini ne yerine koyuyorsun? Kimden yetki aldın? Mahkeme kararın yok. Hiçbir şeyin yoksa ve var olan sahte şeyleri kullanarak sen bakanları dinleyebiliyorsan Başbakanı dinliyorsan benim ülkemin güvenliğine bu kadar müdahil oluyorsan önce bunun hesabını vereceksin sonra da ben bu konuşmanın içeriğine bakarım. Gerçekten bu konuşma içerisinde suç varsa elbette bakılması lazımdır. Ama ben şunu da biliyorum. Cemaat ne kadar sahte evrak hazırlıyor. Ne kadar sahte montaj yapabiliyor. Buna o gözle bakarım. Ayıklanıp içinde varsa bedelini ödemelilerdir. Ama cemaatin de bizi kullanarak duygularımızı kullanarak yolsuzluk vardır deyip kendi darbe anlayışına bizi malzeme olarak kullanmaması gerektiğine inanıyorum. Yine başka bir arkadaşımız sormuş diyor ki paralel örgütün bu faaliyetlerini devlet ne zaman fark etti, hangi zaman müdahil oldu diyor. Buna benzer soru soruluyor. Daha önce vardı niye karşılanmadı. Arkadaşlar burada şunu anlıyorum ben. Niye zamanında müdahil olunmadı. Biz bugün de bir çok devlette kurumda örgütler var. Siyasi örgütler var. Dini örgütler var. Farklı fikir akımları var. Bunların bazıları yarın bir gün hukuksuz bir takım olayın içine girebilir; suç da işleyebilirler. Ama bugün suç işlemediği müddetçe hukuk nizamına göre kimseye bir şey diyemezsiniz. İşte cemaat de paralel yapı dediğimiz olay da yıllardan beri bu ülkede var. Ama suç işlemediği müddetçe toplumda normal kendi halinde var olduğunda kimse bunlara bir şey diyemez. Ne zaman suç işler hukuk o zaman hesabını sormalıdır. O açıdan bizim kendi görüşümüz kendi gözlemleri-

miz 2006-2007-2008'insonunda suç işlenmiştir. O tarihten sonrası bizi ilgilendirir. Daha evveliyatında kendi dünyalarında kaldığı müddetçe de bizim açımızdan suç değildir. Bu da bizim görev sahamıza girmez diye düşünüyoruz. Başka bir soruda genel hatlarıyla bu insanların cemaate bağlılıklarından bahsediliyor. Tabii ki bu kadar kısa sürede bir çok şeyi sığdırmak mümkün değil ama genelde soru şu: Fethullah Hoca'yı kendi cemaat mensupları insanüstü bir güç, ilahi bir güç, onu ilahi bir takım ilhamların geldiği biri diye, görüyor öyle bakıyor. Demin hocamın anlattığı gibi olmaması gereken bir şeye inanıyorlar. Onun söylediği her şey doğrudur. Ona Allah'tan ilhamlar gelmektedir. Bunu böyle kabul ederseniz artı akıl ve mantığı bıraktığınız zaman her geleni kabul edersiniz. O ne derse onu yaparsınız. Bu bizce belki az gibi ama gerçekten o toplum buna inanıyor. Bunu Zaman gazetesinde bile açıkça yazıyorlar. Diyorlar ki Hoca kaderin elidir. Onun her söylediğinin bir hikmeti vardır. Söylemiştir. Yani o akla mantığa aykırı her şeyi söylese bile uyun diyor. Onun söylediği bir mana vardır. Böyle kabul ederseniz burada mantık aklın olmadığı bir yerde hiçbir sorunun cevabını bulamazsınız. Mühim olan herkesin akılla bilimle ve mantıkla bu soruyu çözmesidir. Hocayı kutsal kabul ederseniz tabii ki cemaatin verdiği her talimata uyersiniz. Sıkıntı orada başlıyor. Benim ana hatlarıyla söylemek istediklerim bunlardır. Arz ederim.

Ferhat Ünlü: Teşekkür ederiz Hanefi Bey. Şimdi bu oturumun son turu diyelim. Ruhi Bey'e sözü bırakıyoruz. Buyurun Ruhi Bey.

Ruhi Abat: Teşekkür ederim sayın moderatör. Şimdi değerli izleyicilerimizden bir tanesi ne yapmak gerekiyor gibi bir soru sormuş. Tabii ne yapmak gerekiyor sorusunun doğru cevabını bulabilmek için bunlar ne yapıyor doğru bilmek lazım. Şimdi

hani bir kamu kurumuna memur alınacak birileri oturup soru soru soruyor. Diyor ki tek bir tane soru: İki kere iki kaç eder? Dört eder. Çık. İki kere iki kaç eder? Dört eder. En son birisi geliyor. İki kere iki kaç eder diyor. Kaç etmesini istiyorsunuz efendim diyor. Şimdi bunlar sürekli kaç etmesini istiyorsunuz diyen her gün bir taktik değiştiren bir ekip. Yani ahlaki kaygı noktasında yani ciddi anlamda defolu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada şunu yaparız bunu yaparız şeklinde hani özel imal edilmiş bir yöntem yok onu söyleyelim bir kere. İkincisi hani bu şeyi söylerken arkadaşımızın bir tanesi de her zaman yani paralel yapının her zaman doğru bir stratejisi var demiş. Benim dediğim bu değil. Doğru bir stratejisi var demedim. Her zaman işe yarar bir stratejisi var dedim. Yani doğru değer yüklü bir kavramdır. İşe yarar demek pragmatik bir kavramdır. Dolayısıyla işe yarar olmak her zaman ahlaki ilkelerle kendisini sınırlı kılmaz. Yani az önce dediğim gibi; İki kere, kaç etmesini istiyorsunuz efendim demek bir işe yarar. Konjonktürel pragmatizmin dayanılmaz cazibesine dayanarak her türlü minder hareketinde profesyonel olmak; yani ters takla düz takla hepsini atabilmek. Şimdi böyle yapan insanların karşısında siz bir tek yöntemle mücadele edemezsiniz ki. Yani o bakımdan ben mesela bunu özellikle uzun uzun çıkardım. Yani gerçekten bu yapıya bir dindar yapı olarak mı bakacağız yoksa bir istihbarat yapısı olarak mı bakacağız? Bakın bu son derece önemli bir şey. Neden bir istihbarat örgütü olarak bunu inceledim. Çok çok uzun üç bin sayfa yazdım bunu. Üç bin sayfa çünkü ceza evindeyken altı saat uyuyordum on sekiz saat çalıştım. Dedim yani beni dinler arası diyalogla ilgili yazdığım bir makeden dolayı içeri attınız. Yanlış yaptınız dedim. Ben içeride daha çok yazıyorum. O zaman az yazmışım şimdi daha çok yazıyorum dedim. Ne yapacaksınız? Tekrar hapse mi atacaksınız? Zaten hapisteyim. O yüzden hiç kaybedecek bir şeyi kalmamış insanlardan her zaman korkmak lazım. Yani benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Akademik şeyimi elimden aldınız. Çaldınız. Tıpkı üniversite giriş soruları gibi. Benim akademik geleceğimi de çaldınız. Ama beni çalamadınız. Ben şöyle düşünüyorum. Beni öldürmeyen şey daha güçlü kılar. Yani beni Allah huzuruna akademik unvanları ihmal etmiş birisi olarak davet ettiğini hiç sanmıyorum. Adam gibi; Festakim kemâ umirte (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!) yönünden mukayese edileceğimi düşünüyorum. Böyle inanıyorum. Ve bundan sonra ki işim de ki ilk cezaevinden çıktığım 21 Ocak 2015 tarihinde şunu söyledim. Dedim ki bakın dünya görüşünüz ne olursa olsun. Hangi görüşten olursanız olun. Şu anda devlet böyle kirli bir yapıyı tespit etti. Devlet düzeyinde yani siyasi işi bırakın ben politikadan anlamam da sevmem de ama bugün bir Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu paralel ur bu paralel kanser tespit edildi. Lütfen herkes elini taşın altına sokmalı. Yani şu ahlaksız pragmatizmi kimse taşımamalı. Yani yorganın kuyusundan bakıp da acaba kim kazanacak. Ben kendim nerde yer alayım. Hangisi kazanırsa orada yer alayım şeklindeki nezaketsiz ve ahlaksız bir duruş insani bir tavır değil. Ahlaklı bir tavır da değil. O zaman biz şunu söylüyoruz, sloganımız şu: Diyoruz ki Anadolu'nun çok özür dilerim iti bile aç gezer ama kuyruğu dik gezer. Yani özgürlük bizim için son derece önemli. Lütfen, yani bu insanlar şöyle

taksim ettiler Türkiye'yi; İslamcılar, Ulusal-
cılar, Milliyetçiler. Bakın var bunlar. Ben id-
dianamemden söylüyorum. Mütalaamdan
söylüyorum. Ve o kadar da böyle mankurt
kafalar ki; yazdıklarını siz duysanız. Gerçek-
ten yani ne kadar gülersiniz bilmiyorum da
ama gelecek bir şey bile bazen bulamıyorsu-
nuz. Neden biliyor musunuz? Beni şu kadar
efendim Jandarmayla telefonla görüşmekle
itham ettiler. Dedim ki ya şu HTS kayıt-
larını verin bir hele. Getirdiler. Kargacık
burgacık, buradan oraya, buradan oraya ok
çıkarmışlar. Dedim bunun hamı nerede. Siz
bunu işlemişsiniz. Ham halini getirsenize.
Getirdiler. O işlediklerine ne yapmışlar bi-
liyor musunuz? Bir buçuk saatin içerisinde
beni hem İstanbul'dan telefon ettirmişler.
Hem Adana'dan telefon ettirmişler. Hem
de Malatya'dan telefon ettirmişler -bir bu-
çuk saatin içerisinde. Kesintisiz. Dedim ki
ya hani siz Fethullah Gülen'i siz böyle uç-
ruyorsunuz kaçırıyorsunuz filan ama bunu
Fethullah Gülen bile yapamaz dedim. Ben
nasıl yapmışım? Bir buçuk saatin içinde üç
ayrı ilde nasıl bulunmuşum ben. Bana bunu
söyler misiniz? Yok, yani kutsalı olmayan
insanların olmaz virajı olmaz, takozu ol-
maz, durağı olmaz. Onun için her alanda
bakın şurada bir örnek verdim mahkeme tu-
tanaklarına girmiş bir sözde bizim nur topu
gibi örgütümüzün belgesi şimdi burada
devletin bütün birimleri var mı? Var. Efen-
dim siyasi parti ve siyasi toplum kuruluşları
var mı? Var. Medya kuruluşları var mı? Var.
Üniversiteler var mı? Var. Herkes var. E
peki bu üç tane dört tane polis müdürüyle
bir tane sıradan bir akademisyenin konusu
mu bu sadece? Niye herkes oturuyor? Senin
çocuğuna bunları yapmayacaklar mı? Ya bir
insanın yatak odasına kadar merak eden
tecessüs sahibi paranoyak şizofren bir yapı
yarın sizin evininize girmeyeceğini mi zan-
nediyorsunuz? Şimdi Sayın Sabri Uzun yaz-
mış "İn" diye. Lütfen o kitaba bakın. O inin
içinde kimler var? Onun inin içindekiler ne
yapıyor? Nasıl yapıyor? Bir öğrenin. Lütfen
öğrenin ya. E bir gün evinize geldiğinizde

eviniz çilingirle açılmış. Televizyonunuza
verici yerleştirilmiş. Dinleme cihazı yerleş-
tirilmiş. Evinizde kameralar yerleştirilmiş
gizli kameralar yerleştirilmiş. Ondan son-
ra o evde siz ailesiniz. Ondan sonra da kes
yapıştır usulü montaj ses kayıtları üret. Ver
paralelin medya organlarına bangır bangır
bağirt. Sen ondan sonra tepin. Ya ben nasıl
çıkacağım bu işin içinden. Çıkamazsınız ki.
Çünkü mermi namludan çıktıktan sonra
bir daha şarjöre girmiyor. Bize yapılan şey
bu. Ben Rusya, Ukrayna, Moldovalı kadın-
larla fuhuş yapmakla suçlandım ya. Soru-
yorsunuz: Nerde? Ne zaman? Kimle yapmış-
sınız bir söyleyin hele. Söyleyemiyorlar. Niye
HTS kaydıyla ispat edersen bitecek o. Nü-
fus cüzdanımdaki İslam ibaresini silmişler
alçak herifler. Düşünebiliyor musunuz? O
yapının içindeki şebeke nüfus cüzdanımda-
ki İslam ibaresini silmiş. Diyor ki: Ya Ruhi
Abat'ın nüfus cüzdanında İslam bile yaz-
mıyor diyor. Hani siz hoş görüydünüz.
Hani siz diyalogcuydunuz. Dedim ki ya ben
ateist olsam ne olacak. Elhamdülillah Müs-
lüman'ım. Ve İslam benim için bir varoluş
değeridir, amacıdır. Benim varlığımın amacı
İslam'dır. Müslümanlıktır. Bunu ben sizinle
tartışmam. Şimdi bunlar şu Akif güzel bir
söz söyler der ki:

Ferhat Ünlü: Ruhi Bey, toparlayarak bir-
kaç dakika.

Ruhi Abat: Son cümle Satın moderatör.

Ferhat Ünlü: Buyurun.

Ruhi Abat: "İlim irfan mektebinde ne
arar bu hergele? Aç kapıyı. At dışarı. Ört
kapıyı. Sürgüle." diyor. Saygılar sunuyo-
rum.

Ferhat Ünlü: Evet Ruhi Bey'e de çok te-
şekkür ediyoruz. Bir önceki turda Amerika-
lı siyaset bilimci Robert Paxton tarafından
paralel devlet kavramının Nazi Almanyası
döneminde kullanıldığını biliyoruz. Bu



kullanışlı kavram daha sonra cemaat tarafından KCK için kullanıldı. Ardından 2002 senesinde 7 Şubat krizi sonrasında ben de naçizane cemaate asıl paralel devlet sizsiniz dedim. Kavram iki yıl 7-25 Aralık tarihine kadar pek dolaşıma girmedi. Ama sonra Sayın Başbakan'ın karalı duruşuyla kavram kamuya mal oldu. Ve bu sempozyumun da ismi haline geldi. İkinci oturum 15 dakika sonra başlayacak yabancı konuklarımızla. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumda buluşmak üzere diyoruz.

Sunucu: Değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Sırada 15 dakikalık çay ve kahve molası yer alıyor. Aranın ardından ikinci oturum yine bu salonda başlayacak. Katılımınız için teşekkürler.



FETÖ AZERBAJCAN`DA: 25 YIL ÖNCE BAŞLANAN SESSİZ İŞGAL



Agil Alesger
Araştırmacı Yazar

Bugün Azerbaycan sessiz biçimde işgal edilmektedir. Görünürdeki düşmanlarımız olan Ermeniler topraklarımızın yüzde 20'sini işgal ettikleri halde, FETÖ insanlarımızın beyinlerine de hakim olmak istemektedir. Çünkü onlar bu yolla Azerbaycan'ı ebediyen kendi esaretlerinde tutacaklarına emindirler.

Azerbaycan`da FETÖ özellikle şu sektörlerde yapılanmıştır;

- Eğitim

- İş dünyası

- Devlet içi kadrolaşma.

Eğitim`e öncelik verilmesinin nedeni bununla hem iş dünyasını, aynı zamanda önemli bürokratları kendi ağlarına düşürmek isteğidir ki, nihayetinde de başarılılar.

Eğitim sektörü`nün başında olan şahsın uzun zaman FETÖ`nün Azerbaycan imamı olarak bilinmesinin nedeni de budur.

FETÖ`nü ilk çözen adamlardan biri: Elçibey

Rahmetli Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey`le ilgili durumu Zaman gazetesinin o dönemdeki muhabiri, halen Kanada`da yaşayan Faruk Arslan İlk Muhacirler- Azerbaycan kitabında şöyle açıklıyor:

Kemal Erimez'in girişimiyle Turgut Özal'dan Azerbaycan Alperenlerine alınmış referans mektubu Naci Tosun, Halim Dağlar ve Halit Esendir tarafından Elçi bey'e sunulduğunda acı gerçek ortaya çıktı. Elçibey şaşkınlığını şu şekilde dile getirdi: "Bu Türkiye'yi de anlayamadım gitti. Ankara'nın resmi yetkilileri sizi kötülüyor, köktendinci olduğunuzu söylüyor,

okullarınıza izin vermememi salık veriyor. Çok sevdiğim dostum Turgut Özal sizi tavsiye ediyor ve kefil olduğunu söylüyor. Ben bu işin içinden çıkamayacağım.”

Şahsi düşüncesini de açıklayan Elçibey, “Ayrıca açtığımız okullarda İngilizce öğretilmesini Türkçeye ve Türkçülüğe ihanet olarak görüyorum,” diye sözlerini tamamladı.

Evet, sadece okul açmaya gelmişlerdi, fakat 25 yıl zarfında Türk Cumhuriyetlerinde, özellikle de Azerbaycan’da kontrol altına almadıkları alan kalmadı. Petrol, inşaat, gıda ve saydığımız, saymadığımız onlarca alana girdiler. Kurdukları çatı örgütleri aracılığıyla Türkiye’den Azerbaycan’a gelecek-gidecekleri bile kendi tekellerine aldılar. Kendileriyle aynı yolda olmayanların ve engel çıkaranların Azerbaycan’da iş yapmasını önlediler. Çalışma alanları sanayi ve üretim, telekomünikasyon, inşaat, basın, tekstil, eğitim, sağlık, bankacılık sektörü ve sigorta, otomobil, petrol sektörüne yöneliktir.

Bu şirketlerin Azerbaycan’daki öz sermayesi yaklaşık üç milyar doları bulmaktadır. Halen şirketlerde 30 binin üzerinde eleman çalışmaktadır ve çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Din tüccarı ve Azerbaycan için kredi

Fethullah Gülen’i Türk dünyası için vazgeçilmez zannedenler şunu anlamalıdır ki, bu zat çıkarı olmayan yere tek kara kuruş harcamaz. Bu iddiamızın kanıtı yine de Gülen’in söyledikleridir. Nevval Sevin-di’nin Fethullah Gülen ile Global Hoşgörüş ve New York Sohbeti1 kitabının 17. sayfasında Gülen, Azerbaycan’daki faaliyetleriyle ilgili olarak şunları söylemekte:

Azerbaycan’ı Ruslar işgal ederken (Sovyetlerin 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü’ye

yaptığı kanlı saldırıyı kastediyor. Saldırıda 137 vatandaşımız şehit olmuş, yüzlerce vatandaşımız yaralanmıştı - A.A.) arkadaşlarımız ora-daydı. Ben onlara, “Orada kalın,” dedim. “Ezilseniz bile orada kalın.” Onların yenildiği bir dönemde bizim orada olmamız bir kredidir.

Bu sözler yaralı bir topluma şefkat, merhamet dileyen bir din adamından ziyade bir tüccarın çıkar gütmelerini çağrıştırmıyor mu?

Evet, tüm bu tüccarlar boş ve ekmeye hazır bir tarla gibi gördükleri Azerbaycan’ı ele geçirmenin peşinde koşuyorlar.

“25 yıl sonra Azerbaycan bizim olacak”

Devleti ele geçirmek için, “Devrimci ruhlarla ihtiyaç olduğunu” vurgulayan Gülen’in Azerbaycan’da büyük bir kuşak yetiştirdiğini görmek mümkün. Temeli 1990’larda atılmış olan Fethullahçılık ülkemizi hane-hane işgal etmektedir.

Fakat kimse Gülen’e, “Madem siz bu denli eğitim fedaisisiniz, neden Türkiye’nin geri kalmış ücra köşelerinde, köyle-rinde eğitim kurumları kurmuyorsunuz?” diye sormamaktadır. Bunları harekete geçiren şey eğitim sevdalısı olmaları değildir; Allah rızası hiç değildir. Nedeni, Azerbaycan gibi eskiden ateist SSCB’ye bağlı olan, yeni kurtulmuş ülkelerde faaliyet yapmanın ve vatandaşı ele geçirmenin daha kolay olmasıdır.

Fethullahçıların, belirli bir süre sonra devleti ele geçirmeye hazırlanacağından hiç kuşkunuz olmasın.

Şöyle ki, daha 1995-96 yıllarında Azerbaycan’ın seçkin 20 evladını yurtdışı eğitimine gönderen Fethullahçılardan biri şöyle demişti: “Biz bu gençlere yurtdışında kalarak çalışmalarını için yardım etmiyoruz.

Onlar da, daha sonra göndereceğimiz çocuklar da eğitimlerini tamamladıktan sonra mutlaka Azerbaycan'a dönecek ve devlet o gençleri elleri üstünde tutarak üst düzey görevlere getirecektir. Biz kendilerine her zaman ihtiyaç duyulacak gençler yetiştiriyoruz. Giderek bu talep daha da fazlaşacak ve 20-25 sene zarfında biz kendi adayımızı Azerbaycan'ın en yüksek koltuğuna oturtacağız.”

İlk Muhacirler-Azerbaycan2 isimli kitabında Faruk Arslan bu durumu şöyle açıklar:

Yağmur Gözlü (Fethullah Gülen kastediliyor - A.A.) bize şöyle buyurdular: Medya gücünüz oradaki eğitim ve diğer faaliyetleriniz için yol açıcıysa koruyucusu ve önemli işbirlikçisi olacaktır. Bir kuşak yetiştirmek en az 25 sene ister. “Olmuyor,” diye ümitsizliğe kapılmayın. Yani, “25 sene meyve beklemeyin, sabırlı olun,” tavsiye-sinden yola çıkarak kısa süre içerisinde ürün beklenmiyordu. Fakat çiçekler çok çabuk açacaktı. Çünkü zaman ve zemin susuzluktan, hasretten çatlamıştı.

Azerbaycan'daki kripto Fethullahçılar

Azerbaycan'da Fethullah Gülen ağıyla ilgili savunmalarda bir çizgi özellikle dikkati çekiyor. Bu çizgi Gülen'i “açık biçimde savunmama” olarak özetlenebilir. Propagandalarında dile getirdikleri temalar da şöyledir:

- Gülen Azerbaycan'da devrim yapamaz, devletimiz buna fırsat vermez.
- Fethullahçıların Azerbaycan'da yeterli desteği bulunmamaktadır.
- Onların faaliyetleri sadece eğitim alanında olup siyasetle ilgili değil. Görüldüğü üzere Gülen'in devlet için tehlike oluşturduğu olgusu gelişigüzel

cümlelerle geçitiriliyor, bu maharetlerini de alkışlamamız gerekir. Aslında bu CIA'in “Devletin reflekslerini uyuşturma” taktiğidir. En güçlü devletin bile refleksleri uyduğunda direnç gücü sifıra iner. Nitekim halen Türkiye bu problemin ezizliğini yaşamaktadır. Son dönemde Türkiye'de “Paralel Yapı” olarak nitelendirilenlerin hedefleriyle Azerbaycan'daki kriptoların yaptıkları arasında bir dizi benzerlikler görülmekte. Şuna vurgu yapmamızda fayda vardır ki, bugün Türkiye'de Azerbaycan'a karşı husumet besleyenler sadece Ermeni cemaati değildir; kendilerini gizleyerek faaliyetlerde bulunanların bu işlerde önemli ölçüde rolü ve payı vardır. Belki Azerbaycan'da “Kripto Ermeni” bulunmamaktadır fakat Ermenilere “kardeş” diyebilen kripto Fethullahçılarımız bol miktarda vardır.

Türkiye'nin FETÖ'nün Azerbaycan faaliyetleri ile ilgili bildiği yanlışlar...

Türkiye’de Gülen okulları denilince genellikle söylenen ilk şey, “Helal olsun, Azerbaycan bir gecede hepsini kapadı!” şeklinde oluyor. Oysa okul kapatmak gerçek bir çözüm olmadığı gibi o okulların kapanması da söz konusu değil. Bir tür “hikaye” anlatılıyor.

Evet, şu ana kadar hiçbir okul kapanmadı. Tam aksine yeni okullar açıldı. Tek farkla! Eskiden “Çağ” idi, şimdi ismini değiştirip “İstek” oldu. O kadar... Ama Türkiye’de herkes bu okulları kapandı sanıyor.

Kafkas Üniversitesi. Gülencilerin gözbebeği... Beyin merkezi... Bunu da kapandı sanıyorlar. Kapandı, ama bu defa aynı ekiple devlet üniversitesine dönüştürüldü. Yani, devlet zırhına büründü azerbaycanlı FETÖcüler...

İmamları halen Azerbaycan’da “işadami” statüsüyle görev başındalar. Enver Özeren ve bilinen ekip Azerbaycan’dan ayrılrsa da diğerleri hâlâ Azerbaycan’dalar.

Ayrıca, Gülen’in onursal başkan olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Azerbaycan bölümü Diyalog Avrasya Platformu hâlâ aktif çalışıyor. Kafkas Üniversitesi eski dekanı Celil Erdem ise kurumun yeni başkanıdır.

Yani, şekil değiştirdiler, vitrinden biraz çekildiler ama tam gaz devam ediyorlar. Çünkü Gülen Türkiye’yi kaybetmeye razı olur, ama Azerbaycan’ı kolay kolay bırakmaz. Rusya ve Orta Asya’yı buradaki örgütlerle yönetiyorlar. Mesela Rusya’ya göre Gülen çok tehlikeli biri. Bu nedenle orada dikkat çekmemek için hep Azerbaycan asıllı müritler kullanılıyor. Özellikle ulaklar bu işi çok iyi götürüyorlar ve deşifre olmaları bazen imkansız oluyor.

Görünen odur ki, Azerbaycan’da FETÖ konusunda yapılacak işler Türkiye’den hiçte az değil. Yeter ki, bu konuda cumhurbaşkanlarımızın kararlılığı bürokratlarımıza da yansısın. O zaman FETÖ ile mücadelede başarılı olmak indeksi yükselecektir.





SYMPOSIUM
15 DECEMBER 2015

THE PARALLEL STATE AS
A NATIONAL THREAT
SYMPOSIUM

INTRODUCTION

Ruhi ABAT

As far as it can be determined, the concept of a parallel state appears to have been used by Robert O. Paxton for the first time in his book entitled “Anatomy of Fascism” published in Turkey in 2003. Throughout the symposium, the concept of Parallel State was discussed at the theoretical level, horizontally in terms of social, political and philosophical context, and vertically in terms of the practices of a specific organization, responsible for a great price being paid by both the state and the nation in Turkey. In other words, the structure mentioned in this article is an illegal structure, which is identified by the Republic of Turkey as the Parallel State Structure and / or Fethullahist Terrorist Organization (PDY / FETO), infiltrated into all the institutions of the state / all layers of the society. The “Parallel State Structuring as a National Threat” Symposium, held by SSU on 15 December 2015, is the first at university level in Turkey. For this reason, the symposium should be deemed as a beginning, not a result.

Despite the fact that the concept of Parallel State in Turkey, as far as it can be determined, was used in 2013 at first; when we look from the viewpoint of the practice of the organization, discussed in the Symposium, It is understood that the period of infiltration into the state, and of nesting in both administrative, professional and social mass organizations extends back to the year 1960.

That which is intended with the concept of Parallel State is the fact of administering the functioning of the state through the instructions of the organization leader, not the Constitution, laws or traditional state hierarchy, by placing their own members into every institution of the state via thought, ideology, or organization members, on the basis of state hierarchy, by using the capabilities of the state against a legitimate state. In other words, the illegally structuring of a person or organization in all levels of the state in order to carry authority, by means of so-called appointment of persons selected from the organization members, as an alternative to the structural nature and institutional hierarchy of a legitimate state, is called as parallel state structure.

It would not be wrong to say that the organization has an eclectic structure due to its structural characteristics. As a matter of fact, as it is said in the “new testament”, “you know them by their fruits”. This mean-

ing is explained in Turkish by the proverb of “actions speak louder than words”. As David Hume rightly said, “If you look at the discourses of some people there is no more honest person than themselves, but if you look at their actions there is no evidence of their words.” Therefore, when there is contradiction between people’s actions and discourses, actions should be preferred rather than discourses. From this point of view, it is necessary to look for regional, territorial, continental and global factors within the structural content of the mentioned organization. For example, as well as there may be differences in the structural characteristics of the organization, in the Aegean, Central Anatolia and / or Eastern Anatolia regions, there may also be differences in its action, discourse and behavioral patterns from Turkey’s point of view. Similarly, in order to understand the organization correctly it is necessary to say that there may be differences in action, discourse and behavioral patterns of the organization in Asia, Europe, Africa and America, continents, Muslim Countries and Non-Muslim countries, developed, underdeveloped or developing countries.

The differences in the methods and procedures of the organization, which shows structurally these differences, regarding the elimination of the structure into which it has infiltrated, attract the attention. Its methods of infiltration into all the institutions of the state, especially military college, medical school, education, courthouse, the civil service; into every field of civil life, especially occupational groups; its methods of elimination of the structures which were infiltrated, or the arguments used in the elimination can differ according to the cyclical situation. Therefore, to think apart the actions, discourses and behavioural patterns of PDY / FETO from the actions, discourses

and behavioural patterns of the structure it has involved in, are among the most important factors that make their detection difficult. Because, PDY / FETO previously conducts a rigorous feasibility study on the religious, social, political, cultural, economic and criminal structures it aims at for itself, then it trains staff as appropriate for the structure in question, and infiltrates him/her into it, and ensure him/her to stay motionless until the time of duty. It is one of the information which has been reflected in the public opinion that these members who use every trick in the book to aim at the goal are highly professional in perfectly imitating all the actions and discourses of the target group into which they have infiltrated.

Turkey in particular, 160 countries in general should be faced with the fact that this structure which is claimed to have engaged in education, couldn’t educate even one scientist who could affect humanity for 50 years; through stolen questions it has directed the most intelligent children of Turkey to the departments that the organization wants by catching them in its trap; it didn’t give them even the right of choice; this organization, quartering these intelligent children in universities with the help of stolen questions, enslaved them by this way, it inhibited their mental developments ;so this organization has led the students who are successful and have potential to stagnancy rather than pursue any success; atrophied those brains. Hence, PDY / FETO functions as a mill grinding for the most intelligent brains. Therefore, while it is understandable that the countries, of which generations should be benumbed, puts support behind FETO, it is inevitable for the countries that want to educate free generations to struggle with FETO. Because, sheltering PDY / FETO in a country is no different than feeding a thief at home.

It is misleading to deem this organization, which is a serious threat for Turkey in the short and medium term, a serious threat for humanity in the long term, as a “religious structure”. As well as religion is an economic tool for this structure, it is also an important instrument of collecting member. Even if it is deemed as a “religious structure” for a moment, it is quite difficult to decide which religious it places to its center. Because, given the fact that this organization has spread to more than 160 countries all over the world, and all of these countries are not Muslim countries, the above finding becomes meaningful. Moreover, perceiving it as a so-called religious structure is both deceptive and facilitating the organization’s work. In this context, esoteric actions and discourses, which are agnostic thought residue or, pragmatic motivation tools regarding organization members should not be confused with religion. It should also be remembered that the subject organization has an identity, action, discourse and behavioral patterns towards every structure that it intends to infiltrate into. So, since degrading the subject into a religious field will serve both the organization’s perpetuity and expansion of its human base, it will mean to have an idea about the organization without having knowledge of it.

The most important feature of this structure is to conduct very serious feasibility studies previously on the characteristics of the social, political or religious target mass that it intends to infiltrate into. The detections are made on, extending from the structural properties of the infiltrated structure to the its behavioral patterns and conceptual environment it has used, these detections are analyzed, appropriate members, appropriate for this structure, are trained, and the members, having this formation, are infiltrated into the target structure and camouflage. It seems like a modest member of the structure he/she has infiltrated into, until the second order. After the member receives the order, he/she goes into executive action appearing like one of them, to fulfill their goal whatever their purpose of infiltration into that structure is. Very attentive studies should be done so that he/she can be distinguished from the staff of the infiltrated structure, especially the consequences of his/her action should be evaluated. In other words, due to the fact that they are highly professional members in using the inculturation method, they can perform the actions such as subject infiltration and conquering from within, confusion, and leading to a chaos. An important issue should necessarily be highlighted with thick lines. This structure has a such structural feature that it hasn’t been encountered in any organization of the world. It is a highly organized organization in terms of both its motivational tools and level and ideals and the objectives, and their professionalism of camouflage. Because this organization members’ability to imitate are extremely high. In this context, while trance, hypnosis and distorted memory creation are some of the most important methods they use, manipulating the societies with perception manipulations are among its features they are quite professional for.

Missionary organizations come first with all their derivatives among the organizations or organs that this organization has made investigations atmost. It is seen when the written and visual media organs of PDY / FETO published in Turkey are examined that it is an organization that points non-muslims, minorities and missionaries living in our country as a target, marginalizes them through its most serious, persistent and continuous researches, analyses and publications on missionaries. Even if it is possible to see the signs of missionary structures in their structural characteristics, even missionaries within this organization can not understand that this organization infiltrated into themselves. Because, it is enough to remember the advantages of being a horn thinking the interaction here as a horn-ear relationship. It will be a serious claim to say that PDY / FETO, who has been studying and publishing for a long time on missionaries, has not infiltrated into them. It is therefore possible to see the structural features of missionary organizations in this organization. However, retraction, giving up, betrayal can be seen in missionaries, but not in this organization. The reason for this is the effectiveness of motivational tools, and the "crime fellowship" formed between the members of the organization during the process. If a crime is committed, this crime is equally allocated. For this reason, since if one of them becomes a confessor, it will lead to all of them to be exposed, "confession" in this organization has no meaning other than the purpose and strategy of gaining time only.

The connection of PDY / FETO, which is familiar with the method of deriving order from chaos or applying also this method due to its global correlations, with the political killings that can be understood as the infrastructure of the op-

eration, including slide our country into chaos; betray the public's trust; mobilize the people against the state, for the isolation of Turkish Government at home and abroad must be investigated by law enforcement officers and judges free from PDY / FETO. In particular, it should be clarified whether there is any connection of this organization with the political killings and unidentified murders committed in our country especially from 1990s to the year 2009. Provided that PDY/FETO's operations, especially its periodicals within the processes of violence and marginalization towards non-Muslims and minorities, are examined as a whole, particularly in the period from 1988 to 1998; another feature of this structure will be further deciphered. Because, the publications of this period very clearly reveal that how this structure have a multifaceted attitude towards minorities and non-Muslims. The identification of this period objectively will reveal that PDY / FETO have a multifaceted attitude if towards Christians against Muslims or if towards Muslims against Christians. In this context, the criminal events conducted towards Orthodox Armenian Hrant Dink; Catholic Priest Santoro, and missionaries in the Zirve publishing house ; and the manipulative broadcasting vigorously performed by PDY / FETO in order to manipulate these events; current investigations being carried out regarding these cases; should be discussed as a whole. It will suggest that the ultimate goal of this process, in which it was attempted to confront Turkey with Orthodox, Catholic and Protestant sects as a whole, is to isolate Turkey in the eye of the whole Christian world, especially in Europe, and on a global scale by driving a wedge between the Christian world and Turkey. When the messianic bloody revolution attempt realized by PDY / FETO on July 15, 2016, and the criminal events towards

non-Muslims aforementioned are evaluated together, it will be seen that PDY / FETO has attempted to establish infrastructure for the worldwide support towards its messianic bloody revolution FETO on July 15, 2016. A more distinguishable image will be revealed when the lobby activities that PDY / FETO systematically has done regarding Turkey and Turkish Government in the whole Christian world as of 17/25 December 2013 are added to this. Focusing on what it does, reading reversely what it declares will be an important step in deciphering PDY / FETO, considering the fact that the manipulative actions and discourses are the essential attribute of this structure, and comparing what it declared at summary of proceedings, criminal charges, and dictums prepared by the members of this structure from 2006 until 2014, with what it did on July 15, 2016.

Turkey is a state with at least 99% Muslim. Accordingly, when they collect economic assistance, they gain economical advantage saying that they should definitely expand abroad and globalise, and they want to make Jews and Christians Muslims. On the other hand, they offer themselves to the “Christian States in the “Human Rights, Democracy, Equality, Dialogue and Tolerance” representative masks and patterns, and even they describe many Muslim countries as “the representatives of political Islam and fundamentalism” and they can display daringness of showing Islam and Muslims as threat asserting that they constitute the most suitable Muslim mass to the West. In other words, this organization, which uses “spiritual values” like religion, faith, sanctity” at home, can even stigmatize the ordinary Muslims in Turkey with “Hizbullah”, “Al Qaeda” labels describing them as a threat. Thus, it can both eliminate its alternatives in Turkey and can get themselves on Western societies. In short, it can display the professionalism of using of every community’s language so that it can continue its existence in every community and maintain its interests. Because, this structure, which doesn’t contain any dialogue and tolerance in any part of its real program, and even closed to dialogue all along due to its monologic structural nature, only contains these concepts in its showcase. Through these concepts, it performs the version of its monological structure with dialogic codes. Accordingly, it can’t be said with convincing arguments that PDY / FETO is tolerant towards non-Islamic structures and Islamic sociological and theological structures. Because, when we look at the recent past, the way of this organization, which is very prejudicial, discriminatory, and having hate discourses towards the Christian world in reality, to apply for the dialogue discourses should be regarded as a mask and a relatively productive method that they use to infiltrate into the the Christian and non-Muslim communities they have chosen as their target only. For example, much more important evidences are needed for the PDY / FETO, which has offered Christian missionaries as historical artifact smugglers, drugs and weapons smuggler, the source of terrors, the unique responsible of coups for many years, to be understood as a representative of dialogue

and tolerance. Even though this structure positions itself as a Muslim community, it can not be said that it has a successful dialogue and tolerance even to Islamic communities. The organization that does not have a healthy dialogue with the communities involved in Sunnism and Shiism can even use these structural features of the communities as a means of blackmail against each other when required. In this regard, PDY / FETO is seen as an untrusty organization by Muslim communities and societies, due to the reasonable doubt that they are engaged in conspiratorial, esoteric and dark affairs. Therefore, after the bloody coup attempt that it realized on July 15, 2016, its credibility also run out in the world of Islam.

Being recognized of PDY / FETO by the whole world objectively is a necessity for the future of mankind in the long term. It is in existence in over 160 countries, which cause its recognition to be unavoidable. The recognition of this organization will be possible with a serious investigation on Turkey, where it appeared and realized its first betrayal by its first coup. Because, it is seen that this organization classifies even the citizens of the Republic of Turkey, to which it owes its whole existence, as those allegiant, and not allegiant to itself. It splited those who are not allegiant to itself into categories such as Islamic, Nationalist, Ataturkist and Nationalist in accordance with the conjuncture of the current period in order to eliminate them by demonising, and issued criminal charges on them abusing the law. It imprisoned many oppressed people, whom it selected as target to itself, by dawn raids on their homes through law enforcement and its members at judicial unit, and made many innocent people's life miserable through long and unlawful arrests. It has penetrated up into people's private lives by also using the state's facilities, through its

members infiltrated up into the civilian and all official institutions of the Republic of Turkey, and used the knowledge it obtained as a means of blackmail and threat by making destruction and supplement on them. They have executed a lynching campaign through the conspiracy cases they have prepared against the members of government who were democratically elected, modern Turkish army, intellectual scientists, businessmen, theologians, religious affairs staff, non governmental organizations, political parties, local governments, and through their false witnesses and fake evidences.

PDY/FETO has defamed each subject social segment through fake notices, blackmail and threats that were conducted in an organized manner, fake evidences produced by using the state's facilities pursuing contemporary expenditure devices according to their current period and world view, and turned these slanders into extrajudicial executions by making them black propaganda instruments in their own press organs thereby exposing these people to neighborhood pressure, and they made the people they chose as a target, experience social isolation to the hilt. The organization, true to PDY/FETO name, has been at the centre of mobbing conducted to people, blackened futures and lives, destroyed families, splitted families, fears spread to individuals, social isolation applied, and neighborhood pressure. The subject organization's rebel units in the intelligence, law enforcement and judicial unit has turned Turkey into an open prison by spreading fear to public through its members in the military college, medical civil service, national education and courthouse.

It is seen according to the open sources and information reflected on public opinion that PDY/FETO established a dynamic

information network through its hierarchical structure and intelligence network established by its pattern on the basis of village, neighborhood, district, town, province, region, country, continent and so-called appointed imams. When this organization is discussed as a whole by its structural nature, the place their members occupy, ability to act according to time and person, adaptation, ability to change according to conditions, adaptation ability, psychological motivation power, high performances at the point of commitment and loyalty, their structure in which they do not limit themselves to any religion, moral or legal record, and the crime fraternity based on the network of unlawful relations between them; at least it should be declared what kind of threat all humanity, especially our country and nation is faced with. Therefore, even if differences are observed in details; jointness existing in the structural nature of the mainframe of the organization suggests that this structure aims to establish a parallel state not only for Turkey but also for all states and countries it has infiltrated into.

As a result, this structure is a such organization that it can set its attitudes based on the region, country and continent that it has occupied, despite it functions just for its own organizational interests at the national and international scale. It is a very skillful structure in respect to the adaptation to the region no matter what social, political, cultural and economic structure of the region is. Correspondingly, you can confront with it, which can have identity of a humanist, socialist, liberal, secular, freedom fighter, religious, mystical, sunni, alevi, deist, atheist, pantheist, whatever occurs your mind in short, according to the characteristics and needs of the community they live in. Due to the fact that they are invertebrate, they are highly experienced and professional in taking the desired shape. Therefore, their identification is very difficult. When they were identified, the subject country may have already been out of control.

This organization that surrounds the country and society, chosen as a target, like cancer initiates the elimination movement of the person or group that it intends to eliminate from the organic structure that it occupies, by moving the cells previously infiltrated into each organ. After all, it is not possible for the target organ not to be paralysed since the cells that act through each organ attack the target. The organization members' conversation and loyalty of those who are not from themselves, is manipulative and self-seeker as "black widow's" conversation and loyalty. In order to understand this, it will be instructive to look at the relationship graph with those who are not from themselves.

Therefore, struggling with PDY / FETO should be not only a matter of Turkey, but of the whole global system and countries. Because, although this structure poses a threat to Turkey in the short and medium term, it evidently seems to be a threat to all humanity in the long term. For

this reason, fighting with PDY / FETO should not be done only through law enforcement and judiciary. If it is done so, this will be incomplete. Because, such a structure extending from the individual to the world can not be solved only through law enforcement and judiciary. Solving a problem within the framework of law, and solving it solely through law are different from each other. Therefore, it should not be forgotten considering the relation of law with sociology, psychology and philosophy that struggling with PDY / FETO also have theological, sociological, psychological, economic, political and cultural dimensions. Accordingly, the subject should be scientifically approached; sociological, theological and psychological therapy centers should be established, and this organization should be analyzed on a long-term basis being handled on the basis of institutes, and accordingly, solutions should be produced. The struggle with this organization is an existential

struggle. It was nationally seen that how extreme a catastrophe those who had ideas on the organization without knowledge of it caused on 15 July 2016. It is imperative that the PDY / FETO cancer should completely be cleansed from all units of the state so that the days like July 15th won't be experienced any more, for the perpetuity of our nationality and our country, for the protection of the rights, laws, freedoms and confidentiality of individuals 23.03.2017.



Host: Welcome to the Symposium of The Parallel State as a National Threat. We invite you to stand in honor of the Great Leader Ataturk and the martyrs of our holy nation. Later on, the Turkish National Anthem will be sung. Dear guests, we would like to invite the moderator and Columnist of Sabah Newspaper, Ferhat Ünlü to start the first session of the symposium and the Former Police Chief, writer Mr. Hanefi Avci, former Police Intelligence Department Chairman, Mr. Sabri Uzun, Former Deputy General Manager of Police, Mr. Emin Arslan and Inonu University lecturer Mr. Ruhi Abat to the stage.

Ferhat Ünlü: Dear citizens of Isparta, welcome to the Symposium of



The Parallel State as a National Threat. First of all, we would like to thank the university officials, and the honourable Rector, who organized this symposium. Such a symposium has not been organized at the universities before. In this respect, it is a very brave and important struggle, which has an academic dimension. As the speakers are going to express, there is a theoretical aspect of it, as well as the practical one. I would like to give the floor to the panelists. Mr. Emin served as the Deputy Chief of Police for many years. He served in the smuggling and intelligence departments actively. These

departments had been chosen as targets by the parallel state which he had a struggle with for years. For this reason, he was suspended and put into prison. His experiences are very valuable.



Sabri Uzun: Dear guests, I would like to welcome all of you and thank the honourable Rector and all authorities sincerely for being the first university to organize such a symposium in Turkey. I would like to convey the issue in a different dimension. With the outbreak of such



structures and arrests, those who do not know the issue ask why this organization is labeled as a terrorist organization. Our country has been the target of marginal terror groups for many years. The internal and external factors that guide these terrorist groups can be considered in different symposia. This structure is a terrorist organization that infiltrates every institution and every cell like a cancer. For this reason, an explanation and motivation of terrorism needs to be explained within the context of the current legislation. The question that needs to be answered

is why our country has been chosen as a target by terrorist organizations. As you know, our country is a bridge at the intersection of three continents. In addition, its being close to the oil resources of the Middle East, which is currently congested with conflicts, is one of the reasons why our country is chosen as a target. We are also very close to the security and transportation issues of different countries due to the fact that we have the control of the straits, thus we are able to control the area from the Gulf of Basra to the Eastern Mediterranean and Aegean Sea. Another reason is that we are the only Muslim country in the region which is ruled by a democratic republic. In addition, our country's satisfying its own nutritional need and its particular breakthroughs in energy and other fields, make our country a target. For the states which have chosen us as a target, this is a medium for reaching their terrorist aims. In recent years, via various lawsuits in our country, the Cemaat [meaning a religious cult group] has carried out fictitious operations, which are called conspiracy now, on

the media companies, politicians, soldiers and civilian bureaucrats. The reasons of being chosen as a target have been presented in Mr. Hanefi Avci's book, *Simons Living in the Golden Horn*. In 2003, I was chosen as a target because I had lodged a statement of opposition to their unlawful promotion inside the police and I had prevented them from passing certain examinations. I had also stated that a lot of so-called operations such as Ergenekon and Balyoz had been wrong. Our colleagues were chosen as targets and were suspended. For as long as we were on duty, it was going to be difficult for the Cemaat to support the ones who were going to do these operations and produce these false documents. Via our experiences, the others were frightened. In other words, they threatened people by reminding them of Emin Arslan and Hanafi Avci as an example. It is what indicates the purpose of the Cemaat. They have suppressed the people who would be opposed to lawlessness or whom they cannot win over with blackmail or other promises, or even the ones who would warn the authorities unfavorably. They have carried out slander and conspiracy. The Cemaat, through its effectiveness in the law, security and telecommunication institutions, has wiretapped all chosen targets by false reasons and false names. Using the information it gathered, it made the private life of the people public to build a society of fear and to design politics. By disseminating this information, it intimidated the people who it gathered information about and would blackmail. It tried to make people think that those who do not move in the direction of the Cemaat, might also go through these experiences. It is clear that many people, especially politicians and the media, act in accordance with these blackmails, fulfilling all the directives of the Cemaat. They dismissed the people whom they couldn't find an opportunity to blackmail. Nowadays, courts have been filing criminal complaints, and the forgeries have been becoming known.

As many people know, I am a person who has medals and awards all over the world for fighting against drug trafficking for years, but I was set up for drug dealing. However, this summer, 24 people, including businessmen, were acquitted because of the collapse of this structure. As I stated, when these associations were revealed or people were arrested, many people wondered whether a mistake might have been made and why they have been treated like terrorists. For that reason, I would like to define briefly what a terrorist organization and terrorism is in Turkish criminal law. In the Turkish Criminal Code, terrorist organizations were evaluated chronologically and normatively within the scope of the Turkish Criminal Code before 1991, and the Anti-Terror Law after 1991, when prosecution and penalizations were carried out accordingly. The Anti-Terrorism Act of 1991 has been amended 29 times so far and a substantial amendment was made in 2006 and another alteration was made in 2014. Both prior to 2006 and after 2006, organized structuring in the form of Article 1 was taken as a basis. The definition of the first verse in the Law particularly needs to be emphasized to understand whether the

structures in the ongoing process conform to this definition. The definition of terrorism in the law is as follows: “Any act which aims to change the political, legal, social, secular or economic regime of the Republic’s qualities stated in the Constitution with one of repressive violence, intimidation and threatening methods, to disturb the indivisible unity of the state with its country and nation, to endanger the existence of the Turkish State and the Republic, committed by a person or people with the aim of destroying or seizing state authority, destroying fundamental rights and freedoms, internal and external security of the state, public order or general health is a terrorism act.”

On the other hand, terrorism is the use of terrorist methods in an organized way continuously for political purposes. While ‘terror’ means fear and dread, terrorism refers to the continuity and to the political content. It is one of the ways which a country applies to another country to get the results that cannot be achieved by war or diplomacy. So, it is clear what terrorist acts are according to our laws. A terrorist organization is an organization which consists of people who will commit all these kinds of criminal acts. It is an organization that emerged both vertically and horizontally, as we have comprehended today.

One of the aims is to carry out terrorist acts having the motives of changing the qualifications of the Republic, destroying state authority, disrupting the general health and endangering the internal and external security of the state by using pressure, violence and force. Various opinions on the definition of terror have been put forward depending on the duration of the law. It is pointed out that an organized terrorist organization was subject to the condition of being armed in the period before 2006. The justification for this is that

only by being armed people can be frightened and pressure, violence, threats and intimidation can be implemented. For this reason, prior to 2006, in court decisions, marginal terrorist groups were classified as terrorist organizations and armed terrorist organizations. However, with the amendment made in Article 7 of the law in 2006, the distinction between an armed and unarmed terrorist organization has been abolished. Some lawyers state that in order to be considered as a terrorist organization, there is no need for weapons to apply pressure, force, violence, threat, and intimidation methods because this pressure, force, violence and threats can be done in any way, such as arresting a person at any time via the police, judges and prosecutor’s office which had completely been taken over by the Cemaat, keeping them in prison for years and victimizing their children, confiscation their property, threatening or intimidating them. They are probably not less fearful than being threatened with weapons. And as you know, most people who are not afraid of guns, feel pressure, violence and fear if they are threatened about their children. This can be done by means of pressure, violence, force and intimidation. After Mr. Hanefi had written that book, nearly 50 people consisting of Police inspectors and the inspectors of the Ministry of Interior gave statements on their knowledge of the existence of the Cemaat. Apart from myself, Mr. Sabri and the Director of Izmir Police Chief Celal Uzunkaya, Mr. Hanefi already stated in the book that nobody knew about the parallel state. I cannot condemn them, among whom there are very good, hardworking people. But they were so scared by the method of force, violence and intimidation. Hanafi Avci was imprisoned and Emin Arslan was arrested. They had no other chances of giving such a testimony because of fear. For instance, after Mr. Hanefi had been arrested, a letter



was written to him from one of the Roman schools in the city which he co-ordinates and keeps an eye on. Even a child in the third grade of the primary school warned his uncle: 'You could be arrested because you are writing a letter to Mr. Hanefi.' This is the fear which was built.

It needs to be considered whether those this structure has made fit in with this definition. In the past years, getting desired scores on the KPSS or doing business with the state was possible with The Cemaat. There were members of The Cemaat in every ministry and every state institution. If a person intended to get a certain job or to be a police officer, he or she had to study in the Cemaat's private tutoring center (Cemaat dershanesi). Today it has been learned that after they had collected money by exploiting the religious feelings of our nation and their help to needy people and they disbursed it to F. Gulen's relatives and top directors under the name of consultancy. This was also found out in the account of the Kaynak Holding and with the front of Bank Asya. By exploiting religious sentiments, they read Cevşen and the Quran. Hakan Sukur said that, 'Even if you have 50 liras, invest in Bank Asya.' However, he had withdrawn more than 600 million of his money from the bank during those days. These instances illustrate how insincere The Cemaat is, how it exploited feelings, how they moulded children into every form like play dough and how they use every ideology, political and religious feeling.

These are the explicit examples of what is defined by this law, as being fully committed by The Cemaat in the form of violating, destroying or seizing state authority. There are also many other examples and cases like wiretapping the prime minister's room of a country, a meeting on

the security of Turkey in the Ministry of Foreign Affairs, the NSC, the meeting of the Chief of General Staff of the country and military authorities, and also evaluating the MIT undersecretary. Since these actions are carried out within an organizational plan, the Cemaat is defined as a terrorist organization. It is apparent that they are all acts of terrorism, in accordance with Article 1 of the Anti-Terror Law. An organization that practises these is a terrorist organization.

Ferhat Ünlü: It is clear why this structure should be classified as a terrorist organization, based on the legislation. The Cemaat is a structure that uses extremely post-modern methods and it is different from armed terrorist organizations by applying other force methods, particularly via law. That is why it takes time to understand the definition of this organization, not only in Turkey but also in the world. An intelligence officer told me he had written a definition of this structure stating its capability of using weapons of the state against the state. We witnessed this in the case of NIO trucks in January 2014. Thereby it is a structure that has the potential to use weapons and make it possible through state authorities. As a matter of fact, they have carried out many operations through law without needing any weapons. Now I would like to give the floor to Mr. Sabri, who has overseen the Department of Police Intelligence in three different periods and is the writer of the book “İn”. He has been treated unjustly and dismissed by the Cemaat, misled by various conspiracies.

Sabri Uzun: I present my infinite gratitude to the Rector and the organizing team for their diagnosis and treatment. I regard them as the ones who see behind the mountain. In my opinion, security intelligence is a discipline in the sense of a brotherhood in a professional training context.

It is a team that can discipline itself. Dear Emin Arslan, Hanafi Avcı and I come from the same discipline.

An article by Ahmet Hakan was published on April 2, 2007, which begins, “Cemaat, hey cemaat!”

A few days later, another article was published. Another person who was targeted by this article said that the minister who had made that statement meant them because that minister, changing the law on fighting terrorism, had wanted to put the definition of an armed and unarmed terrorist organization into the anti-terror law. It was not explained in the article, but as the Minister of Justice at that time, dear Cemil Cicek, felt this threat of the Cemaat and intended to make such a change in the anti-terrorism law.

And the Cemaat, using its ability at that time, did not allow this change in the law. As Mr. Emin Arslan explained, not having been able to take that measure that time has brought Turkey to today. Another thing I would like to talk about is the stage of transformation. We are not authorized to classify our citizens based on their ideas, beliefs and thoughts, as an authority, as police. We do not have the authority to award or punish by following or blaming. In 1984 or 1985, a group of Jehovah’s Witnesses were followed by the police, caught and sent to the court. And the police were told that the Prosecutor had warned them not to go over the faith groups again, which was a correct decision. No matter what faith, even faithless, no one can be followed by the police because of their beliefs.

In this context, on January 13, 2007, the director of the Intelligence Department of Istanbul was called to Ankara and he was told to leave Istanbul immediately. When

he went to the Head of Department to explain the threat he faced, he received the response of, "I will comply with anything the friends have told me." The ones who are not involved in the issue, may not infer anything. Four people called the director of the Intelligence Department of Istanbul and demanded his departure, which means they had formed a council, apart from the state-created department, and he was a hinderance to the illegal activities this council was planning to do. Its meaning is feeling compulsion to comply with the decisions of this council. People can live their beliefs, follow their sects and they can live together; however, in this context, there is an intervention in the constitutional establishment. The starting date is January 13, 2007 for me.

I have studied the structure of the Cemaat recently. Their logic of collecting money, going into action beyond question and without being brought to account, corresponds to Hitler. During the Hitler period, a worker who took his salary in front of the coal mine entrance, used to hand it over to the Nazi Party's officer without counting because the superior German race was going to dominate the world. There was no receipt. In 1943, the same model emerged in the Soviet Union during the Stalin era. The common feature of both is that the Church was at its richest during the Hitler period in Germany and in the Stalin period in Russia. Those who want to establish a communist or fascist governance, would like to bring the beliefs of the people of their country on their side by also keeping the priests with them. For instance, in Iraq, Saddam Hussein came to power in 1979, and he began to take over the armed forces. Then he established the Revolutionary Command Council, so he centralised legislative, executive, judiciary under his command. It was called the council which had been made with orders. The number of members of this council was 500,000. In other words, they formed a network with 500,000 people who were militarized, fed from the system, and created an authority. Another example is Syria. In Syria, there was the BAAS party and administration of Esad. They formed a group called the National Council like the model of the Revolutionary Command Council in Iraq. There was the model of obtaining the military. Another issue discussed in a newspaper recently is that above, there is a board of trustees. Below, there are people who collect money from below and bring it to this board of trustees. With the latest operation carried out by Ankara, many of them are now sought. The trustees in this terrorist organization we call the Cemaat, act like Saddam's Revolutionary Command Council. The point is finding out the ones below and the ones in the management. They are also the ones who share the money. Interestingly, the daughter of one of the people in the management is married to the son of the other one, and so on. This is a marriage organization to keep the money inside the family.

In other words, the model which this organization wanted to bring Turkey was a Saddam, Hitler or an Esad model. The way they organize is

a very important part of it. Making use of their problem of lodging, they approached children and teenagers or those at university to win them over. The first step is giving a dinner in their flat, then it continues with so-called tutoring which consists of the brainwashing stages. After all, they make those young people their allegiant. They are losing their competence of thinking. The Cemaat turns them into dependent human beings, instead of free individuals. At one point, it is as if they were excluded of being citizens of the community. In the second stage, they begin to live as a member of the Cemaat as compliant characters, which they cannot get out of. They become unable to get out of the that group of friends. They do not have the freedom to choose the schools they will go to. They do not have the right to choose professions or spouses to marry. I call it 'catalog marriage' in my book. After they bring girls an album with the photos of the boys, bring boys an album with the photos of the girls, they ask to choose one among them. These young people, who cannot choose their profession, work, school, or spouse, must make their children members of the community later, as well. They start to raise their children as community members in their family. After they had been accepted to the Police College in the 1990s, all of those 13-14 year-old-children who were made members of the Cemaat in their schools and houses, have now become fathers and mothers. Children of these people passed the Police College entrance examinations unconditionally. It was not possible for someone else to pass. If 500 people were going to pass, all 500 of them were members of the Cemaat.

Sabri Uzun: If 500 people are going to win, 500 of them must be Cemaat members. Not 499. They all must be Cemaat members. Children of Cemaat families are brought in. What happens after all? They

cheat in OSYM exam. The questions are given to the students. Later, "Hoca Efendi" [what members call the leader of the Cemaat] read, breathed, slept in a dream and prayed in your name. That is how you won. However, the questions are given beforehand. They are stolen and given. Then what happens when they have professions? No matter who passes the written exam, those who pass the oral exam are their younger students. What happens next? When he/she starts to get paid, if he/she is single 20% of the salary goes to the Cemaat, if he/she is married 10% of the salary goes to the Cemaat. As mentioned before, a Cemaat of money is born. It cannot be considered money any more. This is not a method of making money; a method of theft arises. There is a shift from the period of service to the theft. And again something is being told in this book. It is not a match-fixing case, it is a case of money. It hadn't been passed on the court yet. It has been seen in recent years. They put out something like match-fixing in football. There is always match-fixing in football. There may be match-fixing in all kinds of sports. These intelligence agencies are also involved in sports. That is another topic; but the match-fixing operation in Turkey was a method for the Cemaat to seize the football market which made 8.5 billion dollars of annual cash movement. State officials are seized on the one hand. On the other hand, the money is seized. So, our future point is the model of Saddam. Confiscating the state, taking over the military, structure of seizing the control of the governing body was being built. It turned out. It was seen in the next legal battle. On July 3, 2011, the match-fixing operation began. The president of a sports club gave 700,000 USD to a lawyer –the lawyer of the Cemaat. And now that person is wanted. On July 2012, he gave a legal contract, that is to say, the power of attorney. By the way, the president of that



sports club was not arrested from July 3 to July 12. Somebody else was arrested, but he was not arrested. After giving the power of attorney on July 12, that sports club sent 840,000 USD to that lawyer. The lawyer deducted 20% of this money as a tax credit. He transferred 700,000 USD to the president of the sports club from whom he received in cash in the past. Now, this is revealed in the records of the state. We think that there is match-fixing in football; an operation is being performed, a decent society. Actually, it is not. They made a big haul together with their lawyer in the name of justice. In the archive of this Cemaat, they have records of every one of our title deeds, diplomas, driving licenses, and auto registrations, including our new born children without exception.



The most powerful archive of the world is in their hand. While talking about these topics, there were no wrongful intentions. What is aimed for is democracy, supremacy of law, basic human rights and constitutional commitments. It is not intended for them to be either a source of people or money. For the Republic of Turkey to succeed in this struggle, it is primarily necessary to establish a common headquarters. It needs to get the knowledge from insti-

tutions, units and individuals and share it with each other. It needs to give orders. It needs to follow. It also needs to transmit the information it gets to the political decision-making authorities. There will be no struggle without headquarters, because this Cemaat organization acts like a headquarters. Individual minds cannot cope with these things. There are two documents to point out. Briefly, on February 19, 2009, my phone was being listened to

through its IMEI number since I am a member of the Hezbollah organization. The reason for listening was this document. A document with no name, no signature, no date had been attached and sent. Based on this document, my phone was being listened to without reasons. I am a member of Hezbollah and at that time I was on duty and was living in the lodging of the assistant chief of security of the region. On the same day, another decision was made. The phone of Behçet Oktay, who was still serving as the President of the Special Operations Department, was being listened to since he was a member of Hezbollah, too. Do you know where he lives? In the lodging of the Department of Intelligence inside the campus. The distance between the lodging and the office of the president of the department is 20 meters and they began to listen to this phone. He was a hero who received a supreme service medal twice during his presidency. On February 26, 2009, Behçet Oktay died or was murdered. That judicial dimension is out of our control. The people who listened to this dead person's phone for six days say that they have the record of his sound and the text. They didn't send it to the public prosecution office. They haven't sent it yet. In conclusion, whoever wants to maintain the presence and unity of the Republic of Turkey is their target. Here is the example. I am offering my thanks, sir.

Moderator Ferhat Ünlü: Dear Sabri Uzun expressed the model of restructuring of this Cemaat, with examples from both Baas with the aim of establishing a repressive regime and also Iraq and Syria. He also told that it resembled the Nazi model, since it was organized in many state bureaucracies including the youth organization and the military. Besides, what Sabri Uzun has been saying since the beginning of this struggle and even before is this: he utters this insistently, I think it is a very important point, the matter of headquarters. In other words, the state really needs a headquarters to carry out this struggle. It needs a repository. It needs full coordination. The police and the law enforcement authorities, especially the provincial police chief also know this fact. We think that it will be better in time if there are any shortcomings. But the government will sooner or later conclude its struggle with this organization successfully in a very determined way. We hope so.

Now before leaving the speech to Hanefi Avcı, I want to introduce him in a few words. In August 2010, at the time we were meeting, he wrote a book. It was a very important book: "The Simons Living in the Golden Horn: Yesterday the State, Today the Cemaat". No one being able to react against the organization came about through a process. Don't think of it as if it is today. Everybody is talking about the these days. But all the people here have been serious victims of this case and they expressed this problem at that time. They were victims just because of this. After he had written this book, he said "They can make my life miserable". But he didn't expect that much. On February 28, he was in jail for 10 days because of his statements. But he stayed in jail for four years because of his

expressions about the unlawfulness of the Cemaat. If it had not been for the period of 17-25 December and if the war that was about to result in the state's favor had not started, perhaps he wouldn't have been released. Now, I'd like to leave the speech to Hanefi Avcı. Here you are Mr. Avcı.



Hanefi Avcı:

Before I start my speech I'd like to greet everyone with my deepest regards. We, of course, came to Isparta with 5-6 people since it is a small city; we expected to speak briefly.

Obviously, we didn't expect such a crowd. It is not very easy to talk to university students who question everybody or to the academics who best explain these issues and state their ideas best. Therefore, we apologize from the beginning if we have shortcomings. Fix some of our faulty expressions. If we solve and analyze every problem we face, on the scale of mind and science, we come up with better solutions. Otherwise, if we try to solve them with traditional methods, our problems get bigger. Today, in our society, especially the western countries solve all the problems they face on the scale of science. Not only in the field of science, agriculture, trade, industry and art, but also all the security events are being studied at universities. Our friends who go abroad for education tell us about what they see in some countries and they say, "In England, an academic research is being done for everything from the colour of the police vehicles to the colour of the police stations". What is the impact of this on society? What is the effect of this on crime and guilt? What is the effect of this on human psychology? After that, it is de-

cided. Otherwise, the law enforcement authorities of that city cannot say "I like the blue colour, I will paint the police stations blue." Or the others cannot say "I will paint them red". That is to say, what happens is not a set of events, the precautions to be taken, but the colour of a building even begins with an academic research." In fact, we need to consider many problems we face in our country today on this scale. We have been living in terror for years. And lastly we are confronted with this organization - we call it parallel state structuring. I think, these have to be considered firstly in terms of universities through academic research. What were they? What did they become? How did they become like this? How did they transform? What should be done against them? What precautions should be taken? This issue should not be ours, I think it should be mostly the issue of academics. I think, these meetings may be an occasion for the initiation of such events. But despite the fact that we have experienced so many terrorist activities in the past, there has been no academic research. We need to look at the events from the perspective of an academic and analyse it on objective science scales, but unfortunately we cannot achieve this. Therefore, we have been struggling with these events both in the southeast, and in the west for years. We hope that these are examined in the scale of the universities and academics and solutions are produced through the analysis made there, and other institutions of the state apply as implementers.

Of course, when you look at the general scale, what kind of data is there in the countries where there are such incidents in the world? What kind of measures are there in the countries where there are no such terror incidents and domestic political turmoil? In other words, when you put everything from the economics, politics, and laws of these countries side by side,

some measures are emerging. So, in countries where freedom is as wide as possible, freedom of opinion and thought is as open as possible, human rights are respected, there is supremacy of law, and in countries where this fact is internalized, terror incidents are minimized. Political turmoil is minimized. There is much chaos in Eastern countries like us today, but not in these countries previously described. Even if there are some external factors, it has an integrity in itself. In countries where democracy is not settled, ideas and thoughts are not internalized, law is not present, human rights are not settled and unfortunately there is still turmoil and terror incidents. That is to say, we should accept that the lack of democracy, law, ideas and freedom in Turkey leads to chaos, terror and all structuring that is directed towards the security of the country and the peace of people. If we provide these things, many things run more smoothly. It is a bit like the climate; if you make this room warmer, everybody takes their jackets off. If you make this room cooler, everybody puts on their coats. In other words, if we internalize and generalize the freedom of idea and thought, democracy and law, terror will also be reduced in this country. Otherwise, it is unfortunately difficult to prevent this. It is not easy to really describe and tell the events we are experiencing today. Our ordinary people who are far away from these events are having difficulty in recognizing this. Most particularly foreigners can't understand it at all. "How can it be possible? How can a Cemaat, the people of a religious organization, settle into the most serious institutions of the state and conspire against all people? How can it try to supervise the whole country? Even how can it think about overthrowing the government? Such a powerful government? We cannot understand it," they say. Nobody can understand it. In order to understand these events, I think we should first look at the atmosphere that causes them. They say it is necessary to evaluate things in their own circumstances. While you are doing experiments in the lab, you say "I have done the experiment at room temperature, 250C and in this type of light." So you need to consider the consequences in terms of these conditions. We need to take a look at the conditions that make the parallel state structure so active and strong today. When you look at the recent history of Turkey, it has always struggled with coups. '60, '80, '72, February 28, digital coup etc... Based on the fact that it has the power, the army has always been prepared to intervene in politics. It has made life miserable for politics with several excuses like "there is political reaction in Turkey," "There are threats to Turkey," "There is terrorism." It has started to believe it always has the right to intervene in politics. When necessary, it went out on the street and gained dominance. This caused traumas for our people. There is an atmosphere created in politics. The people in Turkey are waiting for democracy. There is an expectancy of democracy on the same scale as that of the west, in which the people chosen by the public make decisions. People don't want the militarist forces or troops or similar forces to intervene in ruling the country. On the other hand, a radical Islamic movement awakens in the world. There are a number of

radical Islamic movements with different names in different countries, like Hezbollah, al-Qaeda who are beginning to use violence. Both in their own countries, and in the rest of the world, there is serious armed violence against western countries. This was of little interest to Turkey; but the Western World began to see it and take precautions in 1990's. So, the Islamic movements that defend peaceful methods started to be supported in the world. The Cemaatin our country was providing for a Sufi Islam that doesn't use weapons and doesn't approve of violence. Therefore, this Cemaat was supported. The political parties which advocate peace and have Islamic understanding are also supported in our country. Such an environment has made them more tolerant. The world wants to have secular and democratic countries like Turkey, because the understanding of humanity which awakens in the West, is afraid of radicalism in the East. The radical understanding in Islamic countries is the way to build a bridge between the East and the West. Therefore, secular and democratic Islamic Turkey is a model country which is supported by the Western World. I mean, Islamic countries don't take the West as an example, but at least they could take Turkey as an example. We had such an environment. The AK party which has an Islamic understanding came to power in Turkey with the 2002 elections. But in spite of this, the military forces who claim to have the regime, did not want to share power. You should do certain things even if you keep the majority. The conception of February 28 may last for a thousand years. We may not greet government members when necessary. There were offensive behaviours in national security meetings. That is to say, there is a government in power, but it cannot rule. Others want to rule. Somehow democracy is not wanted to be accepted in Turkey. In such an environment, we need to see and evaluate the ex-

istence and the deeds of the Cemaat. This organization has justified many things they have done. Until 2000, when you look at the Cemaat in general, there was only an image of a fairy godmother who gives importance to educational activities in terms of their own understanding, who wants to spread tolerance and who opens schools in Turkey and abroad. When you look at the education reflected in their documents, "You will be handless to the beater. You will be mute to the person who swears. You will be tolerant to everybody. You will offend nobody." You see that they approached society with such expressions and they gained appreciation. They approached everybody with this philosophy. They even called people outside their own "the people of the world." People who want positions, economical power and material well-being are "the people of the world." They said "we don't have any expectations in this world, we only expect God's sake. We want to help people. We are here with such an understanding." So, they were supported by people. Who was supporting the Cemaat? The people in this country were supporting it. The businessmen in the country were transferring a lot of money to them under the name of benevolence, alms, education courses and sacrifice. Government officials, political officials and many other people were comfortably supporting them through employment on their staffs since they are hard-working, virtuous and honest. With such a power, they began to get stronger. Everybody expected that they would seem and act more righteously, properly and honestly. As I mentioned before, maybe, this will be a research topic for universities in the following period. How did a Cemaat [religious group] with such an understanding evolve to a very different point and transform into a parallel state that we face today? It takes too long to tell the life story of it, but briefly, some of our previous speakers

partly mentioned: after 2002, when the current government came to power, the people in the community quickly tried to get some positions in all the institutions through their religious contacts and more religious feelings. In the past, they wanted to come into some positions in the institutions; but with the influence of the new power, the members of the Cemaat quickly began to rush to the positions of state officials and the top authorities. Of course, they didn't expect to come by their own orders. On the one hand, they started the ruin the people in ahead of them with various excuses, and on the other hand, they started to influence politics. We saw the security side a little better - the security department. They tried to get the top positions in security department quickly, but security departments have certain traditions. There are some laws and rules. You go on a committee while promoting. You are subject to some rules while promoting and a commission may appoint you. When the top officials of the security department that are in those commissions said, "There is seniority in the security department. There is merit. You are appointed on certain principles. You cannot be appointed at any time you want," first they began to victimize the top officials of the security department. Here is one of the examples: our chief police officer, Emin Aslan. When he prevent certain promotions (actually it was not prevention, it was just right and fair) it means he prevent the promotion of Cemaat members. Therefore, they said, "people like Emin Aslan should be expelled." They filed complaints against them. After a while, they tried to discharge them by saying, "These people have different political thoughts, they are leftist or etc..." After a while, the political power made similar appointments; but the administrative court orders obstructed the Cemaat again. There were security officers who were a bit more conservative due to their political identities and closer to the current ruling power but not in the Cemaat itself. They couldn't get them discharged with complaints, because the political power knew them well and considered them as one of themselves.

When they couldn't get rid of these types of people like Mr. Emin with the administrative court's decision, with complaint, letters or by small conspiracies, members of the Cemaat in the police and the judiciary began to conspire. They set up conspiracies saying, "They have connection with the organization, they are guilty." Normally, a member of the police must go through several administrative levels in order to be able to judge a top police member. In other words, first an administrative investigation is required, it is done according to 4483. You will appeal to the administrative authorities. Administrative judiciary will be commissioned. It is a long process; but as soon as they enter the duty area of the special court, you can arrest people immediately. Here, the Cemaat obtained power in the special courts of competence, blaming that some are members of terror organisations which are in the area of the special court of competent jurisdiction, aid and abet, some of them drug related crimes, some organized crime members, by all these they prepared the conspir-

acy. Because those courts can only look at this type of crime, and after the members of the police have been dismissed with such conspiracies, they began to strengthen in police department. Same thing was in the judiciary. With special authority, judges and judges who are honest in the judiciary were gotten a hold of one by one. Each of them was blamed with different excuses, retaining different crimes, theirs and their families' past, even the events they lived in the past were made known to the press and they were sorted out one by one. Here the Cemaat, which reached this level of extend power in the police and judiciary, then started the operations of setting its own goals. Just like I tried to supply, there are dirty structures like the Susurluk gang against militarization in Turkey because of the past, there was an expectation against the dirty structures in the state: "Make the community sort it out. Let our country be ruled by democracy. Get rid of militarism from our country. Let everything happen on the basis of law." Within this expectation, the Cemaat started an investigation under the names of "Ergenekon Operation," "Sledgehammer Operation," "Espionage Operation," and "Poyrazköy Operation." The intellectuals in Turkey, the press in Turkey, even the ruling party in Turkey, welcomed and supported such actions. Yes, Turkey is making up with the past. Turkey is settling up with its dirty past. It is settling up with the coups. The junta mind. They applauded them for being settled up by the Susurluk mentality. There was an expectation of such years in society. But after a while it seemed that these were not really done in the name of a law, in the name of democracy; the investigations were forged. Unjust arrests started. It was understood that people who were alleged to have joined a meeting with the Sledgehammer Operation, the Sledgehammer Plan or similar military operations, their military plans

were forged. People who were accused of being in the Balyoz Operation in Turkey, the Sledgehammer Plan at that time, were abroad at the time. It was even understood that they did not attend the meeting. At that time, if there was a military intervention, there would be a junta activity. The troops would support. Some of the institutions, names, etc. that the troops claimed to seize turned out to be established in 2007 in 2008. In the Junta planning set up in 2003, the writings that are known or the seize plan was set up in 2007-2008. Then it was understood that the computer language in which these Sledgehammer military plans were written, the computer font that they wrote with, Calibri, came to Turkey in 2007. However, this plan was supposedly written in 2003. I mean, what the community did was expose its own fake plan. Yes, there was junta in Turkey. There was militarism. There were mistaken military insights. But this is not what was exposed and put in front of us. In fact, the most alleged speeches made in first army, made in that planning seminar, the things described there, were speeches that were exorbitant, transgressed law, and even interfered with politics. They were not put on trial. The Cemaat judge put it aside. It judged its own plan; but the plan it made was forged. The community's anticipation was a real, fair account of the past; but they detained many qualified people there in order to promote their members according to the goals they set in order to become members of the army, not to settle with the past, but to take certain places in the army. They blamed those people. They got those people in. The same thing, "There are deep structures in Turkey." There is the Ergenekon mentality. There is always a deep state that wants to overthrow power. They said, "We are judging Ergenekon." But it turned out that the documents they prepared were forged. There was only one measure - putting the enemies who were

unlike each other in the same pot. The Cemaat was its enemies. It revealed the elements it did not like. It started judging all of them, and it was a ruthless, unjust judgement. A Judgement which does not listen anyone, violating any measurement, arresting everyone, doing anything to anyone, even putting some military documents in some people's houses. They acted in such a movement by placing some kind of images and CDs that can be used by immoral people. Slowly, the intellectuals saw this lawlessness. The present government saw the lawlessness. The Turkish press also saw the lawlessness. This time they began to withdraw the support of the operations and stepped back. But the Cemaat was so strengthened that it was not only in judgement; they began to impose their own policies. The government is pursuing a peace process policy towards the South East; but the Cemaat has a different understanding of the solution towards the South East; it imposes it. The current government's foreign policy is different; but the Cemaat has its own different foreign policy. Here are the explanations of the Blue Marmara ship incident that you know. There is an understanding of internal security in the parliament by the government or the state. But there is also a sense of the Cemaat. The Cemaat began to impose its own conception. At the end of this impulse, after gradually silencing society, it faced the government. There was something in the Cemaat. It said, "A domination refuses to intervene." I mean, there's a judge somewhere. Not two judges. There is a government in the country that is trying to be in charge; but it was also the Cemaat. It also began to stand up against the government with the organization of the personnel and institutions, which it placed in the state. Government officials have gone on their own way despite government disclosures. Maybe they did not seem obvious; but small readers who were reading little by little were reading well. Particularly the government has released a number of judicial packages. The first, second and third judicial packages were intended to reduce detention, reduce imprisonment for a long time, reduce incidences of violence, and reduce obstacles to freedom of thought and opinion. But the Cemaat answered on the contrary. Despite the package of jurisdictions, they never evicted anyone. No one was comfortable. It did not happen. This time the Cemaat began to concentrate on the press which was criticizing them. With the Oda TV case, by taking Ahmet Şık and Nedim Şener in custody, they followed an operation in the aim of silencing the media. They faced with the government. In the end they eventually discharged some members of the police who went to extremes in these operations. They discharged some Cemaat prosecutors. With the February 7 MIT operation, they discharged special competent courts and closed them. So, the Cemaat slowly began to stop. It started not openly but indirectly. For example, the operation against their educational tutoring centers began to interfere somewhat with their economic resources. This time the Cemaat prepared a plan, a program to overthrow the entire government.

It looks very simple, but when you look at the details closely, some conditions actually stopped them and prevented them. Otherwise the 17th and 25th December operations were going to be started at the same time in February and March 2014, after a while based on their assumptions.

Both December 17 and December 25, along with some other operations, were going to be started at the same time, and when they had started there was going to be no way the government could really survive. Now think about this - in your own country, in your own institutions, the conspiracy of your own people, carrying out all kinds of illegal and injustice actions. This organization just wants to become an authority, to establish their own state.

This is not enough. Whether you like it or not, it uses all sorts of ways to take down the present power you have chosen. Of course the Cemaat had learned. In fact, it had learned to use judges very well. Judiciary turned into the most powerful weapon in its hands. It was getting difficult to stop it with anything. Some of the documents prepared by police, some decisions made by the judiciary... no need for substances, no need for evidence.

The decision it made was destroying everything because it tried this in the past. It turned the impossible into possible. It arrested the high bureaucrats of the state, which no one ever expected. Nobody made a sound. Ahmet Şık and Nedim Sener, known as honest and reliable pressmen by everybody, were arrested. Nobody said anything.

The 26th Chief of General Staff, The Chief of Staff who had worked with the government, was put in jail for being involved in establishing a terrorist organization and because of a website. Nobody made a

sound. It tried to do an operation for National Intelligence. Again no one made a sound.

Despite its great crimes, nobody was able to resist because of the judiciary it used. Now it saw itself so powerfully, "If I use it like that, nobody can stand against this weapon, I can do everything, and then I take down the power. I'll design a self-managing management." It saw this power and tried it. Of course, with the 17th-25th December operation, there was a disruption that they did not account for and the Cemaat plan was broken in December by the fact that with the attitudes of some people, decisions made by the judiciary no longer were implemented. With that deterioration, a return had begun. Now when we look back at the point, we are looking at what happened. There are no political parties which have not been wiretapped in Turkey. There are no political party members who have not been followed and whose private lives have not been spied on. There aren't any holdings which haven't been followed or wiretapped. There are no effective institutions in Turkey that were not followed, wiretapped. All religious groups, all sects, all communities, all societies and all bureaucrats were watched and checked. Just look at what is reflected in the streets. The prime minister and the minister's own speech is on the street. The state's most secret meeting in the Foreign Ministry is being leaked to the press.

Do not you think there are only those were leaked to the press. They're just samples. If you listen to a hundred conversations, ten of them will work. You can use one from ten. So, if you just look at the ones leaked on the Internet and the ones leaked by the Cemaat, all the ministers of the state are wiretapped. Not only was the minister of foreign affairs of the state, but all the meetings were monitored. All bureaucrats

were monitored. The greatest power in the world is knowledge. If you monitor society like that, if you watch the press, media, business people, bureaucrats and ministers this way, you govern a big country with a few people. You can act as you like. Today it is said: "How on earth? How could the Cemaat do it? There must be a power behind it. Absolutely there must be a state. Absolutely there must be America. Absolutely there must be Israel." But the truth must be seen. We cannot get rid of the crime by throwing it away to others. It is this society that has created this Cemaat. It is the conditions of society. It is the dynamics of this society and all the conditions necessary for their rise and all destruction that they have done today are provided by the internal dynamics of this country. Certainly external power is there, and it will become more important after all. It was in the country until now, as a legitimate power, but now they have lost all their legitimacy. They are obliged to live abroad and are more dependent, but if you look at the point they reached up to today, Turkey's own conditions have generated them. They came up with their own inner dynamics. We also need to see it and we created it. The conditions of this country created them.

It is needed to see this openly. We would also have difficulty in explaining it only by linking to external support. I finish my words here. My deepest regards to all of you.

Moderator Ferhat Ünlü: We thank Mr. Hanefi very much. The subtitle of this book of this organization was "Yesterday the State, Today the Cemaat" as we have just mentioned. For the Cemaat, it is "Yesterday the Cemaat, Today a Parallel State." In fact, a classification like "The Gülen Organization" can be made. Throughout the historical process, we have all observed together how the organizations that have assumed themselves to be a state, have been turned into an organization by the state in the historical processes.

Ferhat Ünlü: An event that can be combined with the murder of Reverend Santaro. In all cases the Cemaat is indirectly or directly connected. But they still did the operation. Obviously, they used these operations as an occasion to launch the Ergenekon process. Ruhi Bey was targeted as a theologian in this process and he was jailed for about 5 years. He thinks that the Zirve Case is the core of the concept of the parallel state. I believe that we can see all the processes we are experiencing today in the case file of the parallel state. I want to leave it to Mr Ruhi.



Ruhi Abat: Thank you. First of all, I would like to thank the honourable Rector and all others who contributed to this program, not as a necessity of the protocol but from the bottom of my heart. I wish them well, God bless them. Now, firstly I would like to start with a



sentence. Hz. Muhammad (sav) is the last sphere of revelation. In other words, the intervention of Allah in the human realm of knowledge ended with the Hz. Prophet. Therefore, no thought, no paradigm, no theory can ever be criticized, Why am I saying this? The parallel state stole the questions and said that a religious person saw it in his dream and provided the questions to its members, deceiving them through religious methods. Young people, if you accept these stolen questions, what happens in the end is you are put the black list for your whole life. Not only are the questions stolen, but your lives and freedom are stolen. For this reason, today, those in the parallel paradigm, from the judges, to the prosecutors and police, are not all idiots. Not all of them have lost touch with their national identity. So, they know things. And those who use these

people know even more. They chose their wives from the catalogue, just like someone who is choosing an animal to sacrifice. The questions came from the package. Supposedly someone saw some people in a dream. What he saw was supposedly listed out. This religious person supposedly saw them marrying someone, going to school, entering the TEOG exam, entering the university exam, getting a job, all the way up to the KPSS exam all in his dream. Therefore, someone who entered the Cemaat cannot leave the Cemaat so easily. Now, is the parallel structure resolved? Will it resolve? When will it be resolved? This is the point that we need think about. So many of these men are still in the network of this parallel state, but they don't stand there by their own will. At least I do not think so. So, let us look at the issue from this perspective. Now to fully under-

stand the nature of the so-called parallel state, we should never keep the part from the whole. Because those who do not know global issues also cannot understand newspaper headlines in their own country. And today Turkey, because of some people, if you can't understand Yugoslavia, Balkanism, Ukraine or Syria you will absolutely never remember the February 7th event, the GES event or the General Staff Electronic Systems. Our President rejected all of them. Then he became the target. From that time, the conspiracy was established on the army - Ergenekon and Ergenekon like cases, the Zirve case. Likewise, the plane crash of the late Muhsin Yazicioglu will come up. There are some books by Anthony Marx, a professor from Yale, about this parallel State. You know that Yale University is one of the universities where global conspiracies are cooked. I care very much about Anthony Marx in that respect. For example, there is a suggestion there that this gang is a global gang that makes statements about events before they happen. It says an event like this will happen. After that, nobody goes over it when it happens because they say, "We already said that." There is no idea under the moon that cannot be argued or discussed. There is no idea in human language, that has come out of human imagination, that is undebatable. So, you have to look analytically, you have to use analytical reasoning, you have to use rational intelligence at the highest level. If we do not, it is very difficult to predict who will begin the trouble tomorrow. They were on the televisions; thank God, many of their television channels are gone. The Cemaat members appear on TV channels, go to newspapers and cry out. The Cemaat members say that what's happening is freedom of speech; they say it is human rights. When operations were being carried out against the beautiful Theology Faculties, did the academics in the theology faculty lack the freedom of religion and conscience? Did they have freedom of opinion when they gathered journalists and imprisoned them? So, where were you then? You were playing a pipe of course. But this nation has shown you so beautifully that they are not sheep. Now I will tell a little anecdote. They say December 17-25 was not a coup attempt, it was an attempted corruption. Who is doing this? It is those who are collecting students and stealing questions, saying they were reading "fetih." See, it is a gang that infiltrates each cell of each organ like cancer. This is very important. You are doing such good things, then you say corruption. There is corruption in every red blood cell of your body. How do you do that? You are full of corruption. This is literally a coup attempt by lackies of a man who has been taken advantage of by everyone. Just as there was a velvet revolution in Ukraine, in Yugoslavia and in the Turkic republics, there that would be the Gülen revolution here. I mean smiling. A happy, smiling coup was going to happen. They couldn't do this; they messed it up. They started saying, "we got into corruption and these things started happening." Now this is the joke: a lion was wandering through the forest and happened upon a fox and said, "let's go hunting together." The fox followed the lion. At the bottom of the hill a big horse was grazing in the meadow. The lion said, "I'll catch that

horse and we'll eat it." "How are you going to do that?" the fox asked. "It's big." The lion said, "I'll catch it. Just watch me closely. Are my eyes red?" "They're red," replied the cat. "Is my mane bristled up?" "It's bristled up." "Are my hind legs trembling?" "They're trembling," replied the cat. Then the lion made its move, caught the horse and they ate it together. After that a little time passed. This time the fox was wandering through the forest and happened upon a cat. The fox said, "Brother cat, we are hungry. Let's go hunting and something." "How are we going to do that?" the cat asked. The fox replied, "I will do it and I'll give you some of the meat." They arrived in the meadow and once again saw a big horse gazing there. The fox said, "I'm going to take down that horse then let's eat it together." The cat said, "Look at that horse compared to you. How's this going to work?" The fox said, "Look closely. Are my eyes red?" "No," said the cat. "You're supposed to say that they're red," said the fox. "Well, is the hair on the back of my neck bristled up?" "No," said the cat. Fox said, "You're supposed to say it's bristled up. Are my hind legs trembling?" "No." "Brother, you're supposed to say they are trembling," the fox said. Anyway, he didn't listen. The fox made a move for the horse. Of course, the horse landed a kick right in the middle of the fox's forehead, sent the fox sailing into the juniper tree where it was left hanging on a branch like laundry hung out to dry. The cat, looking up from below, said, "Brother fox, now your eyes are very red, the hair on your neck is all bristled up and your hind legs are trembling something awful." There is nothing that summarizes the situation of them better than this anecdote. That's why I told you it. Please forgive me for taking your time. Now to understand this, Director Sabri talked about Stalin's practices. Very nice, but believe me, please look closely the methods that the parallel state has employed. And

whoever these people are accusing with whichever claims, they claim to be doing it; they are doing it themselves. Be careful, they have done it themselves, they are doing it, they are advocating it to change the target. That's why the applications of cemaat was identically same like the ones Stalin's and Croesus. That's what they do. So, you get an operation against the Turkish Armed Forces. When? At a time when one side of Turkey is surrounded by a circle of fire. What are you going to say to Turkish Armed Forces? Prostitution this and that... If you want to live in this geography both your wrist and your fist must be strong. Otherwise, for a thousand years we have known very well the situation, the full tedium, the fifth lunar moon, the doom of the Crusades. That's why someone said to the foxes, "You do it." But the fox had a couple of hits from the will of the nation... and they were left hanging like laundry on the juniper tree. Lord willing, may they not come down from there until the apocalypse. Now my esteemed guests, viewers and listeners... You have all heard of a case called the Zirve Case. I was in jail for four years because of it. I don't want to sadden you by explaining my woes. I also don't want to use this venue as a wailing wall. For this reason, if you ask me privately after the program, I'll explain everything, because we have some very valuable guest with us and I don't want to steal their time. However, I will give you two examples. They have generated hundreds of thousands of pages. What do you know about the Zirve Case? There are digital material prepared in 2049; if you look, you'll see that both the creation date and last access date is 2049. Please look here. Some of these religious men supposedly see things in their dreams. What a great divine revelation – seeing that I prepared these documents in the year 2049! How would I prepare these papers in 2049? Please refer to the digital materials printed in 1601. They

called me a member of MIT, a news agent of the police, the gendarme's news agent. Look I will go and talk with whoever calls me. I don't mean to offend journalists with good intentions who report good news, but as a university theologian, I would see being a news agent as torment. I can't be a spy.

If they call me, I will speak, I will write my ideas frankly. I have no problems or qualms. But despite this, we told them to write to MIT. I'm willing to go along with whatever MIT says. Are you all willing? They did not write. Finally, the courts of law, which are charged with Article 250, have been abolished, and thankfully our demands have been met and written. They asked the police, MIT, and gendarme, "What business does this guy have with you? Please check it." The common point of all that comes from this is: "A person called Ruhi Abat is not in our records". There is an organization called TUSAD. Have you ever heard of it? Do not be surprised because MIT hasn't heard about it either. The general staff also hasn't heard about it. Because they took me as if I was an Ergenekon supporter, then they took me as if I was a Balyoz Case supporter. After that they made me a Kafes Case supporter. For this reason, please watch the movie "Pardon". They said "Pardon" and they said he is from Malatya he must be involved in the Zirve case and they sent me there. And we came to Zirve and we had an organization: TUSAD, Türkiye Ulusal Stratejik Harekat Dairesi – Turkey National Strategic Action Department. So, what is this organization? Let's take a look. If I am talking about the Zirve file, which is a file of hundreds of thousands of pages, it's a road map to the bucket that this Parallel State, these sleazebags are trying to pass on Turkish Republic. Do you know why? Do you know what's in this thing? The colour you see is actually very red, like a bleeding sore. This is the TUSAD document. The red did not come out exactly when the documents were printed. They are blood-red, as anyone could tell. That was the only evidence of the alleged organization called TUSAD. You can all be a member of such organizations. Now we said that there is no such organization. There are these documents, these documents are there. Fake documents. What is this? We said, "Let's send these to an expert." When were they made? According to the expert, supposedly in 2005. Let's send the digital documents to an expert. We sent them to an expert. When were they prepared? Can you guess? The date of preparation of this alleged document is January 13, 2012. But it was supposedly made in 2005. Where was I on January 13, 2012? I was in prison! Even when I'm in prison, I'm editing documents. Wasn't this document made in 2005? Sorry! What are these documents? When we look at it, Alevis and the Kurds are mobilized against the Turkish state. What else is there? It also says that they wanted to divide all of Turkey. This was also found in the appendices. Look, the government was supposedly working jointly with all institutions and organizations. After that what were they doing? They were supposedly working together with the political party leaders. Also, the government was supposedly work-

ing jointly with the gendarmerie, with the General Command, with the Police General Directorate, with MIT, with the local authorities, with the head of religious affairs and with the universities. Where is all of this? It is in the appendices. Under that it says attachments, activity chart, appendix A, appendix A, technical support, appendix C, contact information. We asked the director to give us those attachments and appendices. They asked what we were going to do if they gave it to us? We said that we would learn about our organization and who is in it. All the departments of the state are found in the attachments. Do you know what this means? It listed who were tagged in the, who were tagged in the gendarmerie, who were tagged in police, who were tagged in state institutions, who were tagged in colleges, universities, and other prestigious state institutions. They said the false witness could not find the attachments. You have edited the indictment like an apple slice; edited an 800-page indictment. Hundreds of thousands of pages of attachments. So, it is not possible for a normal mind to understand this. Zirve cannot be understood, GES cannot be understood, MIT operations cannot be understood. from February 7 until December 17-25, no operations in the state can be understood without understanding this. As a result, I strongly suggest that those who have the time examine the Zirve file.

Ferhat Ünlü: Mr Ruhi, can you wrap this up in a few minutes, please?

Ruhi Abat: I'm wrapping up soon. You know the parallel state concept. They even tried to tie it to our nation's president. However, there is no connection, no relevance. The introduction of the first concept entered circulation with Mao's Chinese revolution, that revolution driving this concept. Secondly, this concept of a parallel state was used by Robert Pakson in

2004 in a doctoral dissertation. Therefore, the origin of this concept is also definite, its output is also definite. Apart from the general parallel state concept, I'll finish by presenting the special characteristics of the parallel state in a few points'. You know, as Suntuzu said, in order for people to succeed it is extremely important to recognize both ourself and our opponent. So, what is the nature of the gang called the parallel state against us? The members have a strong psychological motivation. First, for this reason, dedication is high in loyalty and commitment. Second, secrets are essential. The boundaries and power of the organization are always respected. Third, strategies always work. Fourth, its abilities to adapt are high. They adapt quickly to new situations. So, they adapt to any situation. There is no problem in this regard. In the era of globalization, such movements cannot remain local. The next participants will tell you this and we will find out they are not local. They are asymmetric, those with power are few but highly effective. They do not have to comply with legal and ethical rules. Now I am indeed thankful to the honourable Rector and staff. But please, may this be the first but not the last. Because Aristotle says that knowledge is power. Please, if academia wants to leave a beautiful country and university to the children of this country, we must firmly establish this issue in the center of the study for academic attention. My regards to everyone. Thank you.

Ferhat Ünlü: Yes, we also thank you, Ruhi Bey, you succeeded in explaining such a serious issue by telling an ironic anecdote and analogy and making us laugh. Now we will go through the questions. Let's limit the number of questions to five or six. The written question may also come from young people. First we will hear the questions and then the second session will begin with the replies... In the meantime, it

is easier to answer if you state to whom your questions are addressed. Thank you.

Aziz Bayrak: My name is Aziz Bayrak. First of all, I would like to extend my appreciation and gratitude for such a meeting to you, the panelists and moderator, and the valuable panelist who has struggled with the parallel structure in the past as a victim, and the nation's president who has dedicated his life to the challenge of this parallel state, welcome. Süleyman Demirel University was occupied by a parallel gang in May 2011. The invasion of the parallel gang started with the former rector's election on April 15, and prior to the election of the rector, with the organization of the parallel imam of Isparta, with the participation of the academic staff, the candidate for the parallel structure was put forward as a rector candidate. And then, on 9 May 2011, with the appointment of this parallel structure member as rector, SDU was occupied unnoticed. During this occupation, I was serving as secretary general at the university. On March 18, 2011, before the elections for rector, Osman Demirkan, the imam of the parallel State, in the newspapers claimed that they had taken the rectorate elections, and now the SDU would become a Cemaat university. He also said that in this university general secretary Aziz Bayrak is our biggest obstacle; he must be kept out under our feet. And the next day after the rector was elected, I was personally called in. The rector said, "With the support of the Cemaat, with the support of Fethullah Gulen's congregation I became the rector. The Cemaat does not want you. Find your place; immediately retire or change your institution." As I did not accept I have had a run of bad luck. I prevented the parallel structure from setting up their own staff, and prevented the financial pursuits that were drawn to parallel businessmen.

Ferhat Ünlü: Mr Aziz, could we come to the question?

Aziz Bayrak: I must tell you this. I received over 30 investigations and 26 penalties for this. 25 of the sentences were cancelled by the court. After one of the investigations, as a penalty I was removed from the general secretary and sent to the faculty secretariat. Among the people you see now, we also have deans, who worked in parallel parliamentary administration and who worked with parallel rector, went Tuskon's meetings in Antalya with the parallel rector. So, do not think that the parallel structures in public institutions are now finished in universities. No, they have just changed shape. The parallel structure at this time, especially their encryption has changed shape. Do you know how they changed shape? They all grew goatees; they all have a goatee now. They're all liberal-looking people right now. In this period, many people were victims in universities and public institutions. I am personally one of these victims. For example, my general secretary editorial department manager woman, was called in by the rector to send me to retirement. She was told, "Tell Aziz Bayrak to retire, otherwise I will banish you." Do you

know where they banished her? A windowless basement of a dining hall cellar without a telephone and heating system, in the winter for six months at -10 degrees. They shut her up there for 6 months. And those who did it are still wandering around. In other words, I want to ask Mr. Hanefi especially about the victims of this parallel structure in public institutions. He will understand me best because he lived the same incidents. He has experience incredibly unjust treatment. What should we do? So, this is what I want to ask. Also, did the public institutions have to wait for the AK Party to come to power alone on November 1st to fight against the parallel members? I want answers to these thank you.

Ferhat Ünlü: Thank you, Mr Aziz. Yes, let's take the second question. Our friend back there in the red coat. You know the problems do not stop. If we limit the questions we are much more productive in terms of time management.

Participant in the audience: First of all, thank you very much for giving us this opportunity. Thank God. Here's the question I want to ask. Has the parallel state made any law to make it easier for them to work in the national parliament? Has the law prepared the infrastructure for themselves? After the parallel structure is removed, the law may be applied or not applied. Do you have any information about this?

Ferhat Ünlü: Thank you very much. One question... my friend in the front...

Participant in the audience: Turgay Akünel, Faculty of Agriculture. I thank the participants. I will have two questions. One is very short. As far as I know, Kaşif Kozanoğlu went to prison without being investigated. He passed away in one way or another. When I think of the place where

he also worked as the last chief consultant and when I think of his way of deceiving, I would like to get a comment from them if there are panelists who worked with him. What did he know that he was summoned to court and taken into the court? What he was going to say didn't need to be said; he wrote a book, or rather his notes were published in the publishing house.

Ferhat Ünlü: Some say it has disinformation but some of it is correct...

Audience participant, Turgay Akünel: I am speaking to you in the name of the book he wrote himself. I would like to hear comments on that subject, especially about the places where he worked. Plus I would like to ask this as well: I was born in '81, and when we started to study in high school in the '90's, the parallel state in Ankara was very secret. The artificial turf tournaments, football tournaments, were actually known about. Now, we think about the nineties, especially during the period of '95-2005, twenty years, this structure was known. These people are my friends, too. They are in such high-level jobs – how can they be fully cleaned out?

Participant / Audience: My name is İbrahim Güngör. I am a researcher at SDU. In an operation conducted in the Isparta Municipality, I spent 4 months in prison. I have been sentenced to six years. I have two questions. First, yesterday evening there was a TV program. A citizen from İzmir said that he had a very large amount of information and documentation that he was a religious leader of army in the previous period, but he said that he wanted to pass this information on to the investigating prosecutor. However, he said he could not find any connection with the presidency and prime ministry. Is it possible that the organization is active in communication resources? Do they interfere with

communication? Do you think that the Cemaat was effective, especially with Necip Hablmitoğlu, with people blamed for some murders on the basis of the known Tawhid and Selam Case at that time?

Ferhat Ünlü: Yes, let's take another question. Here you are. There are already written questions.

Hasan Balaman: First of all, thank you. Welcome to our city. I congratulate you on your courage to continue to do this program all over Turkey. My name is Hasan Balaman, former mayor of Isparta. During the AK Party period, I was mayor for 5-years, in the second-term candidacy and then we lost. Since 2008 I have been one of the first victims of the parallel structure. I was faced with a complaint that a reporter of the so-called Zaman newspaper was beaten at the mayor's office, and later it almost came to the point of me being removed from office as mayor. After failing to do this, different types of false documents were filed and the sentence of imprisonment was given. Now I am waiting for a file on the Court of Appeal. Just like you all. You actually went to prison, but I guess I returned from just over the threshold. The reason is that we did not support the Rights Work Union. That's why the sentence of 3 years and 9 months of imprisonment was given.

Hasan Balaman: At the most difficult moment, our president received 52 percent of the votes in the presidential election. Where are the associates of this parallel state? In the latest elections, he received 57 percent. Where are they? Because it is an organization that lacks people's support. Therefore, we do not need to exaggerate it. It is happily a minority stratum without public support. As our friend Mr. Nazmi says, without polluting any information, those who are still under the command of the organization need to be removed from all the institutions of the state. As you know, there has been an effective removal process within the police department. It is not enough. Of course, we acquit our good police chief brothers. One of the most important pieces of the organization is the judicial branch. Some removals have been done only in the top administrators of the judiciary. However, on a local basis, there has not yet been an extensive process of removal. While I was on trial, the hearing dates were set for December 17th and December 25th. Our punishment decisions were made intentionally on those day. Unfortunately, we still have these judges and prosecutors working - being paid by this state. They take the money of the taxes we give and betray us. Now what I ask you to do - I am saying this at every opportunity, including to our president and government officials - is you should also explain this to all of our citizens while you are traveling our country. Indeed, they have conducted a wrong operation against perception, but through you, I would like to ask you to conduct a correct operation on perception. Or will such a work continue? Thank you.

Ferhat Ünlü: Thank you very much dear mayor. There are a few written questions, so let's read them and go to the answers. The first question is directed to dear Hanefi Avcı. There is no name. It asks how the members of such a strategic and intelligent organization still enter universities by removing their headscarves for the sake of camouflage and is it a kind of camouflage or habit for them?

There is a question to Ruhi Abat. He has always said that the parallel state always has the right strategy. What is their strategy now? He or she would like to find out why the measures taken against the parallel state were not done before. It's a question for all. Any panellist who wishes may answer this question.

There is another question to Mr. Hanefi. How long has the state been aware of these activities of the parallel state? After what events or when did the state began to react to these activities of the organization? Another question. The ruling party's closeness to the organization was known. What brought about such a process that went so far as to hostility? It is wrong to wiretap heads of state. But our friend made the comment that throughout this time it was because of corruption, etc. Is this not the point in question? The solution process of the power and the organization – we cannot label it as the solution process of the organization. On the contrary, the organization tried to undermine it. We saw this on February 7 and before. The solution process was a political project but did not give the desired result. There is a fight against terrorism at present. Our friend found it wrong, that is the solution process. It is not a process that is already in action. Any of our panellists who wishes to do so can answer.

One last question is to Sabri Bey, Sabri Uzun. Aziz Yildirim asked during the match-fixing operation, "What match-fixing? The country is going away." Is it possible to see this statement as a proof of the organization's money capturing operation – in the context of Mr. Sabri's framework of match-fixing?

Again, I want to start with Mr. Emin. We will keep the time limit to ten minutes in the second round. Go ahead please, Mr. Emin.

Emin Aslan: Now, I have made notes of



the things that I can answer, dear friends. The other answers will be given by my friends. If there is something missing, we will certainly complete it. I will answer the question of the death

of Kaşif Kozinoğlu. We have discussed the death of Kaşif Kozinoğlu with military officers and military generals who stayed with him in the same ward. What seems clear at the moment is that it was due to a heart attack. However, Kaşif Kozinoğlu's integration into this operation via completely false documents has been exemplified with other cases. The prosecutor has summoned us as well as other suspected military officer friends of ours.

We are come from Ankara as the vice manager of the general directorate. The others come from Japan. Some come from NATO. Some come from America. There is no doubt of escape. They're getting arrested. The late Kaşif Kozinoğlu comes from Afghanistan. He was arrested, too. But the issue here is that the targeted people

are sacrificed systematically, not just in terms of certain people. If you look at the wiretapping cases, the people on the list are those who are perceived by the organization to be obstacles. For instance, a businessman from Istanbul or a sports club president from Ankara. They were wiretapped from different places. Claiming that they are members of IBDA-C organization, the Intelligence Department in Ankara illegally wiretapped Aziz Yıldırım and many journalists from Istanbul. It is clear that they prioritized everyone in order to install them somewhere. This is the situation of Kaşif Kozinoğlu and his peers. The important thing is that they were able to infiltrate into the most secret places of every institution of the state. The important thing was, for example, that they argued that Bülent Arınç would be assassinated and they confiscated all the secret documents in the cosmic chamber. The secret documents and the entire defence strategy of the state were taken over. Only God knows to which unknown places they have been forwarded. Our naval forces, among others, have been chosen as targets. Of course, as we have just said, there are always wrong people in every institution. But the mistakes were excused and the mistakes were not addressed. The institutions were destroyed. In the past, our naval forces were capable of conducting exercises between Crete and the Maltese Island. And in this disputed province, South Cyprus was never able to find a ship from a foreign country to conduct an investigation let alone sign a contract. What has happened now?

The entire controversial area of the Mediterranean began to be marketed after these operations. Let's take another dimension of the operations directly like Kaşif Kozinoğlu's case. We had our national ship project in our naval forces - MILGEM. It was a project made entirely by the Turkish State, including its software. And ASELSAN, our defence organization, was supporting it. As a result of these operations, 90 percent of the officers in the national maritime MILGEM project in the navy were arrested and the general manager and engineers were arrested from ASELSAN with false allegations such as Ergenekon, Balyoz and Poyrazköy. If we take these into account, it is a process of seizing a system of a certain institution by clearing the way ahead their own men; in other words, whether it is a police officer or a soldier, they opened up the way for their members in order to promote them to key places. This is my answer to the first question in the first place. Secondly - shall I answer more questions?

Ferhat Ünlü: Go on, please.

Emin Aslan: The issue of the corruption operation. As you know, it has started under the name of a corruption operation, but now it has been revealed that there is a series of previously calibrated trick operations, including the wiretapping of MIT Undersecretary Mr. Hakan Fidan, who is allegedly a member of the SELAM TEVHİD organization.

I briefly mention it to you in the chronological process. After that I will leave you with a blessing again. Listen, friends. MIT Undersecretary Mr. Hakan Fidan, prior to becoming MIT undersecretary, was reported on June 7, 2010 in a report by MOS-SAD on HAERTZ in Israel. It was reported that he would give information about Turkey and Israel to Iran. Pay attention that afterwards the operation of the SELAM TEVHİD organization connected with Iran came out within this December 17 - 25 event.

Yes, and secondly, three months after Mr. Hakan became the undersecretary, in 2010, Israel's Defence Minister Ehud Barak accused Hakan Fidan of being pro-Iran. Tel-Aviv University, the Moshe Dayan Centre of Middle East and Africa research director and researcher Ethan Coen are starting publications targeting Hakan Fidan Bey in the same nature. Then on September 13, 2011, this time our parallel state enters the circuit. The Oslo conversations were being leaked. On February 7, 2012, Hakan Fidan is summoned to the court to be arrested. Lastly, the coup operations of December 17 and 25 are starting in 2013. And now it turns out that all the bureaucrats of the government, the state, the army, and MIT were wiretapped under the pretext of this SELAM TEVHİD organization. If they had been successful in those days, this time they would all be arrested on behalf of the SELAM TEVHİD organization and the agent status. Let's consider the Halkbank incident in this coup operation. It was in many newspapers on April 21, 2013. You must have seen it. There was a report which said senators and congressmen in the USA asked for sanctions on Halkbank. In the news, reports that the Israeli lobbyist AIPAC launched a campaign against Turkey, and that 47 lawmakers from the US House of Representatives asked for sanctions on Halkbank on the grounds that it acted

as an intermediary in trade with Iran are noteworthy. Be careful, after that, the operations of December 17 and December 25 start. As if they were delivery addresses, operations were carried out against both MIT and Halkbank. Does this fit the usual flow of a normal life? I have been the chief of intelligence and KOM departments for years, and I have been the chief security officer responsible for them - assistant general manager. There are people who use corruption wherever human beings are present; there are those who exploit. It's a reality. As we don't know the documents of the case, we cannot decide if there is corruption here, if so how much, to what extent, who has done it; however, I can tell you one thing is clear that you will see it in my following statements. This is not a corruption operation. This is what it really is: it is the methods of terrorism, that is to say, infringing upon the state authority, to seize, to destroy it. We're looking at a photo, friends. Look, there's a picture of this operation. I think it was taken with a secret camera by the Star newspaper - date 18 February 2009. What did the prosecutor of the coup, which was called corruption operation, say in December? We started the operation 14 months ago. So when is it? They started the operation in June 2012. Then my friends, why did you take the photos of the son of the former governor of Istanbul and Riza Zarrab in 2009? If there was corruption in 2009, why did not you do it then? Why did it start 4 years later? It is not that way and everything is archived; if you are doing this to use it some day, that's what unmasks you. Because I had told them during the TBMM wiretapping commissions - but I was not been able to express myself clearly - not just the journalists, also members of opposition media are being watched. The director of the commission, dear Mr. Zeyid, you are also being watched. The AK Party and the government are being watched, archived. I

said it would be used at the appropriate time and it was all used from December 25th to December 17th. Then Mr. Zeyit said in a television program that Emin Arslan told us the truth but we weren't able to see it then because we had been misled. Because there really is an organization that uses everybody and gives wrong information with a large operation against perception. Our voice was not heard. The organization was not taken into account at that time. These are the things I will explain in the first step.

Ferhat Ünlü: Yes, thank you again Emin Arslan. Now it is Mr. Sabri's turn. Mr. Sabri, please.

Sabri Uzun: I will start shortly, but first of all I will start with the question from the mayor. In the provinces, the desired struggle has not been made yet. I appreciate the operations in Ankara, Istanbul, today in Adana, Mersin and Izmir. But that did not come to the cities. The main problem is in the cities. Yes, there are headquarters there. There are problems in cities. First of all, we want to conduct this struggle with legal methods. A friend of mine also asked us this. Since this issue has come to the agenda, there has not been a legal arrangement on this side. I want such a legal arrangement to be made in the first place. Secondly, not via anti-democratic methods. But I do not accept methods of questioning such as leaning back on the radiator under a swinging light and asking, "Did you do it?" This is not in line with my logic.

In the statement I gave to the assembly, I said, "I will make them speak in eight days." A friend phoned. He said, "Isn't eight days too long?" He told me that I insulted myself. They are a theft organization. A thief has no ideology. The thief's ideology is the ideology of money. The man who runs after money speaks like a nightingale. I cut it short, sir. I did not want to go any further. I apologized, they are not like that. There is no heroism. The thief is scared. Have you ever seen a brave man who was a thief? It is not possible. Therefore, I cut it short. A friend asked about the match-fixing operation. A club president said, "What match fixing? The country is going away?" He asked if that's right. Long before that the information that it was a plot by the organization had already been given to the club president—let me say his name— who said these things. They showed me as a witness fifty times. I actually have not gone to a single court hearing as a witness. I do not want to count them, but...

Ferhat Ünlü: The court did not summon you. Is that correct?

Sabri Uzun: The court has not summoned me. In fact, I'll say this: In my statement that I gave to the inspectors of the property on September 20, 2010, they asked me if I knew Kozanlı Ömer from the book by Mr. Hanefi. I said I did not know him. But here is the photo -Osman Hilmi Özdil. I said he is the man who organized the governors' decree.

I said that Kozanlı Ömer's brother-in-law went from province B to province B as a governor. I had told this to İbrahim Özçimen, who was appointed to the province of Bolu from the province of Burdur. They would sue me if I gave the name. In that case, there was no court.

Ferhat Ünlü: We made the news.

Sabri Uzun: In the year 2014, after the Sabah newspaper reported this, the state identified the governor who went from B to B and dismissed him. And I told them what this organization was. I told them about it on September 20, 2010. The court in Istanbul asked for my plea from the General Directorate of Security in 2011. The answer given by the General Directorate of Security is as follows: The statement that I gave was a total of nine pages. The Police General Directorate gave an answer to the court: What statement of Sabri Uzun do you want? He started the job in 1971. It's 40 years since he started. They asked which statement is requested. Until the answers were given to related institutions, during this whole process, my statement in the General Directorate of Security archive did not go to the court. When these are interrogated by establishing a headquarters with a central organization, this business will go all the way down to the foundation in the cities. Thank you.

Ferhat Ünlü: Yes, we thank you, Mr. Sabri. Now we hand it over to Mr. Hanefi. Mr. Hanefi, please.

Hanefi Avcı: I think one of the questions directed to me is from Mr. Aziz. What should victims of the parallel state in public institutions do? Unfortunately, there needs to be a law in regard to this. So, we are looking for our rights with classical methods because there is no such law about what should be done to compensate

for such a great number of victims. In other words, the Turkish law has not considered any special measures since people do not accept that an entire state institution, the judiciary, the police, will be conquered by an organization by the Cemaat. Only the judges and prosecutors may make wrong decisions, if they make wrong administrative decisions, how those decisions can be fixed was considered and appropriate groups were invented. We are seeking our rights with those methods. I am still being judged in all my cases. None of them are over yet, neither the Ergenekon case nor the Revolutionary Headquarters case - you know that the Revolutionary Headquarters was also convicted, but of course when the climate changes, the administrative authorities of the public institutions and the judicial authorities in Turkey are looking at the events more reasonably and therefore trying to solve our problem but it takes a long time. The state had to make a law. More definite and quicker decisions may be given to make up for the unjust treatment. Because you have been given an administrative decision, you cannot go back to public service before this decision is lifted. You have been given a judicial decision. Even if an organization or a gang gave the decision, you cannot come back to your job before this decision is lifted. Our problem is going on as this has not been issued. But because of the climate it is going well. Are there any laws passed by the parallel state? Yes, they have influenced the emergence of certain laws and have enabled legislation by affecting the current government. We know some of them. They had indirect effects on some of them.

They asked about Kaşif Kozinoğlu. Our friend Mr. Emin answered this previously. I was in the same trial with Kaşif Kozinoğlu. I suppose what was meant by the question is whether his death was suspicious or not. No, an investigation was done. The

prosecutor's office also did an autopsy regarding his death. They did two investigations. There was nothing suspicious in his death. Of course, it was an abnormal incident. A person trained in sports was not expected to die in a prison while doing such a sport, but when investigated judicially no reason was sound. However, this is certain: Kaşif Kozinoğlu was arrested because of a one-and-a-half-line document. There was a fake document saying that the information that came from Kozinoğlu should be used; the reports from Kozinoğlu should be put to use. That's all. In other words, it meant this: Kaşif Kozinoğlu worked as a MIT representative in the Central Asian republics in the outer section. I think he reported to MIT about the Cemaat activities there. Members of the Cemaat at MIT were learning this. Therefore, Kozinoğlu was chosen as the target. In addition, a document, a digital document, was prepared to connect Kozinoğlu to ODA TV. The reports from Kozinoğlu should be put to use. Therefore, ODA TV would put the reports that came from Kozinoğlu to use. Why do you need to write this? There is no need for such a document. If such a report came, ODA TV will already have used it. However, he was arrested for that. He stayed in jail for that. That is why he died. Namely, it was a one-and-a-half-line document which contained no crime. However, the death was totally accidental. I've said as much as I know. Another friend of ours was sentenced because of the SELAM TEVHİD Case, namely the Islamists who were convicted of some previous political killings. They asked whether or not the community had a role in these. No, part of these came to light. There were incidents they themselves were involved in. They were judged for that. The sentence is also final. As far as we know, this is not the way of the Cemaat. In the meantime, one of the friends here asked, "Was the event in the shoe boxes was not corruption?" Friends, in my first book I said that there is so much corruption in this country that the economy will stop if you remove the all the corruption. No roads would be built. No bridges would be built. Because the whole public bureaucracy is infected with corruption. Is that right? To some extent it is right. That is why they punished me. The institution, the majority of which was composed of members of the Cemaat, dismissed me from my profession. They removed me for insulting public officials. The Cemaat had no intention of being corrupt. They used corruption. Likewise, while I was working in Edirne, the Edirne Municipality had corruption regarding certificates. They leaked it to the municipality. The people who leaked it were the members of the Cemaat and they took measures. I write this in my first book. I said that the Cemaat leaked the operation that I made. I went and said who the people in the leaking process were. I said you leaked the operation here. In other words, the Cemaat, which previously claimed that others were corrupt, had itself its own corruption. Well, were there any corruptions in this country up to 2014? Yes, there were - in every period. It has happened now. There are some from the AK Party who have been involved in corruption. It's in every part of the municipality. However, the Cemaat did not have a principle to get rid of the corruption. They did not even

make any efforts. On the contrary, because of this, these sects were undermined. They denounced us. The reason that I was sent to Edirne while I was the head of the smuggling department in Ankara was the energy operation that I conducted. They are the ones who complained about me to the AK Party saying that what we were doing against them was actually against the party. In reality, we did it because the government is against all of this. However, they relayed the situation differently. In that respect, they took ownership of the appearance of corruption here. Because they are not real owners. They said that the Cemaat laid the grounds for the December 17 operation: 1-They said there was money caught in Russia - money laundering. 2- I am the chief of the police in Edirne. There were drugs caught in the period when I was working there. Because of these drugs, there was a jeweler that we found. This jeweller was linked to Riza Razzab. They said that is why they started the operation. In other words, it wasn't them. To put it another way, that said that they left the reason out and used us as their reason. However, they were lying. I wrote dozens of articles in 2008-2009 to the Istanbul Police. "Let us do an operation together. There is money laundering; there is drugs." They did not even come out or do anything about it. They did not even send a representative. Now, when they did the operation, they took the previous operation, put it under their operation, and tried to make it look like they were the real ones who did it. However, there is this. Were the events that occurred on December 17 corruption? It may be.

But first we insist that if you are wiretapping the prime minister and ministers of state, if you are listening to ministerial conversations, I ask you this first: "Who is wiretapping the minister and prime minister of the state based on what kind of pow-

er? Who are you? What are you putting yourself in? Who authorized you? There is no court order. If you do not have anything and are using fake things, if you wiretap the ministers, if you are wiretapping the prime minister, if you are so involved in the security of my country - you will give an account of this first, then I will look at the content of these wiretapped conversations." Indeed, if there is a crime in these conversation, it should of course be looked at. However, I know that too. How many fake documents are the Cemaat preparing? How many fake installations can the Cemaat do? I look at this with that eye. It must be inspected and if there is a crime, they have to pay for it.

But by using us, using our feelings and saying that there is corruption, the Cemaat mustn't use us as material for its own coup understandings. Another friend asked when the state realized the activities of the parallel organization and when the state intervened? A similar question has been asked. It existed before, so why was not it met before? I understand the friends here. Why was the intervention too late? There are organizations and institutions in many states today. There are political organizations. There are religious organizations. There are different kinds of ideas. Some of them may go into an illegal event one day; tomorrow they can commit a crime. However, as long as they are not committing a crime today, according to law, you cannot say anything to anyone. This was the situation the parallel structure of the Cemaat in this country for years. However, as long as no crime is being committed and the society is in its normal state, no one can say anything to them. Whenever it commits a crime then law asks about it. In that respect, according to our own observations, the crime was committed in 2006-2007-2008. Our interest is from then on. It was not a crime for us as long as they stayed in

their own world. We think that this would not come into our professional area. In another question, the general loyalty of these people to the Cemaat was mentioned. Of course, it is not possible to fit many things in such a short time. But in general, the question is that members of his Cemaat see Fethullah Hodja as if having a superhuman or a divine power - someone, who is inspired by some divine inspiration. As the lecturer just said, they believe in something that should not be. They think everything he says is true. His inspiration comes from Allah. When you accept this like this, in addition when you abandon reason and logic, you accept whatever comes next. You do whatever he says. This sounds doubtful to us, but that community genuinely believes it. They even wrote it clearly in the Zaman newspaper. They said that the Hodja is the hand of fate. Everything he says has wisdom. The newspaper said this! It said that even if everything he says is contrary to reason, obey it; there is meaning in what he says. If you accept this, you will not find answers to any problems in a place where logic does not exist. What is important is that everybody should solve problems scientifically and with reason. Of course, if you accept the Hodja as holy, you will obey every instruction given by the Cemaat. The trouble starts there. These are the main things I wanted to say. I'm all yours.

Ferhat Ünlü: Thank you Mr. Hanefi. Now let us say this is the final part of the session. We leave speech to Ruhi Bey. Here, Ruhi Bey.

Ruhi Abat: Thank you, moderator. Now one of our valuable audience participants has asked a question like what to do. Of course, what you need to do is to know what they are doing to find the right answer. Now an officer in a public institution sits down and asks questions to recruit officers. He says that there is only one question: "What is two times two?" The recruit answers, "It makes four." Exit. Another applicant enters. "What is two times two?" "Four." The last one comes. The officer asks, "What is two times two?" The applicant asks "how would you like me to answer, sir?" Now it is a team that changes tactics every day according to what you want. In other words, we are talking about a structure that is seriously defective morally. It should be said that for this reason we do not have a custom-made method like "here we do this, over there we do that." Secondly, one of our friends said that the parallel structure has always had the right strategy. That is not what I am saying. I did not say there was a right strategy. I always said there is a strategy that works. Therefore, the concept of 'right' is loaded with value. To say that it benefits our work a pragmatic concept. Therefore, being useful is not always limited to moral principles. So as I said before, answering the question of "What is two times two?" with "What answer would you like?" is useful. Being professional in all kinds of cushion movement based on the irresistible appeal of situational pragmatism is to say that the reverse can be done with a straight turn. You cannot struggle against this kind of people doing this in a single way. Therefore, in that respect I

especially thought about it for a long time. So, are we going to look at this structure really as a religious structure or as an intelligence structure? Look, this is a very important point. Why did I study it as an intelligence organization? I have written three thousand pages about this. Three thousand pages because I would sleep six hours while I was at the penitentiary and work eighteen hours. I said that they sent me to prison because of the article I wrote about their dialogue between religions. I said they did it wrong. I wrote more in prison. Before prison I used to write a little, while there I said, "I'll write even more." What could they do, send me to jail again? I was already in jail. Because of that, we should always be afraid of people who do have nothing to lose. Likewise, I had nothing left to lose. They took my academic career right out of my hand. They stole it - just like the college entrance exam questions. They stole my academic future. However, they couldn't steal me. That's how I think. What doesn't kill me makes me stronger. Therefore, I do not at all think that Allah invites me into His presence as someone who has forgotten academic titles. Like a man, I think I will be compared in terms of *festakim kem'a umirte* (Be completely righteous, just as you were commanded!). That's what I believe. In addition, after that, on January 21, 2015 when I got out of prison, this is what I said, "Whatever your worldview is, whatever viewpoint you come from, now the state has ascertained this dirty structure." At the state level, actually forget about political business - I do not like politics nor do I understand it, but today at a presidential level, this parallel cancer has been detected. Everyone should put his or her hand to the plow. I mean no one should hold to immoral pragmatism, just watching and waiting on the side line to see who will win. "What side should I take? I'll take my place with whichever side wins." That is not a humble, humanis-

tic or moral attitude. That is not an ethical attitude. So, then our slogan is this: "Anatolia's (I sincerely apologize) mutt even is hungry, but it walks with its tail high." Therefore, freedom is very important to us. Please, these people divided Turkey in this way - Islamists, Neo-Nationalists, Nationalists. Look, these exist. I say this from my own indictment. I am saying this according to my point of view. And there are minds out there that are so out of touch with reality and their own nation - if you could only hear what they write. I do not really know how much you laugh, but sometimes you cannot even find something to laugh at. Do you know why? They accused me of making phone calls with the gendarme. I said give me these HTS records first. They did. It was this jumbled mess of arrows from here to there and there to here. I asked where the rough form is. You processed this. Get me the rough form. They did. Do you know what they did? Within an hour and a half, they had me supposed making calls from Istanbul, then calls from Adana, then calls from Malatya - all within an hour and a half! Without interruption! I said, "You all make Fethullah Gulen out as if he flies and disappears from here and then shows up over there, but even Fethullah Gulen couldn't do this. How did I do this? How was I in three separate cities in an hour and a half? Will you explain this to me?" No, that is, people who have no holiness have no hinderances, no obstacles, no stops. For that reason, look at every field. I gave an example here in the court minutes. In a word, does a lovely organization such as this one not have its document in every part of the government? Yes. Sir, does this organization have political parties and political community groups? It does. Does it have media organizations? It does. Does it have universities? It does. Everyone is there. Is this topic only about only about us panellists - these three or four police officers and one ordinary academician? Why

is everyone sitting down? Will they not do this to your child? Why do you suppose a paranoid schizophrenic structure that has curiosity to the bedroom will not go into your house tomorrow? Now Mr. Sabri Uzun wrote "İn" (meaning "Lair" in English). Please refer to that book. Who is in that "Lair"? What are the people doing in this lair? How are they doing it? Learn. Please find out. One day when you come, your home has been opened by a locksmith. A transmitter is installed in your TV. The listening device is set. Your home has hidden cameras, placed with cameras. Then you are a family in that house. After that, they produce cut-and-paste spliced sound recordings. Then they give it to media outlets of the parallel state and make them broadcast it. You get furious after this. How can you get out of this? You cannot get out, because after the bullet is out of the barrel it doesn't go back into the cartridge. That is what has been done to us. I have been accused of prostitution with Russian, Ukrainian and Moldovan women. You ask where? When? With whom. They cannot say. It finishes when it is proven with HTS records. They erased the Islamic identity on my identity card, the dirtbags. Can you imagine? The network in that structure erased the Islamic identity on my identity card. They said, "Islam is not even written on Ruhi Abat's identity card." They say they are tolerant. They were the supporters of dialogue. I said, "What if I was an atheist. What would happen then." I am a Muslim, El-Hamdulillah (praise God). Islam, for me, is not a reason of existence; it is my purpose. The purpose of my existence is Islam. It is Mohammadism. I do not argue this with you. Now Akif says beautifully...

Ferhat Ünlü: Ruhi Bey, few minutes to wrap up.

Ruhi Abat: One last sentence, Mr. Moderator.

Ferhat Ünlü: Go ahead.

Ruhi Abat: He says, "What the hell this bastard doing in the building of science? Open the door. Throw him out. Close the door. Lock it." My regards to you.

Ferhat Ünlü: Yes, we would like to thank Ruhi Bey. In the previous session, we heard that the American political scientist Robert Paxton used the concept of the parallel state during the Nazi Germany period. This useful concept was later used by the Cemaat for KCK. Then, after the crisis on February 7, 2002, I humbly said to the Cemaat that they were the main parallel state. For two years the concept did not enter much into circulation until December 17-25. However, since then the concept has become a public concept thanks to the prime minister's determined stance. In addition, it became the name of this symposium. The second session with our foreign guests starts in 15 minutes. Thank you. See you in the next session.



Presenter: We thank our valued guests. What is next is a 15-minute tea and coffee break. After the break, the second session will start again in this room. Thank you for your participation.

FETO HAS BEEN IN AZERBAIJAN: SILENT OCCUPATION STARTED 25 YEARS AGO



Agil Alesger
Investigative Author

Today, Azerbaijan has been silently occupied. While Armenians, who are apparent enemies of ours, occupy 20 percent of our land, FETO wants to control the brains of our people as well. Because by this way they are sure of keeping Azerbaijan in their captivity forever.

FETO has especially been organized in the following sectors in Azerbaijan;

- Education
- Business world
- Setting up cadres in public offices.

The reason why they give priority to education is the intention to im-mesh both the business world and important bureaucrats that, in fact, they are successful in doing that.

This is also the reason why the person who is at the head of the education sector has been known as FETO`s imam of Azerbaijan for a long time.

One of the first guys who gained insight into FETO : Elçibey

The correspondent of the zaman gazetesi at that time, Faruk Arslan, who is still living in Canada, express the situation of the deceased president, Ebulföz Elçibey, in his book named İlk Muhacirler-Azerbaycan in following way:

The grim reality became known when Turgut Özal`s reference letter, taken for Azerbaijan`s fighters on Kemal Erimez`s initiation, was presented to Elçibey by Naci Tosun, Halim Dağlar and Halit Esendir. Elçibey ex-

pressed his astonishment in the following way: “I just couldn’t understand Turkey. The official authorities of Ankara denigrate you, they say you are fundamentalist, they recommend me not allow your schools to be active. My very beloved friend Turgut Özal commends you, and he says he stands surety for you. I will be unable to settle a matter.”

Elçibey, who explained his personal opinion, finished his words saying “I also deem teaching English to the schools that you have opened as a betrayal of Turkish and Turkism”.

Yes, they only came to open schools, but within 25 years, there were no areas in the Turkish Republics, especially in Azerbaijan, which they did not bring under control. They carried on a business at tens of work areas, including oil, construction, food, and the ones we indicated and others. They monopolised even those that will be brought from Turkey to Azerbaijan, and those that will be sent from Azerbaijan to Turkey, through the umbrella organizations they established. They prevented, those who don’t follow the same route with themselves and create difficulties, from carrying on business in Azerbaijan. Their work areas are industry and production, telecommunication, construction, press, textile, education, health, banking sector and insurance, automobile, oil sector.

The equity capital of these companies in Azerbaijan is about three billion dollars. Currently, there are more than 30 thousand employees in the companies and the majority of them are citizens of the Republic of Turkey.

Religion monger and credit for Azerbaijan

Those, who deem Fethullah Gülen indispensable for the Turkish world, should understand that this person will not spend even a single black penny for something that he has no interest. The proof of this claim is still what Gülen says. Gülen says following on the 17th page of the book by Nevval Sevindi, named Fethullah Gülen ile Global Hoşgörü ve New York Sohbeti¹, regarding his activities in Azerbaijan:

When the Russians occupied Azerbaijan (He refers to the bloody attack carried out by Soviets to Baku on January 20, 1990. 137 of our citizens were killed, hundreds of our citizens were injured during the attack-A.A.) our friends were there. I said to them, “Stay there.” “Even in case of smash, stay there.” It is a credit to be there at the time when they are defeated.

Don’t these words bring a merchant’s interest to mind rather than a reverend who plead for affection, mercy for an injured society?

Yes, all these traders are pursuing to seize Azerbaijan, which they regard as a field, empty and ready to plant.

“Azerbaijan will be ours 25 years later”

It is possible to see that Gülen, who emphasized that “Revolutionary souls are needed”, grew a great generation in Azerbaijan in order to capture the state. Fethullahism, which was founded in 1990, occupies our country house by house.

But no one asks Gülen that “If you are such an education lover, why do not you build educational institutions in the underdeveloped corners and pathless villages of Turkey?”. The thing which motivates them is not being an education lover ; It is not for God’s sake at all. The reason is

that it is easier to operate in newly-liberated countries like Azerbaijan, formerly associated to the atheist USSR, and persuade citizens living there.

There is no question that the Fethullah's followers will prepare to take over the state after a certain period of time.

That is to say, one of the Fethullah's followers who sent 20 elite Azerbaijan's children to study abroad in 1995-96 had said that: "By helping them, we don't aim these young people to stay and work abroad. Both they and the children whom we will send later will certainly return Azerbaijan after completing their education, and the state will treat them with honour and appoint to top tasks. We train young people who will always be needed. This demand will constantly increase, and we will appoint our candidate to the top task of Azerbaijan within 20-25 years."

Faruk Arslan explains this situation in the book titled *İlk Muhacirler-Azerbaycan2* as follows :

Rain-eyed (Fethullah Gülen is meant - A.A.) told us that : Your media power will be obstacle eliminator, protector, and important partner for your training and other activities there. Raising a generation requires at least 25 years. Do not despair if you "Fail". I mean, the product was not expected in a short period of time, starting from the recommendation of "do not expect to obtain fruit for 25 years, be patient". But flowers blossomed very quickly. Because time and ground had cracked from longing and thirst.

Crypto Fethullah's followers in Azerbaijan

A line particularly attracts attention at the Fethullah Gülen's network related defenses. This line can be summarized as "not defending Gülen clearly". The themes they mention in their propaganda are as follows :

- Gülen can not revolutionize in Azerbaijan, our state does not give any chance for that
- Fethullah's followers do not have sufficient support in Azerbaijan.
- Their activities are related only to the field of education, not politics.

As seen, the fact that Gülen is a danger to the state is slured over by casual sentences, we should applaud their skills of this matter as well. In fact, this is the CIA's tactics for the anesthesia of the state's reflexes. Even the most powerful state's morale of resistance is reset when its reflexes became numb. As a matter of fact, Turkey is still suffering from

this problem. A number of similarities have been observed between the targets of the those that have been recently characterized as “Parallel Structure” in Turkey and the activities of cryptos in Azerbaijan. It is worthwhile to emphasize that those who nurture enmity towards Azerbaijan in Turkey, today are not only Armenian community. Those who are hiding themselves continuing their activities have an important role and share in these affairs. Maybe there is no “Crypto Armenians” in Azerbaijan. But there are plenty of crypto Fethullah’s followers who say “fellow” to Armenians.

Turkey’s misconceptions about FETO’s activities in Azerbaijan...

When Gulen schools are uttered in Turkey, the first thing that is often said is “Well done, Azerbaijan closed all in one night!”. Whereas, as well as closing schools is not a real solution, it is also out of the question. Some kind of “story” is told.

Yes, no school has been closed so far. Quite the contrary, new schools have been opened. Just by a single difference! It used to be “Çağ” before, now it changed its name and it became “İstek”. That’s all... But everyone in Turkey thinks these schools are closed.

Caucasian University. Gulen followers’ apple of the eye... Brain center... They think it’s closed too. It was closed, but this time it was turned into a state university. That is to say, Azerbaijani FETO’s followers have played the role of state...

Their imams are still on duty in Azerbaijan with the status of “businessman”. Enver Özeren and the known team left Azerbaijan, but others are still in Azerbaijan.

Moreover, the Azerbaijani section of Journalists and Writers Foundation, where Gülen is the honorary president, is still active in the Dialogue Eurasia Platform. Celil Erdem, the former dean of Caucasus University, is the new president of the institution.

That is to say, they changed shape, a little pulled out of the showcase but they are still in full flow. Because Gülen will be willing to lose Turkey, but he will not leave Azerbaijan easily. They manage Russia and Central Asia with the organization in Azerbaijan. For example, according to Russia, Gülen is a very dangerous person. For this reason, Azerbaijani-origin followers are always used to avoid drawing attention there. Especially the messengers doing this business very well, and deciphering them is sometimes impossible.

Apparently, the work to be done in Azerbaijan is not less than those in Turkey at all. As long as, the determination of our president is reflected also in our bureaucrats. At that case, the succeed in fighting with FETO will increase the index.

FETHULLAH GULEN-INSPIRED ORGANIZATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA



Osman SOFTIC
Gazeteci

Paper presented at the Symposium titled: “Parallel structures and threat to national security”, convened at Suleyman Demirel University in Isparta, Turkey

Fethullah Gulen-inspired movement, also known as Hizmet or Cemat, first started its operations in Bosnia and Herzegovina in 1998. It has so far established 15 educational organizations in four major Bosnian cities. All Gulen-based schools are registered as charities under the umbrella called ‘Bosna Sema’, a private foundation mainly covering education at various levels, from pre-school, primary and secondary school, college and university level. The Foundation ‘Bosna Sema’ was established in 1998. Its stated aim is to offer assistance to the educational system of Bosnia and Herzegovina. The following schools operate under Bosna Sema Foundation:

Capital city of Sarajevo

- International Burch University in Sarajevo (One and only Hizmet-based university in B&H)
- Sarajevo College (Campus Vraca)
- Sarajevo College (Campus Ilidža)
- International Primary school in Sarajevo
- International High school in Sarajevo
- International Nursery “Sunshine” Sarajevo

City of Bihac

- Turkish-Bosnian Una-Sana College
- International Primary school in Bihac
- International Nursery “Bud” Bihac

City of Tuzla

- International High School in Tuzla
- International Primary School in Tuzla
- International Nursery “Bud” Tuzla

City of Zenica

- International High School in Zenica
- International Primary School in Zenica
- International Nursery “Bulbul” Zenica

City of Mostar

- International Primary School Mostar

All Hizmet-based schools in Bosnia claim to produce excellent results in education. Schools are said to be participating in national and international competitions in all fields of science, especially in mathematics, physics, computer science, biology, foreign languages, to name only a few. According to official documents, these schools are modern and offer good quality education. They also promote tolerance, harmony and reflect the needs of modern times and are said to be up-to-date with modern scientific and technological discoveries. They emphasize team work, democratic communications, team effort in overcoming obstacles, cultivate respect for diversity, develop responsibilities, initiatives, foster curiosity, initiatives, creativity and enable a multi-faceted development of children.

Hizmet-based schools are said to be characterized by information technology used in teaching process and also boast latest cutting-edge methods of teaching - thus improving ability for independent learning with special attention being devoted to safety standards, good discipline and safe environment. Schools claim to invest in professional development of its teaching staff.

Schools are, according to the official web-

site, the centers of educational, cultural, and spiritual life as major prerequisite for shaping of responsible, democratic, multi-task oriented persons. They claim to endeavor at cooperating with all relevant educational, scientific and cultural institutions as well as local communities. The focus of Cemat-linked schools in Bosnia is on parents as good partners. This is the method they employ for overcoming difficulties together, and thus enriching school life.

According to official documents, Gulen-based schools offer good quality education and preparation for future study, pleasant, comfortable and safe environment for learning and company, best and most competent teachers, formation of work ethics, good discipline, mutual respect and tolerance, good cooperation and organized programs for students, parents and teachers, good care about raising children and their well-being and health, various extracurricular activities, (acting, drama, painting, music), participation in various competitions, lectures, workshops etc. Medium of instruction are Bosnian and English languages

Apart from primary and secondary schools that are established in all major Bosnian cities, **Turkish-Bosnian College** is a prototype of a Gulen-inspired private educational institution in Bosnia that exists within the “Bosna Sema” educational Foundation.

It was established in 1996, with the aim of providing assistance and support to the education system of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo College has signed a protocol on cooperation with the Federal and Cantonal ministries of education. The institution is classified as part of a large world family of more than 350 similar institutions around the world.

Sarajevo College also financially supports pupils and students, supporting them both in BiH and worldwide. Special attention is given to the children of poor families, in terms of material support and education. Since 2006, we moved to the new building in Sokolovic-Kolonija that satisfies all necessary conditions for education for about 700 students.

In Sarajevo College since its foundation in 1996, the educational communication takes place in English, Turkish and Bosnian in modern equipped classrooms and laboratories according to the latest European and world standards. College is a boarding as modern cinema theater with the capacity of over 500 seats, modern equipped information center which is at all times connected to the world, and the new football field with artificial turf. At school we conduct education system at the federal curriculum in classes with more than 20 students so that each of the students can implement and individual work.

Sarajevo College has been for several years a successful organizer of a Scientific Fair. Since its establishment, ie 1996, Sarajevo College has hosted federal competitions of primary school students in English and physics. The educational process in such a multimedia milieu is being conducted by experienced teaching staff that has gained their knowledge and experience at the most prestigious universities worldwide.

According to the report published by Today's Zaman in Turkey: "Students from Turkish schools in the country dominated a ceremony in the Federation of Bosnia and Herzegovina in which the Ministry of Education rewards students who are successful in national and International Olympiads". Report further states that Turkish school students received 21 out of 27 awards during the event held in the historic city of Mostar and attended by students from 50 various high schools and 44 primary schools across the country. Elvira Dilberovic, the Education minister of the Federation, declared at the award ceremony that:

"The students receiving awards here today are very important to us as a nation. With this ceremony we are showing them that we are supporting them as a Federation in accordance with their request. These students are the best ambassadors of Bosnia and Herzegovina."

Among the Turkish school students who received awards was former Foreign affairs minister Dr. Zlatko Lagumdzija's son Salko Lagumdzija, who also ranked third in a math Olympiad held last year in Thailand.

"Our success is not the result of our intelligence; what brings us success is spending hours studying and solving the necessary questions again and again," Lağumciya said.

2. Publishing House “Hikmet”

Hikmet is a Gulen-inspired publishing house established in 2012. It stated objective is to present particularly to young people and other ages contents covering wide area of interest such as morality, good upbringing, education knowledge and science. Hikmet focuses on translations of wide range of materials written by well-renowned academicians who have been warmly received in their countries of origin. Apart from publishing, Hikmet is actively involved in projects of dialogue and cooperation with other publishers and media outlets.

Since its establishment, Hikmet has particularly developed close cooperation with „El-Kalem“, the official publishing arm of the Rijaset of the Islamic community in Bosnia and Herzegovina. Hikmet published materials describe Muhamed Fethullah Gülen as “one of the leading thinkers and intellectuals of our time”. This cooperation is likely to be continued in the foreseeable future. Hikmet expresses hopes that this cooperation and work published will bring positive benefits to the people of Bosnia and Herzegovina. This is how Hikmet describes Fethullah Gülen...

“Originally from Turkey, Fethullah Gülen is an influential religious scholar, thinker, poet, and great supporter of education and learning. He is a person who fosters interfaith and intercultural dialogue, scholarship, science, democracy and spirituality. He opposes violence and politicization and instrumentalisation of religion for political purposes. He is known for his simple and austere lifestyle. Out of love for him, his supporters call him Hocaeferdi. Many intellectuals and scholars, who admit, either publically or privately, to be one of the most serious and most

important thinkers of our time, regard him. He is also regarded as one of the wisest activist of the 20th century.

These praises he received for his leadership of the new, intellectual, social, and spiritual revival do not prevent him to serve as a humble servant of God, and friend of all people. As far as he is concerned, desire for glory is like boasting and imposing, and this is poisonous “honey” that destroys spiritual power and strength, in life and in heart.

Brief overview of reviews of the two major Fethullah Gulen’s books ‘ published by Hikmet in Sarajevo

1. “We are building our civilization”

“What Fethullah fears most is possibility that Muslim slip into detrimental and deceptive civilizational environment, and remains always floating on the surface, not dead to sink to the bottom, and not live enough to get out from this state. In an endeavor to educate good generation capable of building a new community, Gulen laments that the partner in dialogue is human heart, and the aim of this dialogue is happiness for both worlds. - **Reviewed by Prof. dr. Fuad Sedić**

What is particularly noteworthy in the thought of fethullah Gulen is care for the human being, and his needs and his permanently engaged in the path of correcting and restoration of destructed” - **Reviewed by Prof. dr. Šefik Kurdić**

2. Sunna of the Prophet

This book by great knower of the 2nd source of Islam, Fethullah Gülen, by its emergence in Bosnian language brings freshness in the literature about Hadith in Bosnian language. This is important

given that Bosnians in their practice as Muslims used to construct its spiritual heritage primarily through the Ottoman and Hanefi teachings. This book is aimed for general Muslim readers as it has been written in a simple comprehensible style, and it offers broad understanding, even for those who for the first time encounter this subject matter. Even though the author (Fethulah Gulen) speaks to Muslims for better understanding in this secondary source of Islam, he does it in a non-imposing style thus enabling adherents of other faith communities to also understand his message.

It is noteworthy that the writings of Fethullah Gulen's that have thus far been translated into Bosnian language and published by Hikmet, were reviewed by some of the most prominent Bosnian Muslim scholars and academicians from some of the most prestigious official Islamic educational institutions.

Among the most noted Bosniak scholars who have written reviews for Gulen's translated work included, among others such luminaries of the Bosnian Islamic scholarship such as: academic professor dr. Omer Nakičević, member of the Bosniak Academy of Arts and sciences (BANU), prof. dr. Enes Karic, (Former Dean of the faculty of Islamic Studies in Sarajevo and a Former Minister of Education in the Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina, prof. dr. Zuhdija Hasanovic (Dean of the Faculty of Islamic Studies), dr. Sefik Kurdic, (professor of the Islamic Academy in Zenica), dr. Muharem Omerdic, (Former Head of the Directorate for Islamic educational of the Rijaset of the Islamic community in B&H, dr. Almir Fatic, lecturer at the FIN,, dr. Fuad Sedic, dr. Sead Seljubac and other Muslim scholars.

3. "Novo Vrijeme" (New Times) - Weekly Newspaper

The Hizmet linked organizations also include weekly newspaper "Novo Vrijeme" (New Times). This is a printed newspaper that also has its web portal. Novo vrijeme was initially housed in a prestigious twin-towers known as Bosmal, in Sarajevo. It last year relocated to a more modest location, due to cost saving. The editor in chief of Novo Vrijeme is Mr. Orhan Hadzagic. Mr. Hadzagic studied and graduated from a Turkish university in Ankara. He originally comes from the Muslim-majority Sandzak region in Serbia. Before assuming his position of editor of Novo vrijeme, he held a position of Secretary general of the International Burch University (IBU) in Sarajevo. Novo Vrijeme runs regular news coverage from politics, current affairs, and business, culture. It also dedicates special attention to cover significant events from the Bosniak diaspora communities, especially business community of Bosniaks in diaspora. Novo Vrijeme has also developed close contacts and cultivates warm ties with some of the most successful Bosnian companies.

4. “Fidan” Tourist/Travel Agency

5. *International Gulen movement-linked activities related to the Balkan region* **FEBA - Federation of American Balkan Associations.**

FEBA is based in New York. Its honorary president is well known historian of Turkish background Dr. Kemal Karpat. CEO and president of FEBA is Dr. Aras Konjhodzic. Dr. Konjhodzic is a physicist and expert in chemical engineering. He was born in Banja Luka, and studied at the University of Belgrade in Serbia, as well as in Australia where he spent 7 years before settling in the United States where he was awarded PhD from Temple University. He lectured at various universities in the United States, including at the prestigious Temple University. Dr. Konjhodzic is one of the most active members of the Bosniak Islamic society in North America and was elected as President of the Assembly of the Islamic community of Bosniaks in North America. FEBA, since its inception, organized regular high-profile meetings in the US. The most noted regular events convened under the auspices of FEBA are the following:

‘Balkan Leaders summit’ (annual event)

This summit regularly gathers political leaders from the Balkans. The themes of the past events were: Promoting social cohesion and harmony (2008); Permanent peace in the Balkans (2009). First gathering assembled 400 guests at the prestigious Waldorf Astoria, hotel in New York. During the 2nd meeting in 2010 up to 1300 high-profile guests attended. The organization became more sophisticated in its activities and managed to gather 2500 participants, mainly political and business leaders, diplomats, and commu-

nity leaders. It is worth noting that the US President Barak Obama, Former State secretary Hilary Clinton, Prime Minister Rejep Tayyip Erdogan, Prime ministers and other prominent guests, attended this event.

US Balkan Business Forum

FEBA business forum is a network of businessmen in US originally from Balkans. Forum provides guidance and helps unemployed find jobs. It also serves as International Trade Bridge. It held its meetings at the Palace hotel in New York. Wide range of participants, statesmen, and businessmen, in various fields attended this event. The theme of the conference in 2011 was titled “Partnership to grow together”. It enabled businessmen to share experiences and covered various segments of the economy such as energy, construction, infrastructure, banking and finance etc. It serves as platform for fostering stronger economic cooperation.

International Balkan Youth Symposium

This is the third tier of the FEBA activities. It helps youth to establish cooperation and networking. It also provides platform for the leaders of the Balkan countries to discuss solutions to problems of the globe and Balkan in particular. It spreads goodwill, humility. It awards young ambassadors for peace. Bosniak president Bakir Izetbegovic, Foreign Minister of Turkey Dr. Ahmet Davutoglu in the past attended FEBA’s events. FEBA provides support to the Balkan people in USA. It helps harmonization process in the Balkans and creates networking opportunities.



Milli Bir Tehdit Olarak Paralel Devlet Yapılanması

PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON
THE PARALLEL STATE AS A NATIONAL THREAT

ilham veren üniversite



**SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ**

Süleyman Demirel Üniversitesi **Kurumsal İletişim Merkezi** / Kasım 2017



www.sdu.edu.tr



[sduniversitesi](https://www.facebook.com/sduniversitesi)



[@sd_universitesi](https://twitter.com/sd_universitesi)

ISBN: 978-605-9454-10-0